

ÅRSSKRIFT 2019

INDHOLD

	side
Bestyrelsen.	2
Arkiverne.	3
Forord	4
Beretning 2018.	4
Generalforsamling 2018	4
Regnskab 2018.	6
40 år med arkiverne.	7
Steen Christensen fortæller.	10
Sognehistorien – To sogne før og nu.	13
Udflugter gennem 40 år.	15
Blommenslyst, uddrag af artikel fra årsskrift 1984.	17
Jeg blev garder hos kong Frederik den 9.	19
Willy Andersen fortæller om sin sportsglade familie.	23
Ellinor på besøg hos dronning Margrethe.	27
Indvielse af nyt vådområde i Højbjerg.	31
Ny Ravneborggydested/Bøgelund.	32
Korup Arkiv er flyttet	omslaget
Henvendelser og forespørgsler	omslaget

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne.

Kontingent: 75 kr. årlig pr. husstand.

Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne.

Antal medlemmer pr. 31. december 2018: 340 husstande.

Årsskriftet: 39. årgang - Trykt i 420 eksemplarer.

Redaktion: Henning Jespersen, John Andersen, Jens Breum Christiansen.

Redaktionen afsluttet medio januar 2018.

Billeder uden angivelse er foreningens optagelser.

Årsskriftet uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne.

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings opgave er at understøtte arbejdet på de to lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Korup og Ubberud.

På arkiverne arbejdes der med:

Interviewes, video, samt at finde billeder og fotografier fra sognene.

Fotografere og scanne billeder. Finde stof om sognene i aviser og blade.

Indsamle og registrere arkivalier.

Foreningens hjemmeside: **www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk**

Foreningens Bank: Danske Bank konto nr. 1551 6357393.

Bestyrelsen for Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening



Formand:

Anne Thaulow,
Ellekratvej 2A, 5200 Odense V
Tlf. 6596 7508 mob. 2125 3199
mail: afthaulow@gmail.com



Næstformand:

Lisbeth Jørgensen
Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV
Tlf. 6594 2087
mail: birkhoej@privat.dk



Sekretær:

Elly Trøjgaard
Ejlstrupvej 185, 5200 Odense V
Tlf. 6594 2935
mail: andersen-troejgaard@kalnet.dk



Kasserer:

Freddie Westergaard
Rørsangervej 16, 5210 Odense NV
Tlf. 6594 2125
mail: lokalhistoriskforening@kalnet.dk



Harry Nielsen
Egevej 45, Ejlstrup,
5200 Odense V
Tlf. 2484 8704
mail: hama@korup-al.dk



Henning Jespersen
Søbakkevej 7,
5210 Odense NV
Tlf. 2237 6991
mail: hj@slukefter.dk



John Andersen
Elsdyrløkken 30,
5210 Odense NV
Tlf. 6594 2772
mail: johnjea@mail.dk

Arkivet i Korup

Adresse: ”Huset” Præstevej 4, Korup,
5210 Odense NV
(den tidligere inspektørbolig ved Korup Skole)
Skilt ved indgangen viser vejen.

Nedenfor viste personer er beskæftiget på Korup
Arkiv i arkivets åbningstider

Arkivleder: Freddie Westergaard
Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV,
Tlf. 6594 2125

Åbningstid: 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 –20.30
oktober – marts tillige torsdag kl. 10 -12
mail: koruplokalarkiv@kalnet.dk



Freddie Westergaard



Lisbeth Jørgensen



Helge Green



John Andersen



Lisbeth Harder

Arkivet i Ubberud

Adresse: Ubberud Skole, Ubberudvej 30,
Ubberud, 5491 Blommenslyst.
Arkivet ligger i den ældste del af skolen over for
kirken. Skilt ved indgangen.
mail: ubberud.lokalarkiv@gmail.com
Nedenfor viste personer er beskæftiget på Ubbe-
rud Arkiv

Arkivleder: Henning Jespersen
Søbakkevej 7, 5210 Odense N V
Tlf. 6594 2828 mail: hj@slukefter.dk

Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden
kl. 18.30 – 20.00
oktober - marts tillige kl. 10 -12



Anne Thaulow



Elly Trøjgaard



Henning Jespersen



Harry Nielsen



Bente Jespersen



Margrethe Nielsen



Ove Kühn

For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier.
Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem.

Forord til Årsskrift 2019.

Korup Ubberud Lokalhistorisk Forening blev stiftet den 19. februar 1979, altså for præcis 40 år siden. Dette årsskrift er 39. årgang, så bortset fra stiftelsesåret, har vi i alle år udgivet et årsskrift. Vi markerer jubilæet med artikler og billeder, der primært fortæller om foreningens tilblivelse og virke gennem 40 år. Der er uddrag af tidligere artikler, men også nye artikler, bl.a. interviews med Korup borgere.

God læselyst.

Beretning for 2018 - Korup Ubberud Lokalhistorisk forening.

Der var igen i år genvalg til bestyrelsen på alle poster ved det konstituerende møde, og vi har holdt 4 bestyrelsesmøder.

Vi har i år haft den glæde, at Korup arkiv har fået foden under eget bord i den gamle inspektørbolig ved Korup Skole. De deler hus med Aktiv Korup, som de har et godt samarbejde med. Det har dog krævet en stor arbejdsindsats at få huset gjort brugbart

En stor tak til alle, der har hjulpet med maling og indretning o. a. Der er nu atter åbent som tidligere, så man kan arbejde uden at alt skal lægges bort, inden man går hjem. Arkivalierne er i samme hus som man sidder i, blot i kælderen, hvor der er god plads. Vi kan også byde velkommen til en ny medarbejder i Korup - Lisbeth Harder, det er dejligt med friske kræfter.

Korup arkiv har, som de plejer, udstillet i Sognegården, både i sommer og december måned. Desuden var Freddie og Harry med ved foreningernes dag i KKIC i september. Det gav ikke tilgang af nye medlemmer. I november havde vi udstilling i KKIC på arkivernes dag, vi blev besøgt af 27 personer. Arkiverne vil overveje, hvad vi gør fremover for at tiltrække flere besøgende, når vi udstiller. Til slut en stor tak til alle på begge arkiver for godt samarbejde og tak til de, der hjælper med omdeling af materiale.

Foreningen har den 19. februar 2019 eksisteret i 40 år. Det vil på generalforsamlingen blive markeret med kransekage og et lille glas bobler samt foredrag af ledelsen på Odense Stadsarkiv.



Generalforsamlingen 2018

Ca. 90 medlemmer havde valgt at deltage i Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings generalforsamling den 13. marts 2018. Efter formandens velkomst blev John Andersen valgt til dirigent, og efter at han havde fastslået generalforsamlingens lovlighed, gav han ordet til formand Anne Thaulow for aflæggelse af beretningen.

I sin beretning omtalte formanden de forskellige aktiviteter, som havde fundet sted i 2017, bl.a. Korup Lokalarivs udstilling af sportsbilleder i Sognegården og efterfølgende i KKIC. Ubberud Lokalariv deltog på julemessen i Ubberud med visning af billedserier på 2 TV - skærme af forretninger på Middelfartvej i Blommenslyst. Desuden har arkivet også leveret materiale om Hesbjerg Slot til en udstilling arrangeret af Kulturarv Fyn.

Korup Arkivs lokaleproblemer blev stadig ikke løst i 2017, og en vandskade i kælderen på Korup Skole betød en masse ekstra arbejde for arkivet, men heldigvis tog ingen arkivalier skade.



Foreningen havde en vellykket tur til Humlemagasinet i Harndrup i juni måned, hvor ejeren Peder Pedersen fortalte om Humlemagasinet historie og aktiviteter. Dagen sluttede med kaffe og Marielagkage i de hyggelige stuer.

Formanden afsluttede sin beretning med en tak til alle hjælperne på arkiverne for en god indsats, og beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen.

Freddie Westergaard gennemgik regnskab og budget, som blev godkendt efter et par enkelte spørgsmål og kommentarer. Det blev bl.a. oplyst, at foreningen har 328 medlemmer. Der var ikke indkomne forslag, så dirigenten gik herefter til punktet valg af bestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg til Elly Trøjgaard, Freddie Westergaard og Harry Nielsen. Willy Christiansen og Jens Breum Christiansen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. De 2 revisorer Anders Lunden og Henry Nielsen ønskede ikke genvalg. Som nye revisorer valgtes Jens Møller Sørensen og Flemming Sørensen. Johannes Weber blev valgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt takkede formanden de 2 afgående revisorer, og der var blomster til Karen Kühn som tak for mange års arbejde for Ubberud Arkiv.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, og man kunne nyde kaffen og de ventende lagkager. Sidste punkt på programmet var foredrag med gadepræst Peter Thyssen, der fortalte om sit arbejde med hjemløse i Odense.



Årsregnskab 2018

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Indtægter

		<u>Budget 2019</u>
Medlemskontingent indbetalt i 2018	23412,-	26000,-
Tilskud fra Odense Kommune	14000,-	10000,-
	<u>37412-</u>	<u>36000,-</u>

Udgifter

Tryk af årsskrifter, kalendere og reklamer	4700,-	6000,-
Kontorartikler	3220,70	2000,-
Repræsentation	1524,-	500,-
Møder, kursus og generalforsamling	3499,55	3000,-
Kontingent til foreninger, girogebyrer	360,-	1000,-
Porto, papir, film og bøger.	3240,-	3000,-
Udstilling	0	2000,-
Tilskud til Ubberud arkiv	7000,-	7000,-
Tilskud til Korup arkiv	7000,-	7000,-
	<u>30544,25</u>	<u>31500,-</u>

Årets resultat 6867,75 4500,-

Egenkapital

Likvide beholdninger pr. 1. jan. 2018 43565,79

Årets resultat 6867,75

Likvide beholdninger pr. 31. dec. 2018 50433,54

Lokalarkiverne i Korup og Ubberud har udarbejdet særskilte årsregnskaber, hvortil der henvises. Egenkapital pr. 31 dec. 2018 ifølge årsregnskaberne:

Korup, likvide beholdninger 4396,46

Ubberud, likvide beholdning 17611,30

Korup, den: 11. jan. 2019

Formand

Anne Thaulow



Kasserer og regnskabsansvarlig arkivleder i Korup


Freddie Westergaard




Regnskabsansvarlig arkivleder i Ubberud

Henning Jespersen

Ejlstrup, den: 14. jan 2019



Flemming Sørensen
Revisor



Jens Møller Sørensen
Revisor

40 år med arkiverne.

Af Anne Thaulow og Freddie Westergaard.



19. februar 1979 samledes en del beboere på det daværende EGV Kalørvej 120, med det formål at oprette en lokalhistorisk forening. Blandt initiativtagerne var Bent Vedel, Korup, Karen Møller Nielsen, Ubberud, Ruth Øhlenschläger, Spedsbjerg og Steen Christensen, Ubberud. Man enedes om at have én forening, men to arkiver, der begge fik til huse på skolerne i hhv. Korup og Ubberud.

Den første bestyrelse:

Formand Bent Vedel, næstformand Ruth Øhlenschläger, kasserer Flemming Thaulow, sekretær Ingrid Lagoni, medlemmer Niels Chr. Nielsen, Anders Melgaard Kjær og Sofus Knudsen.

Arbejdet på arkiverne:

I Ubberud var det Helmer Klüver, der saksede aviser. Vita og Steen Christensen samt Anne og Flemming Thaulow tog mod afleveringer og

skrev indkomstjournaler på papir med gennemslag. 2 kopier blev sendt til stadsarkivet.

I Korup var arbejdet delt op i 3 arbejdsgrupper: Registrering, interviews og avisudklip. Ingrid Lagoni registrerede, Bent Vedel lavede interviews og Ingrids mand Finn Thomsen saksede avisudklip, når han var med om aftenen.

I de første år blev der modtaget enormt meget materiale. Registreringen blev foretaget på kartotekskort i farve, personer på gråt, ejendoms papirer på orange og erhverv på gule. Vi har besøgt mange af sognenes beboere for at optage samtaler på kassettebånd, som senere er overspillet til CD'er.

I 1989 tog vi det nyudviklede digitale arkiveringssystem Arkibas i brug. Det var DOS baseret og betød, at alt skulle gås igennem igen og registreres forfra. I 2008 fik vi med hjælp fra Sammenslutningen af Lokalarkiverne (SLA) konverteret registreringssystemet til Windows. Igen måtte vi det hele igennem for at sikre, at alt var lagt rigtigt ind.

Udviklingen på IT-området går stærkt, og i 2015 tog vi den nyeste Arkibas 5 version i brug. Den er web-baseret og giver en lang række nye muligheder. Bl.a. er hele vores billedsamling nu lagt op på Arkiv.dk, så alle kan se dem hjemme fra egen computer. Nu har vi også mulighed for at tilføje navne direkte på billederne i stedet for at henvise til en navneliste. Det er vi godt i gang med på begge arkiver, så vi har efterhånden set arkivalierne nogle gange. Den tekniske udvikling har også medført, at alle optagelser på VHS-bånd nu er overspillet til DVD.

På de to arkiver har vi tilsammen over 6000 billeder, ca. 50 hyldemeter arkivalier og mere end 2000 avisudklip fra begivenheder i lokalområdet.

Sognebogen.

Beslutningen om at udgive en bog om Korup-Ubberud sogne blev taget i 1995. Men der gik mange forhandlinger og meget arbejde før udgivelsen i 2003.

Oplaget var på 1070 stk. og gik som varmt brød, men stadsarkivar Jørgen Thomsen mente ikke, den kunne bære genoptryk.

- **Den første kommunale støtte** var på 2400 kr. til etablering af arkiverne.
- **Fra 1980 udstedes medlemskort**, 15 kr. pr. person, 25 kr. for ægtepar.
- **Det første årsskrift** ser dagens lys i 1980.
- **Ændring af byskilte** fra Odense til de lokale områdenavne sker efter foreningens opfordring i november 1981.
- **1986 – Den Fynske Landsby** var målet for den første udflugtstur.
- **Kontingent forhøjes** i 1992 til 25/ 40 kr. Fra 2000 til 30/50 kr. for ægtepar. Fra 2005 til 60 kr. pr. husstand og fra 2011 til 75 kr. pr. husstand.
- **2003 aftale med TV Korup** om kopi af deres optagelser, - vi fik lavet et sæt til hvert arkiv.
- **2005 Hjemmesiden** Korup-Ubberud-Lokalhistorisk.dk oprettes.
- **2017 Ubberud Lokalarkiv** opretter Facebook side.
- **2018 Korup Lokalarkiv flytter i nye lokaler** efter at have haft lokaleproblemer siden 2013.

- **1981 Første udstilling** afholdes på EGV Kalørvej 120 med 350 besøgende. Man serverede hjemmebrygget øl brygget på Lindegård i Trøstrup samt prosekage, kaffe og vand.



Bestyrelser for Korup – Ubberud Lokalhistoriske forening gennem 40 år.

19. februar 1979:

Bent Vedel, formand
Ruth Øhlenschläger, næstformand
Sofus Knudsen
Niels Christian Nielsen
Anders Melgaard-Kjær
Steen Christensen (19 marts)
Flemming Thaulow, arkivar Ubberud
Ingrid Lagoni, arkivar Korup

1981: Sofus Knudsen går af

Bent Madsen kommer ind

1983: Bent Madsen går af

Jens Peter Jensen kommer ind

1986: Ruth Øhlenschläger går af

Niels Chr. Nielsen går af

Preben Drejer kommer ind

Viggo Larsen kommer ind

1990: Viggo Larsen går af

Ingrid Nielsen kommer ind

1997: Bent Vedel går af

Inger Hansen kommer ind

1999: Steen Christensen går af

Flemming Thaulow går af

Ove Kühn kommer ind

Søren Muurholm kommer ind

2000: Preben Drejer går af

Ingrid Lagoni går af

Arne Poulsen kommer ind

Freddie Vestergård kommer ind

2002: Arne Poulsen dør

Birte Færing kommer ind

2003: Søren Muurholm går af

Erik Poulsen kommer ind

2004: Birte Færing går af

Ingrid Nielsen går af

Helle Søndergaard kommer ind

Harry Nielsen kommer ind

2005: Erik Poulsen går af

Jens Peter Jensen går af

Kristian Vedel kommer ind

Anne Thaulow kommer ind

2009: Inger Hansen går af

Kristian Vedel går af

Erik Lund kommer ind

Lisbeth Jørgensen kommer ind

2010: Helle Søndergaard går af

Elly Trøjgaard Andersen kommer ind

2011: Ove Kühn går af

Henning Jespersen kommer ind

2017: Erik Lund går af

John Andersen kommer ind

Foreningens formænd gennem 40 år.

1979-1995 Bent Vedel

1995-2004 Ingrid Nielsen

2004-2010 Helle Søndergaard

2010- Anne Thaulow

Arkivarer Korup Lokalarkiv.

1979-1999 Ingrid Lagoni

1999-2005 Jens Peter Jensen

2005- Freddie Westergaard

Arkivarer Ubberud Lokalarkiv.

1979-2012 Flemming Thaulow

2012- Henning Jespersen

Foreningens æresmedlemmer.

1997 Bent Vedel

2004 Ingrid Nielsen

2005 Jens Peter Jensen

2009 Flemming Thaulow

Steen Christensen fortæller:

Tak for henvendelsen om mine erindringer om Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings start. Det fortæller jeg gerne om.

Anders Skytte.

Skoleinspektør Anders Skytte havde gennem mange år samlet oplysninger om sognet. Han efterlod på skolen en række arkivalier, hvoraf det ældste var fra 1783. Han havde gennem sine mange år som førstelærer, senere skoleinspektør, bibliotekar, kasserer for sognerådet, sanger og degn i kirken og som formand for en lang række foreninger samlet en stor viden om sognets historie – ikke mindst om mange gode historier, som han gerne fortalte om.

Ubberud Skole.

Som hans efterfølger (1976) på Ubberud skole fik jeg hurtigt et ønske om at kende noget til sognets historie. Det gamle skoleskilt fra 1721 satte også tankerne i gang. Skolen var oprindeligt ikke en almindelig kommunal folkeskole, men en rytterskole.



Det gamle skilt fra rytterskolen i 1721 sidder stadig på Ubberud Skole.

Hanc Scholam hujusc ad instar Ducen-
tas Quadraginta

Denne skole tillige med 240 lignende har jeg i
1721 ladet opføre

In Circulis ad perpetuo alendas duodecim
Cohortes Equestres a me institutis fundavi
i de distrikter, som af mig er oprettet til vedva-
rende at underholde 12 rytterafdelinger.

1721

Halvtredsindstyve Aar GUD har du mig opholdet
At Sygdom Kriig og Pest mig intet ondt har voldet
Thi yder jeg min Tack og breeder ud DIT Navn
Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn
GUD lad i dette Værk DIN Naades Fylde kiende
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende
Lad altid paa min Stool een findes af min Æt
Som meener DIG VOR GUD og DISSE SKOLER ratt.

Hans Jespersen og Anders Skytte.

Især samtaler med Anders Skytte og med daværende skolebetjent Hans Jespersen vakte yderligere min interesse for at kende mere til sognets historie.

To kommuner.

Meget kunne man læse sig til, og her var der flere overraskelser for mig. Eksempel herpå var, at den oprindelige kommune hed Korup Ubberud kommune, men i 1917 bad beboerne i Ubberud sogn og Trøstrup Korup sogn om at blive skilt i to kommuner. Det fik de lov til. Begrundelsen for ønsket var, at beboerne i de to sogne vanskeligt kunne enes. I nord var de fleste venstrebønder og i syd var de konservative. Det var dengang, men ca. 60 år senere fik jeg som ny beboer i sognet antydninger om denne uenighed. Vi var heldige at bosætte os i Ejlstrup og fik hurtigt besked om, at det havde været utænkeligt at være skoleleder i Ubberud, hvis vi havde bosat os i Korup.

Forsamlingshuset.

At det var et sogn med tidligere store sociale og partipolitiske skel inden for sognet, blev også tydelig. Forsamlingshuset var oprindeligt ikke som andre forsamlingshuse med adgang for alle. Det fremgår af forsamlingshusets protokol, hvor bestyrelsen efter et par år, vist nok i 1893, besluttede, at der efter spisning nu måtte være adgang for tyende. Huset var bygget af jordejere. ¹⁾ se side 13.

Skoleudvidelse.

De partipolitiske skel kom også på munter vis frem i 1982, hvor skolen var blevet meget udvidet. Da udtalte en af de ældre af sognets fruer til mig, at den selvfølgelig var bygget i røde sten. Jeg kunne dog trøste hende med, at de indvendige var gule.

I det hele taget var der en del for mig at lære. Det var og er for mig et fynsk sogn med sin helt særlige historie.

Gode bekendte.

Via skolenævnet kom jeg i forbindelse med Anne og Flemming Thaulow, som heller ikke var barnefødt i sognet, og som havde den samme interesse for sognets historie. Det talte vi meget om og det blev starten på et mangeårigt godt samarbejde om sognets historie.

Kommunesammenlægninger og Bent Vedel.

Samtidig kunne vi i Fyens Stiftstidende læse om en stigende interesse for lokalhistorie og om dannelse af lokalarkiver i Odense kommune. Efter 1970, hvor mange mindre kommuner blev sammenlagte, var der et behov for at fastholde det lokale. Ganske vist var vi i 1970 blevet beboere i Odense kommune, men odenseanere følte vi os ikke. Vi kontaktede mange lokale beboere om en lokalhistorisk forening – også den sidste sognerådsformand i Korup Ubberud Kommune, Bent Vedel.

Foreningen blev dannet.

I 1966 gjorde man det hidtil nærmest utænkelige - at sammenlægge Ubberud og Korup kommuner. Det skete i håbet om at undgå det værste, en sammenlægning med Odense kommune. Sammenlægning med Odense blev trods byggeri af et rådhus på Kalørvej alligevel en realitet i 1970. Samarbejdet fra 1966 til 1970 med Bent Vedel forløb for de fleste, såvel i Korup som i Ubberud, forbavsende godt. Derfor var det nærliggende at søge kontakt med netop Bent Vedel om dannelse af en lokalhistorisk forening. I Korup var der det samme ønske om at få et lokalt arkiv, og der var bred opbakning til at danne en fælles forening, der skulle starte et arkiv i hvert sogn.

Stadsarkivar Jørgen Thomsen

Foreningen blev dannet, og det lykkedes at finde lokaler på de to skoler til de to arkiver. Det blev den største lokalhistoriske forening i Odense og de to arkiver modtog hurtigt mange arkivalier. Arkiverne blev støtteberettigede fra Odense kommune. Bevillinger fra Odense og medlemskontingentet til foreningen gav et driftsmæssigt økonomisk solidt grundlag. Inventar til arkiverne kneb det

mere med, men ved frivilligt arbejde og donationer fra skoler og private kom de nødvendige skabe, borde og stole.

Behovet for at få et fælles arkiveringssystem i Odense kommune var stort. Med støtte bl.a. fra vore arkiver blev det besluttet, at arkiverne i Odense afgav en del af den kommunale støtte til ansættelse af en kommunal stadsarkivar. Stadsarkivaren Jørgen Thomsen har siden været til stor hjælp for foreningen. Stadsarkivet gav bl.a. hjælp til udgivelsen af en bog om de to sognes historie. Det var på stadsarkivets initiativ, at deltagelse i det offentlige arkiveringssystem kom til at gælde for alle arkiver i Odense kommune, således, at vi i dag kan se f.eks. Korup og Ubberuds arkivers samling af fotografier via internettet.

Foreningens virke.

Allerede fra starten var vi enige om, at foreningen ud over drift af arkiverne måtte have udflugter, udstillinger og et årsskrift.

Stynede popler.

Årsskriftets forside fik jeg lov at tegne. De stynede popler er for en jyde fra det mest øde af Jylland noget meget fynsk. De fandtes ikke på den jyske hede. Netop på Præstevej i Korup og på Tyrbjergvej, var der mange stynede popler. Desværre er mange af dem i dag forsvundet, da de ikke er blevet stynede hvert 7. eller 8. år.

Enkelte træer bliver nu igen stynede, og forhåbentlig vil de fortsat kunne findes.

Udstillingen med Hesbjerg fajance.

Et par af udstillingerne gjorde på mig et stort indtryk. Et år ville vi gerne vise Hesbjerg Fajance. I slutningen af 1700tallet startede flere steder på kongens initiativ en produktion af porcelæn eller fajance. Alle kender et af stederne, Den kongelige Porcelainsfabrik i København, men ikke mange kender den samtidige fra Hesbjerg. På Hesbjerg Fajancefabrik blev fremstillet tallerkner, krus, kaffe- og tesæt. Også et spisestel med et særligt blå mønster på en grålig baggrund. På Møntergården i Odense er bevaret nogle få genstande fra fabrikken. Den eksisterede kun få år og genstande herfra er meget sjældne. Men vi fik lov at udstille, hvad de havde.



Fynsk tobak.

Et år var der på udstillingen sat focus på den fynske tobaksproduktion, der nåede et højdepunkt under 2. Verdenskrig. Da arkivet efterlyste skæreredskaber til tobaksblade, dukkede der 3 forskellige skæreapparater op. Det ene lånte jeg, idet jeg i haven havde produceret nogle tobaksplanter til formålet. Jeg fik tobaksbladene høstet, tørret, fermenteret og skåret. Jeg bad tidligere erfarne om råd til evt. tilsætningsstoffer. Jeg fik mange forskellige forslag, lige fra Brylcreme til frugtsaft. Jeg kogte nogle svesker, som kom i tobakken. Der blev ca. 1 kg. tobak. Besøgende på udstillingen var velkomne til at stoppe piberne. Det lugtede den dag lidt mærkelig i det gamle rådhus på Kalørvej, men da dagen var omme, var der forsvundet 1 kg tobak.

Små landsbyer og enestegårde.

Et år havde vi sat os for at finde gamle kort fra sognet. På en tur til København fandt vi i statens arkiver -Matrikeldirektoratet - mange gamle håndtegnede kort, samt opgørelse over ejerlav og enestegårde. Her blev det klart, at Ubberud sogn måske er et af de sogne i Danmark, der har flest ejerlav og enestegårde (gårde hvor der aldrig har været dyrkningsfællesskab med andre gårde). Sammen med Brylle sogn består Ubberud sogn af et meget kuperet og sent opdyrket terræn. Her var ikke plads til en stor fælles landsby, men til mange små på to-tre eller 4 gårde. Den største var Store

Ubberud med 5 gårde. Og der var mange ensomt beliggende gårde. Her var forklaringen på, at en udflytning af gårde fra landsbyfællesskaberne ikke skete i videre udstrækning i Ubberud sogn. Selv om man begyndte at dyrke jorden individuelt, forblev gårdene liggende, hvor de altid havde ligget i Vejrup, St. og Ll. Ejlstrup, Ubberud, Troelse, Gundersø, Højbjerg o.s.v.

Blommenslyst.

Det var i arbejdet med Lokalarkivet det afsløredes, at navnet Blommenslyst startede med at være navnet på kroen. Her boede engang en tjenestekarl, der vist var fra Tyskland. Han hed i daglig tale Hr. Bluhme. Bluhme fik stor lyst til kroejers datter, ja, de blev gift, og gården eller kroen kom til at hedde Bluhmes lyst. Blommenslyst.

Gode beretninger.

I det hele taget var der mange gode oplevelser ved arbejdet med Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening og lokalarkiverne. Jeg mødte mange også ældre og tidligere borgere, hørte mange spændende og tankevækkende beretninger, bla. om H. C. Andersens bedsteforældres hjem og om hans moster, der fik 4 børn med fire forskellige fædre, om røkkedrejer, som blev en berømt falskmøntner, der undgik at blive henrettet, om løjtnanten der blev gift som 100 årig med en pige på 18 år, om læreren, der blev afskediget grundet druk, om bonden, der fik en medalje for at starte med læhegn om sine marker osv.

Tak og tillykke.

Det glæder mig, at foreningen som en fortsat aktiv forening nu kan fejre sit 40års jubilæum. Til lykke med jubilæet.

Det minder mig da også lige om, at jeg nu har været en indvandret fynbo i mere end 40 år og nu følger mig nogenlunde integreret i Korup og Ubberud. Det er jeg glad for, og det har Foreningen været medvirkende til.

- ¹⁾ *Opførelse af Korup-Ubberud Forsamlingshus blev vedtaget på stiftende generalforsamling på Slukefter Kro den 31. marts 1891. Det blev indviet den 5. december 1891 og blev revet ned i 2015. Forsamlingshusets historie er beskrevet i årsskriftet fra 2006.*



Sognehistorien – Korup og Ubberud - To sogne før og nu.

Bogudgivelsen: Af Ove Kühn.

Allerede kort efter stiftelsen af foreningen begyndte bestyrelsen at tale om en bog om de to sogne. Der skulle imidlertid gå en del år, før drømmen blev realiseret.

Først i midten af 1990'erne kom der rigtig gang i arbejdet. Man nedsatte arbejdsgrupper, som skulle forske i hver sit emne, erhverv, landbrug kirke, skoler, veje etc. Carl Frederiksen's Fond bevilgede efter ansøgning 135.000 kr. til formålet.

Planen var oprindelig, at man selv ville skrive bogen, og man søgte derfor råd og vejledning fra sogne, hvor man havde udgivet sognehistorier, eksempelvis i Kværndrup og Pårup sogne. Odense Stadsarkiv blev efterhånden den faste og erfarne partner, som kunne rådgive om gruppernes arbejde og om mulighederne for at søge yderligere fondsmidler.

Det blev besluttet, at bogen skulle skrives af professionelle historikere med stadsarkivets chef som redaktør. Forskellige omstændigheder gjorde, at historikere fra Odense Bys Museer blev inddraget i arbejdet. Byhistorisk Selskab i Odense påtog sig udgivelsen, og arbejdet kunne gå i gang.

Forfatterne var Jørgen Thomsen, Johnny Wøllekær og Jens Aage Skov Petersen fra Stadsarkivet, Anders Myrtue, Henrik Harnow og Poul Duedahl fra Odens Bys Museer. Efterhånden som de enkelte kapitler blev færdige, fik arkiverne dem til gennemlæsning og kunne komme med bemærkninger.



*Johnny Wøllekær og Jens Aage Petersen, Stadsarkivet
I midten Poul Duedahl, Odense Bys Museer*



I begyndelsen af 2003 var bogen klar til trykning, og der blev sendt reklamer ud i sognene med mulighed for forudbestilling til favørpris 200 kr.

4. marts 2003 blev bogen præsenteret i Korup Sognegård med deltagelse af borgmesteren, alle forfatterne, og ikke mindst et meget stort antal beboere fra begge sogne.

Bogen var trykt i 1070 eksemplarer, hvoraf ca. 90 gik til sponsorer og Byhistorisk Selskab. Foreningen sikrede et antal til arkiverne. Resten blev hurtigt udsolgt, og bestyrelsen mente ikke, at der var grundlag for et nyt oplag.



*Borgmester Anker Boye i samtale med arkivar
Jens Peter Jensen, Korup Arkiv.*



*Anker Boye sammen med Ingrid Nielsen, (foreningens
formand 1990-2004) og stadsarkivar Jørgen Thomsen.*

Udflugter.

Lokalhistorisk forening har arrangeret mange udflugter og besøg igennem de 40 år, som foreningen har gennemlevet – i tekst og billeder viser et udsnit af, hvor vi har været.



Den Fynske Landsby i juni 1986. Esben Hedegård der viser rundt – på billede 2 ses bl.a. foreningens medstifter Bent Vedel Jensen, som lytter til historien.



Hoffmangave i 1990. God tilslutning af foreningens medlemmer, yderst t.h. Hansine Vedel Jensen.



Koldinghus d. 4. August 1994. Udflugt til det nyrestaurerede Koldinghus med 43 medlemmer:



Frøslevlejren d. 18. juni 1995: ”Dansk Røde Kors Museum”



Ribe 2002: Udflugt bl.a. med menighedsrådsformand Viggo Bach som interesseret deltager.



Arreskov/Fåborg 2003: Greveparret Schaffalitsky de Muckadell fortalte om slottets historie.



Søby og Bindeballe Købmandsgaard 2004: Harry Nielsen ser tilfreds ud efter en god handel og Alfred Hansen fandt en hyggekrog i skyggen i det dejlige solskins vejr.

Udflugter som vi også har været på/til: Hjemstavnsgården i Gummerup - Hesselager/Nyborg – Moesgård – Christiansfeld - Sct. Knuds kirke – Ladby skibet – Lille Pederstrup – Besættelsesmuseet i Beldringe - Humlemagasinet og Fredrik d. 6. Hotel.

Blommenslyst.

Steen Christensen nævner i sit indlæg en hr. Blume, der gav navn til landsbyen Blommenslyst. I årsskrift 1984 er der en omfattende artikel om stedets tilblivelse og historie, og det var stikordet til at bringe dette uddrag fra artiklen i meget forkortet form.

Omkring år 1800 boede der en slagter og kreaturhandler ved navn Anders Blume i Ravnebjerg i et hus, der senere tilhørte Krause Kjær. Da det i 1793 var bestemt, at landevejen mellem Nyborg og Strib skulle udbedres og rettes, blev det stykke landevej, der slog en bue fra Ellegaards Skov i Stegsted, gennem Vejrup By til Bloksbjerg i Ubberud Sogn, afstukket i en lige linje mellem disse to punkter. Den nye vej blev altså over en lang strækning flyttet betydeligt mod nord, og det var her i Lille Ubberud, tæt op ad den projekterede vej, at Anders Blume købte en jordlod og byggede et hus han kaldte Blumes Lyst. Begge navne blev hurtigt fordansket til Anders Blomme og huset til Blommens lyst.

Imidlertid standsede det påbegyndte vejarbejde fuldstændig over en lang årrække pga. landets finansielle vanskeligheder. Det betød, at man i flere år kunne benytte både den gamle og nye vejstrækning. Men det er sandsynligt, at den nye strækning var lidet befærdet, for ved den gamle vej i Vejrup lå et velbygget hus kaldet Vejrup Kro, hvis beboere havde kongelig tilladelse til at holde værtshus. En ¼ mil frem lå bondegården kaldet Spedsbjerg, som havde samme tilladelse, altså to privilegerede kroer i Ubberud sogn. Hertil kommer, at der lidt nord for det sted hvor Ubberud Mejeri lå var et hus, som de vejfarende også benyttede som bedested,¹⁾ selvom beboerne manglede bevillingen. Så der har ikke været grund til at anlægge beværtersteder ved den nye vej. Først da de Vejrup Bønder gik i gang med at tage den gamle vej under plov, blev færdslen tvunget ind på den nye vej, og der blev plads til en kro på det nye vejstykke.

I 1820 blev de berygtede bomhuse fordelt med 10 stk. mellem Nyborg og Strib. Bomhus nr. 5 kom til at ligge 700 meter vest for Blommenslyst nær Bloksbjerg.

¹⁾*Bedested: gammelt udtryk for et sted, hvor man spiser og holder hvil under rejse.*

Da forpagteren af bomhuset døde i 1851, overtog enken forpagtningen, men hun fik afslag på at drive gæstgiveri i Bomhuset, formodentlig pga. af sin enkestand. Samme år købte deres 23 år gamle datter Blommenslyst og indgik ægteskab med Hans Nielsen fra Brændekilde. Hans Nielsen ansøgte ministeriet om tilladelse til "I Stedet Blommenslyst at etablere et Kroholdssted for Rejsende" og fik bevillingen den 9. november 1853.

Hans Nielsen blev således den første krojer af Blommekroen, men han blev umyndiggjort i 1860 pga. drikfældighed og ægteskabet blev opløst i 1863. Krokonen, Johanne Marie Krøyer blev tilkendt ejendomsretten og fæstede i 1864 en karl fra Skalkendrup ved navn Peder Larsen. Han blev Hans Nielsens afløser som kromand, idet han året efter giftede sig med sin madmoder.



Kroen før branden i 1884

De var flittige folk, heldet fulgte dem, og som ret velstillede folk overdrog de i 1893 kroen med alt tilliggende til gårdejer Hans Volsgaard Clausen fra Bellinge.

Selv om Blommenslyst Kro ikke kan regnes med blandt landets ældste kroer, har den dog set og huset en mangfoldighed af gæster og pensionærer. De første leveår har den været bedested for den kongelige Post og den Gule Diligence.

Krofolkene har været øjenvidner til sørgelige transporter under 1864-krigen. De daglige lazarettransporter fik deres hjertestyrkning i kroen i form af øl og snaps eller kroens eget bryg af mjød.

Her bedede¹⁾ alle, bønder, handelsfolk, fragtmænd, dagvogne osv. Så godt som ingen vejfarende gik kroen forbi. Den farende svend fandt et hjem for en nat, ligeså bissekræmmere, gøglere, andre omstrefende og hjemløse personer.



Postvognen holder ved kroen ca. 1880



Kroen ombygget efter branden i 1884



Kroen som den så ud ca. 1930

De hvide busser fra Røde Kors gør holdt ved Blommenslyst Kro i maj 1945. Bemærk der nu er bygget veranda til kroen som ses til venstre på billedet. Til højre ses et glimt af Esso tanken.



Kilde: Artiklen findes i sin fulde ordlyd i årsskriftet fra 1984. Den er skrevet af M.A. Knudsen og dateret den 4. juni 1938. Som 12årig purk måtte han ud til fremmede og Peder Larsen på Blommenslyst Kro var hans første husbond. Uddraget er redigeret af Henning Jespersen.

Jeg blev garder hos Kong Frederik den 9.!



Jørgen Erik Sørensen (Pluto) fortæller om sit liv til John Andersen.

I mange år blev jeg kaldt **Pluto** - faktisk lige fra jeg kom i lære, hvor en anden lærling blev kaldt Fedtmule, så derfor var Pluto nærliggende som kaldenavn, fortæller Jørgen.

Jeg er født d. 15. juni 1940 i Dræby i Munkebo Sogn, som nr. 2 ud af 4 børn. Min far var fodermester i området der, fortæller Jørgen.

Min skolestart var i 1947 i Brylle skole med undervisningen kun hver anden dag. Allerede som 11årig kom jeg ud på arbejdsmarkedet. Da hver anden dag var uden skole, blev jeg ansat der hvor min far arbejdede. Det var forefaldende opgaver med blandt andet havearbejde og pasning af dyrene. Leg var der ikke meget tid til i min barndom – med skolegang hver anden dag og arbejde hver anden dag – men stærke kræfter blev der ud af det!



< To af mine søskende. Det er stående Sonja, jeg står ved siden af og siddende er det Tonni, året er 1953. (Min lillesøster Inge Marie var endnu ikke født).



> Den 4. april 1954 blev jeg konfirmeret fra Brylle kirke. Det er mig bagerst i midten. På billedet ses i øvrigt stående fra v. Jørgen, Henning, mig, Henning og Svend. Siddende fra v. Grethe, Åse, Pastor Balslev, Karla og Inge.

Allerede den 1. maj havde min far skaffet mig en plads som "bondekarl" på den lille gård, som jeg kendte godt i forvejen. Men det var jeg ikke særlig glad for at gå i gang med. Bondemanden var dog tilfreds med mit arbejde, jeg var der i et år. Da ville jeg videre - meget mod min fars vilje - jeg ville ikke være bonde!

Efter det år cyklede jeg over til muremester Storm og meldte, at jeg gerne ville i lære. Storm havde lige ansat en lærling, men en ung mand som mig der viste initiativ, ville han ikke afvise. Så min far gik alligevel med til at skrive under på lærekontakten, som gjaldt en læretid på 4 år. Jeg blev udlært den 1. april 1959.



< Vi tre havde her lavet vores svendestykke og kunne lade os kalde for murersvende. Fra v. er det mig, ????? og Ernest.

Den 2. juli skulle jeg samme år i 1959 lære at forsvare mit fædreland Danmark. Jeg startede, som alle andre, som rekrut og sluttede i livgarden, da jeg havde den rette højde og "indstilling". 16 måneder varede tjenestetiden. I den periode nåede jeg også at være med ved en af



de store militære øvelser, der blev afholdt i Tyskland på det store militære område på Lüneburger Heide.

Det sjove måtte vi selv opfinde, fortæller Jørgen!

Den 1. november var jeg tilbage hos muremester Storm for at bygge huse, og jeg fik bolig hos Storm i starten. Der boede jeg til mit bryllup d. 19. maj 1962 med Ulla, som jeg havde kendt fra skolen – vi flyttede sammen i Langsted, hvor vi boede i ca. 8 år.

Vi flyttede til Korup i 1970, nærmere bestemt til Åbakkevej nr. 3, da jeg blev murerformand hos Niels J. Jespersen d. 5. juni det år.

I 1976 byggede vi vores eget dejlige hus på Elsdyløkken 24, og jeg var stolt, for jeg havde også selv tegnet det.



Familien var også vokset og her i haven mange år efter står bagerst fra venstre Anni og Ole. Siddende fra venstre Henrik, Ulla, jeg og Dorte.

< Billedet er taget i forbindelse med vores sølvbryllup i 1987.

Håndbold har jo altid været en stor del af mit liv. Som 12årig startede jeg som aktiv i Brylle, hvor jeg spillede til indtil 1962. Herefter blev jeg hentet til Verninge og var med til at spille holdet op i 3. division. Senere blev jeg træner for Otterup og fik holdet ført op fra serie 1 til 2. division, og stolt var jeg. I samme periode slog vi mægtige Stjernen i pokalturneringen. Senere igen blev jeg træner i Verninge, men uden nogen særlig succes.

Min karriere sluttede som håndboldspiller i Korup, hvor jeg også tog mig af træneropgaver.



Vores Old Boys hold, der vandt A rækken i 1986.

< Stående fra v.: Ingvard Pedersen, Harry Jensen, Flemming Sørensen, Jørgen "Pluto" Sørensen og Villy Andersen. Siddende fra v.: Hugo Schwabe, William Møller, Henning Folleraas, Erik Moes og Otto Kro-mann.

Rafleklubben startede i 1993 og den betyder uendeligt meget for mig. Klubbens medlemmer mødes præcist kl. 16.00 hver mandag på Elsdyløkken 24 til fælles morskab og adspredelse.

Et raflebæger og en dåseøl er alt hvad vi skal bruge, de par timer vi hygger os.

> Billedet er fra en af de sidste dage i juni 2018. Fra venstre er det mig, Alex Poulsen, Jan Ottesen og Harry Jensen.

Kort tid efter dette interview døde Jørgen "Pluto" Sørensen den 7. august 2018 efter lang tids sygdom.





Villy Andersen fortæller om sig selv og sin store sportsglade familie!

Af John Andersen

Der var ikke meget plads i det lille hus (ikke på prærien), men på Skovgyden nr. 30 i Villestofte. Til gengæld var det fyldt med masser af hjerterum og gæstfrihed. Villy fortæller lidt af familiens historie, han er den sidstefødte Andersen af de 8 sønner og 4 døtre og ejermand af barndomshjemmet.



Vores forældre Margrethe og Marius Andersen, fotograferet ved deres guldbryllup.



Huset ser ud som det har gjort i mange år.

Parret boede de første år tæt på Villestofte station.

De købte Skovgyden 30 i 1942, da familien endnu ikke var stor. Skovgyden er i dag omdøbt til at hedde Skovvej og huset er nu nr. 25.

Vi 12 børn og vores forældre!

Stående fra venstre Alex, Jonna, Kurt, Bent, Margit, Villy, Holger, Mogens, og Karl.

Siddende Forrest: Min mor, Lissie, min far, Leif og Jytte.



I så lille et hus med så mange mennesker, som vi var i vores barndomsår, var der ikke en seng og et værelse til hver, hvad nok er uforståeligt i 2018, men vi fik da hvile og varme alle 14.

I vores barndom havde vi alle lært at bruge hver en krone med fornuft, og vi måtte selv ud at tjene til lommepengene ved bl.a. at have avisruter, som nærmest gik i arv i familien de år.



For Lissie og Bent var det også vigtigt, at avisen kom ud til tiden – trods deres unge alder!



Vi fire yngste drenge klædt på til fest.

Det er fra venstre Bent, mig, Mogens og forrest Leif.

Vi dyrkede alle sport/idræt i Pårup fra barnsben. Men da Pårup Gymnastikforening og Tarup Idrætsforening skulle slås sammen til en stor idrætsforening TPI i 1964, blev det for meget for familien.

I perioden herefter valgte de fleste af mine søstre og brødre, at forlade denne meget store forening og derfor blev Korup Idrætsforening efterhånden den foretrukne. Ved en sammentælling har ens søstre og alle 8 drenge været eller er aktive i Korup med håndbold, gymnastik, fodbold, idrætsmærke, badminton og sidst bordtennis.



Dengang, da der var sommerhåndbold, kørte busselskabet Jørgen Hansen ofte for os. Firmaet lå ved Sværup Mølle.

Siddende fra v. bror Alex, Peter Thorup Hansen, Poul Hansen og Holger Kieler Jensen.

Stående fra v. William Møller, Ebbe Andersen, Arne Rasmussen og Arne Madsen.

Billedet må være fra mellem 1967 og 1970.

Kurt var den første, der kom til Korup i 1964. Han startede som gymnastik- og idrætsinstruktør og ses her 50 år efter i 2014 med blomster og diplom.



Til fest og farver har vi altid været og her er vi drenge.
Stående fra v. Karl, mig, Kurt, Leif.
Siddende fra v. Holger, Bent, Alex og Mogens

Sporten kan vi jo ikke komme uden om, men mine 44 år på GASA har været nødvendig for at tjene penge. Men også meget vigtige for mig med det sociale liv, der var der!



Billedet er fra min 30 år fødselsdag i 1975 og det foregik på min arbejdsplads. I øvrigt har flere af mine søskende arbejdet på GASA i kortere eller længere perioder, dvs. mange år.

Træner/holdleder i KIF.

Det hele begyndte med Lilleput fodbold sammen med Poul Erik Hansen. På dette billede er det kreds-vinderne i Lilleput A i 1974. De to tidligere år havde vi ligeledes indtaget 1. pladsen. De fleste af spillerne blev som voksne 1. holds spillere på seni-orplan og var med til at startede den store fodboldera den gang.



Efterhånden blev det de voksne jeg kunne koncentrere mig om som leder – her er det håndboldholdet der rykkede i Fynsserien i 1971.



Stående fra v. øverst: Otto Kro-man, William Møller, Leif Hansen, Kaj Hansen og Elo Hansen. Stående nederst fra v. Alex Andersen, Hans Simonsen, Harry Jensen, Mogens Andersen, Bent Andersen, Aage Jørgensen og træner Erling Rasmussen.

I mange år var jeg holdleder for dette 1. Herrehold i håndbold i Korup. (dengang var det ikke vanen, at holdlederen var med på billedet)

Holdleder på 5. holdet!



Hold sammensætningen her ca. i 1983 er stående fra v. Mary Madsen, mig (vicepræsident Villy), Poul Erik Rasmussen, Børge Brandt, William Møller, Arne E. Madsen, Kaj Lysemose Hansen, John Krogstrup, Carl Henrik Jeppesen. Siddende fra v. Bent Andersen, John Andersen, Erling Rasmussen, Frank Larsen, Mogens Andersen, Frans Tjørby, Ove Iversen, Arne Madsen og holdets præsident Jørgen Henriksen.

Holdet startede i 1980 og jeg fortsatte som holdleder indtil mit "bentøj" ikke kunne klare turene helt over til vores stadion. Så jeg sluttede dette dejlige fritidsarbejde i 2015, men følger stadig holdets præstationer på tætteste hold her i august 2018.

Af John Andersen

Ellinor på besøg hos dronning Margrethe!



Af John Andersen.

En i Korup og omegn kendt borger, af de fleste nok mest kendt fra Korup Bageri, er Ellinor Ellemann Pedersen, som i 45 år har været ansat som ekspedient og førstedame.

For lang og tro tjeneste blev Ellinor indstillet til **"Den Kongelige Belønningsmedalje"**, som hun fik tildelt den 3. juli 2012. Medalje og diplom blev tilsendt fra Kabinetssekretariatet til bagermester Martin Filtenborg, som stod for overrækkelsen ved en lille ceremoni hos naboen Korup Steakhouse.

Det var en meget nervøs Ellinor, der kom til København til **Audiens på Christiansborg Slot** den 22. oktober 2012 for at takke for belønningsmedaljen. Vi fik instruks, inden vi skulle ind og veksle et par ord med Dronningen, fortæller Ellinor. Der skulle gås ind på den måde, som man nu skal - og ligeså ud - de hvide handsker skulle påføres, og så blev vi alle 82 sluppet ind en efter en og fik en lille snak med den venlige Dronning.

”En af de store dage i mit liv”, siger Ellinor!

Om sit liv før besøget hos Dronning Margrethe fortæller Ellinor:



Jeg blev født den 26. januar 1950 i Odense og boede som lille med min mor og far i boligen hos Mary og Johannes Nielsen i Gundersø ved Ubberud.

Jeg blev døbt i Korup Kirke af Vilhelm Chr. Reiss den 26. marts 1950.

Min mor, Karen Poulsen, som ses her på billedet, blev gift med min far Kaj Christensen den 6. april 1950 i Agersted ved Brønderslev, som var hendes fødeegn.



I 1954 flyttede vi til Præstevej nr. 5, der senere kom til at hedde nr. 22. Det er første hus i den ende af vejen mod Rugårdsvej inden skolen kom, og som Aage Clausen fik bygget.



Min lillebror Louis blev født d. 2. august 1954 og Louis huskes meget fra sin barndom, hvor han var på farten med sin violin. Som voksen er han bosiddende tæt ved Haderslev.



Min elskelige bedstemor Agnes Christensen, Korupvej 11, har støttet meget op om mine fysiske kreative talenter som barn ved at tage mig med pr. cykel til Paraplyen i Tarup (tit i et frygteligt vejr) og videre derfra til Leo Dahl's Danseinstitut i Odense pr. bus. I en årrække på ca. 10 år var det akrobatik, step, dans m.m. som fyldte min tid. Håndbold, gymnastik, badminton har også været gode aktiviteter igennem hele min barndom, og flere af disse aktiviteter har jeg bevaret som voksen. Leg blev der også tid til indimellem med bl.a. nabopigerne Inge Lise, Annie og Birthe.

*< Mit hold på danseinstituttet.
Jeg står som nr. 3 fra venstre i forreste række.*



< Her ses min bedstefar og bedstemor Emil og Agnes Christensen sammen med min lillebror Louis og mig selv ca. 14 år gammel.

Lærer Jens Møller Andreassen med min 6. klasse på Korup Skole 1963. >

Stående fra venstre: Lærer Møller, Egon Jensen, Tommy Pedersen, Erling Nielsen, Frank Jespersen, Henning Sørensens, Svend Jørgensen og Troels Hansen.

Stående i midten fra venstre: Knud Otto Pedersen, Henning Petersen, Kjeld Larsen og Benny Malmos.

Siddende fra venstre: Else Marie Pedersen, Ellinor Christensen, Lis Andersen, Åse Kjær, Anne Kirsten Knudsen, Helle Damkilde og Inge Rohde Hansen.



Jeg blev konfirmeret i Korup Kirke i april 1964 af pastor Melgaard-Kjær. Efter sommerferien samme år kom jeg i 8. klasse på Havrehedskolen i Morud.

Da jeg var 16 år og allerede var begyndt arbejdslivet på gartneriet Lundegaard, blev en plads ledig i huset i Korup Bageri hos Karen og Børge. Den fik jeg, og Børge kom snart og sagde, at jeg godt kunne ekspedere i forretningen, og sådant blev det så i mange år.



Da jeg var 18 år, havde jeg for længst mødt Leif både i skolen og på gartneriet, og nu skulle vi have familieførgelse. Det blev Sten, som jeg står med her for 50 år siden.



Leif og jeg blev gift i Korup Kirke den 1. marts 1969, og det var igen Melgård-Kjær, der var præsten. Der var efterfølgende middag med fest i Vissenbjerg.

Som det kan ses, ventede vi på, at Jan skulle komme.



Leif's forældre, Cæcilius og Astrid Elise Pedersen, var indehaver af gartneriet Lundegaard i perioden 1960 til 1967. De var kommet fra Sjælland, så Leif er født på Hvidovre egnen.



Vores børn kom hurtigt, jeg var 18 år da jeg fik Steen, - Jan da jeg var 19, - Lone da jeg var 21, - Dorte da jeg 22 og sidst men ikke mindst Lars, da jeg var 24 år. Børnebørn er der kommet 15 af, de er i alderen 5 til 24 år her i skrivende stund. Barselsorlov og hjælp var der ikke meget af, men til førstefødte Steen dog en halv liter mælk dagligt. Da børnene var små, mødte jeg først på arbejde til middag og bedstemor tog sig af børnene til Leif kom ilende hjem fra Röttgers Værktøjsfabrik på Rugårdsvej, hans arbejdsplads i 40 år.

Da børnene blev lidt større, mødte jeg kl. 05:30 om morgenen, hvor både sovende, lystige og glade kunder mødte frem fra kl. 06:00 for at få rundstykker. Jeg har oplevet kunder, som jeg aldrig kunne gøre tilfreds, men de var få! På et tidspunkt var Børge og Karens søn Claus jagerpilot, og når vi hørte et sådant fly, var det med at komme ud og kikke i luften, for snart vendte han tilbage for at overflyve bageriet med hilsen. I 1992 solgte Børge og Karen bageriet til Martin Filtenborg.



Vores hjem i næsten i 50 år på Korupvej 9 – fra da vi flyttede ind i 1970 til vi måtte udvide i 1975.

Indvielse af nyt Vådområde i Højbjerg.

Af Henning Jespersen



Efter Jane Jeginds tale tog Poul Falck ordet. t.v. er det Bent Nielsen og Erik Ellegård.



Både TV 2 Fyn og TV Korup samt mange Højbjergborgere var mødt op til begivenheden.



4. december 2018 blev et nyt vådområde i Højbjerg officielt indviet af rådmand Jane Jegind.

Som en del af de nationale vandplaner er 15 ha af engarealerne mellem Højbjergvej 73 og 150 i løbet af efteråret omdannet til nyt vådområde. Ca. 600 m. af det oprindelige vandløb på 900 m. har i mange år været rørlagt. Det er blevet åbnet op og genslynget, så vandløbet nu udgør en strækning på ca. 1170 m.

Højbjergløbet, som det nu kaldes, løber ud i Ryds Å og videre gennem Stavis åen til Odense Fjord. Ved omlægning og blokering af eksisterende markdræn, vil drænvandet i perioder overrisle markerne og ifølge beregningerne reducere udledningen af kvælstof til Odense Fjord med ca. 1,5 tons om året.

Vådområdet er etableret i samarbejde med lodsejer Poul Falck, Kalørgården og Odense Kommune og er finansieret af staten med 25% og af EU med 75%. Poul Falck oplyste i sin tale, at når man kender vandspejlet i løbet af det næste års tid, er det planen at anlægge en offentlig natursti gennem det nye område. Den meget aktive Højbjerg Beboerforening er allerede i fuld gang med at søge fondsmidler til det projekt - til glæde for alle os i lokalområdet, som elsker smuk natur.



Ny Ravneborggydested/Bøgelund.

Af Henning Jespersen



Et besøg på Ubberud Lokalarliv vakte vores interesse om den oprindelige gård "Bøgelund", Især fordi vi kun havde sparsomme oplysninger og slet ingen billeder af gården. Den lå på det tidspunkt mellem Ravnebjerg og Blommenslyst, ved den gamle hovedvej, ca. 200 m. syd for den nuværende hovedvej 1. Det er nu lykket os at opspore et billede af gården hos Troels Jørgensen, Trøstrupvej 180.

Den besøgende på Ubberud Lokalarliv den dag var Erling Kildal fra Korup. Erling er med i en projektgruppe som har specialiseret sig i at efterforske gamle kriminalhistorier, og netop "Bøgelund" gemte på en gammel mordsag, som de var i gang med at efterforske.



Ny Ravneborggydested blev købt af Niel Rasmussen i 1866. Han ændrer gårdens navn til "Bøgelund", opkaldt efter sin fødegård i Vissenbjerg. Senere udvides gården med naboejendommen "Ejershåb". Begge ses på kortet fra 1901

Niels Rasmussen, eller Niels Bøgelund, som han hed i folkemunde, var kendt som hestehandler og som en person, der drev "pengeomsætning". Niels Bøgelunds økonomiske hjælp til personer med gældsproblemer bestod i at tilbyde meget risikovillig kapital med sikkerhed i vekslere. Netop

denne form for at "pumpe gælden op", blev årsagen til mordet på Niels Bøgelund, fredag den 17. september 1875.

Den oprindelige gård er revet ned og flyttet til sin nuværende placering på Middelfartvej 460 omkring 1933. Denne gård var i mange år ejet af Viggo Rasmussen, men selvom det er samme efternavn, er der ingen forbindelse mellem de to slægter.

De mange spændende kriminalsager offentliggøres på www.kriminalhistorie.dk, hvor man bl.a. kan læse hele den dramatiske historie og opklaring af mordsagen på Niels Bøgelund under titlen "En svag mands skæbne".

Her finder man også historien om en anden mordsag fra lokalområdet, nemlig "Skytemordet i Slukefter", der fortæller om mordet i Hole Skov på skytten Rasmus Madsen fra Langesø i 1868. Denne sag er også omtalt i en artikel i foreningens årsskrift fra 1997.