

ÅRSSKRIFT 2020

INDHOLD

	side
Bestyrelsen.	2
Beretning 2019.	2
Arkiverne.	3
Regnskab 2019.	4
Generalforsamling 2019	5
Udflugt til Svendborg Forsorgsmuseum.	7
En lampefod.	8
Annie Damsbo fortæller.	11
Ejlstrup Børnehave 50 år.	15
Ellen Kjær Hansen fortæller erindringer.	19
Ubberud Idrætsforening 75 år	25
Henvendelser og forespørgsler Korup Arkiv	omslaget
Henvendelser og forespørgsler Ubberud Arkiv	omslaget

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne.

Kontingent: 100 kr. årlig pr. husstand.

Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne.

Antal medlemmer pr. 31. december 2019: 336 husstande.

Årsskriftet: 40. årgang - Trykt i 420 eksemplarer.

Redaktion: Henning Jespersen og John Andersen.

Redaktionen afsluttet medio januar 2020.

Billeder uden angivelse er foreningens optagelser.

Årsskriftet uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne.

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings opgave er at understøtte arbejdet på de to lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Korup og Ubberud.

På arkiverne arbejdes der med:

Interviewes, video, samt at finde billeder og fotografier fra sognene.

Fotografere og scanne billeder. Finde stof om sognene i aviser og blade.

Indsamle og registrere arkivalier.

Foreningens hjemmeside: www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk

Foreningens Bank: Danske Bank konto nr. 1551 6357393.

Facebookgruppe: Ubberud Lokalarkiv

En bøn fra kassereren:

- 1. Anfør medlemmets adresse i meddelelser, hvis det er en anden, der betaler.**
- 2. Selv om der er fortrykt 1551 – 6357393 i meddelelser, skal det ikke angives ifm. betalinger/overførslen. Skriv i stedet jeres adresse.**
- 3. Betal kun for et år ad gangen. Det letter arbejdet for kassereren.**
- 4. Har du ikke tidligere oplyst din mailadresse, så gør det venligst nu til kassereren på kass.kulf@gmail.com, så vi kan sende nyhedsbreve og spare porto.**

Bestyrelsen for Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.



Formand Anne Thaulow,
Ellekratvej 2A, 5200 Odense V
tlf. 2125 3199
afthaulow@gmail.com



Næstformand Lisbeth Jørgensen
Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV
tlf. 6594 2087
birkhoej@privat.dk



Kasserer Jens Breum
Ejlstrupvej 75, 5200 Odense V
tlf. 3026 6314
kass.kulf@gmail.com



Sekretær Elly Trøjgaard
Ejlstrupvej 185,
5200 Odense V
tlf. 2856 2245
andersen-troejgaard@kalnet.dk



Harry Nielsen
Egevej 45,
5200 Odense V
tlf. 2484 8704
harryogmargrethe@gmail.com



Freddie Westergaard
Rørsangervej 16
5210 Odense NV
tlf. 2588 7235
koruplokalsrkiv@kalnet.dk



John Andersen
Elsdyrløkken 30,
5210 Odense NV
tlf. 3024 0219
johnjea@mail.dk

Beretning for 2019.

Efter generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen konstitueret sig med Jens Breum Christiansen som kasserer, da Freddie Westergård ønskede at blive fritaget. Alle øvrige poster var genvalg. Henning Jespersen deltag i alle møder som arkivar, men uden stemmeret. Der er afholdt tre møder i årets løb.

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet fra 1. januar 2020 forhøjes kontingentet til 100 kr. pr. husstand. Til gengæld er kaffen gratis ved generalforsamlingen.

Korup har renoveret det sidste kælderrum. De har i årets løb lavet tre store udstillinger, to med billeder og en med plakater af Hjørdis Plato. På arkivdagen var der 27 besøgende, hvilket de var tilfreds med. Fra Korup Blomstrer fik Korup arkiv sammen med Aktiv Korup 30.000 kr. til udskiftning af fliser og gelænder ved indgangsdøren. Det gav nogle nye medlemmer. Ellers har man været optaget af forefaldende arbejde.

Ubberud arkiv skriver på Facebook og er tilfreds med interessen. Vi havde en stand på julemessen i UKB med en serie skolebilleder og en serie med idrætsbilleder kørende på tv. Desuden havde vi 13 fotos af ejendomme, som de ser ud i dag. Der var mulighed for at vinde præmie hvis man kunne udfylde ”tipskuponen.” Det viste sig at volde problemer. Der arbejdes med et billedforedrag for beboerforeningen på Højbjergvej. Der har især i efteråret været en del besøgende med forskellige opgaver og afleveringer. Ellers er det forefaldende arbejde med billeder, aviser og arkivfonde.

I sommer havde vi en udflugt til Forsorgsmuseet i Svendborg, en spændende oplevelse med rundvisning, og den sædvanlige kaffe med lagkage bagefter.

Tak til alle der har ydet en indsats i løbet af året, både på arkiverne og med omdeling af materiale.

Arkivet i Korup

Adresse: "Huset" Præstevej 4, Korup,
5210 Odense NV
(den tidligere inspektørbolig ved Korup Skole)
Skilt ved indgangen viser vejen.

Nedenfor viste personer er beskæftiget på Korup
Arkiv i arkivets åbningstider

Arkivleder: Freddie Westergaard
Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV,
Tlf. 6594 2125 / 2588 7235

Åbningstid: 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 –20.30
oktober – marts tillige torsdag kl. 10 -12
mail: koruplokalarkiv@kalnet.dk



Freddie Westergaard



Lisbeth Jørgensen



Helge Green



John Andersen



Lisbeth Harder

Arkivet i Ubberud

Adresse: Ubberud Skole, Ubberudvej 30,
Ubberud, 5491 Blommenslyst.
mail: ubberud.lokalarkiv@gmail.com
Arkivet ligger i den ældste del af skolen over for
kirken. Skilt ved indgangen.
Nedenfor viste personer er beskæftiget på
Ubberud Arkiv

Arkivleder: Henning Jespersen
Søbakkevej 7, 5210 Odense N V
Tlf. 2237 6991 mail: hj@slukefter.dk

Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden
kl. 18.30 – 20.00
oktober - marts tillige kl. 10 -12



Anne Thaulow



Elly Trøjgaard



Henning Jespersen



Harry Nielsen



Bente Jespersen



Margrethe Nielsen



Ove Kühn

For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier.
Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem.

Årsregnskab 2019
Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

	Årsregnskab 2019	Budget 2020
Indtægter		
Medlemskontingent indbetalt i 2019	24.360	33.000
Tilskud fra Odense Kommune	<u>0</u>	<u>14.000</u>
	<u>24.360</u>	<u>47.000</u>
Udgifter		
Tryk af årsskrifter, kalendere og reklamer	0	11.000
Kontorartikler	1.726	2.000
Repræsentation	300	500
Møder, kursus og generalforsamling	5.764	8.000
Diverse gebyrer	629	1.000
Porto, papir, film og bøger	3.280	4.000
Udflugt	5.705	0
Tilskud til Ubberud arkiv	5.000	5.000
Tilskud til Korup arkiv	<u>10.000</u>	<u>6.000</u>
	<u>32.403</u>	<u>37.500</u>
Årets resultat	<u><u>-8.043</u></u>	<u><u>9.500</u></u>

Egenkapital

Likvide beholdninger pr. 1. jan. 2019	50.434
Årets resultat	<u>-8.043</u>
Likvide beholdninger pr. 31. dec. 2019	<u><u>42.390</u></u>

Lokalarkiverne i Korup og Ubberud har udarbejdet særskilte årsregnskaber, hvortil der henvises.

Egenkapital pr. 31. dec. 2019 ifølge disse årsregnskaber:

Korup, likvide beholdninger	2.417
Ubberud, likvide beholdninger	16.589

Ejlstrup, 13. jan. 2020



Formand, Anne Thaulow



Kasserer, Jens Breum Christiansen



Ubberud arkiv, Henning Jespersen




Korup arkiv, Freddie Westergaard

Ejlstrup, 16. jan. 2020



Revisor, Jens Møller Sørensen



Revisor Johannes Weber

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2019.

Velkomst. Formanden Anne Thaulow bød velkommen til de ca. 95 medlemmer, som var mødt op til årets generalforsamling. Der blev indledt med kransekage og udbragt en champagneskål i anledning af foreningens 40 års jubilæum den 19. februar 2019.



Der blev skålet i champagne i anledning af 40 års jubilæet.

Valg af dirigent. John Andersen blev valgt.

Bestyrelsens beretning. Formand Anne Thaulow omtalte bl.a. Korup Lokalarkivs indtog i de nye lokaler i den gamle inspektørbolig på Korup Skole, hvilket afsluttede flere års ”udlændighed”. Hun benyttede lejligheden til at takke alle de frivillige hjælpere, som havde medvirket ved lokalernes renovering og flytning af arkivalierne.

Regnskab. Kasserer Freddie Westergaard forelagde foreningens regnskab og budget, som begge blev vedtaget uden bemærkninger. Efter 19 år som kasserer meddelte Freddie, at han stopper på denne post.

Valg til bestyrelse.

Der var genvalg af Anne Thaulow, John Andersen og Lisbeth Jørgensen. Henning Jespersen modtog ikke genvalg, i stedet valgtes Jens Breum Christiansen.

Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Allan Reichelt, nyvalgt blev Bodil Møller Madsen. Til revisorer var der genvalg til Flemming Sørensen, Jens Møller Sørensen og suppleant Johannes Weber.



2 nye æresmedlemmer.

Under eventuelt udnævntes Anne Thaulow og Ove Kühn til æresmedlemmer af foreningen efter en motiverende tale af Henning Jespersen.



Anne Thaulow har været med i arbejdet på Ubberud Lokalarkiv lige siden foreningens start for 40 år siden. Hun kom i bestyrelsen i 2005, og har været foreningens formand siden 2010.

Ove Kühn har været med på Ubberud Lokalarkiv i 25 år og været i foreningens bestyrelse fra 1999 til 2011, heraf 7 år som sekretær og i mange år redaktør af årsskriftet.

Desuden var der hyldest og klapsalver til 2 af foreningen initiativtagere og medstiftere, Ruth Øhlenschlæger og Steen Christensen, samt æresmedlem og tidligere formand, Ingrid Nielsen.



Fra v. Anne Thaulow, Ruth Øhlenschlæger, Ingrid Nielsen, Ove Kühn og Steen Christensen.

Aftenen sluttede med kaffe og lagkage, samt et interessant og livfuldt foredrag af den afgående stadsarkivar, Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær, ledsaget af lysbilleder fra det gamle Odense.



Stadsarkivar Jørgen Thomsen



Kommende stadsarkivar Johnny Wøllekær

Der var blomster, vin og takketale til de to foredragsholdere, med en særlig tak til Jørgen Thomsen, der som stadsarkivar har udført et stort arbejde og opbakning til lokalarkiverne gennem 40 år.

Konstituering. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Anne Thaulow som formand, Lisbeth Jørgensen, næstformand, Jens Breum Christiansen, kasserer og Elly Trøjgaard, sekretær.

Udflugt til Svendborg Forsorgsmuseum 27. august 2019.

Af Helge Green.



I anledning af foreningens 40 års jubilæum var der arrangeret busudflugt til Forsorgsmuseet i Svendborg. Bussen blev hurtigt fyldt med 50 medlemmer fra både Korup og Ubberud. Vejret var skønt, og efter en dejlig tur ankom vi til stedet lidt før den bestilte rundvisning.

Vi blev delt op i to grupper med hver sin guide, som viste os rundt i en time. Det var meget interessant at høre om fattigdommen i gamle dage og den kummerlige tilværelse, beboerne havde.



Stedet blev bygget i 1872 som fattiggård og arbejdsanstalt, og blev senere forsorgshjem. Det eksisterede frem til 1974, hvorefter det blev indrettet til museum.

Bagefter kørte vi til Hotel Svendborg, hvor vi fik serveret kaffe og lagkage. Der var også kander med isvand, hvilket var meget kærkomment, for det var efterhånden blevet meget varmt.

På hjemturen nød vi igen den skønne fynske natur. Chaufføren kørte en ekstra omvej ind over landet, hvor høsten var i fuld gang.

Alt i alt en vellykket tur!



En lampefod.

Af Ove Kühn.

Lokalarkivernes opgave er at samle dokumenter og billeder fra sognene, og normalt vil vi ikke beskæftige os med genstande. Sidste år gjorde vi dog en undtagelse på Ubberud Lokalarkiv, da vi fik indleveret den genstand, der nu skal fortælles om.

Det er angivelig en fod til en lampe, 15 cm høj, lavet af tyndt tin. Giveren havde arvet den efter sin farfar, og det interessante ved den er en indskrift, som lyder:

*Erindring om Foredragsrækkerne
i 1928 – 30
Ubberud soc. Forening*

Det måtte naturligvis undersøges nærmere, og heldigvis har arkivet en kopi af socialdemokratisk forenings første protokol, så dette bliver også et glimt af historien om socialdemokratisk forenings første år i Ubberud.

Foreningen blev stiftet ved et møde den 8. maj 1920. Ved mødet talte Viggo Rasmussen, Dalum om vælgerforeningens betydning for småkårsfolk. Der blev vedtaget love og dannet en bestyrelse. Formand blev Ludvig Jørgensen, Lille Ubberud, kasserer Kristoffer Hansen. Øvrige medlemmer var Jens Madsen, Ejlstrop, Karl Klausen, Gundersø og fodermester Alfred Poulsen. Som revisorer blev valgt Jørgen Rasmussen og Jens Hansen, Lille Ubberud. Medlemstallet var 20.

I de følgende år gjorde man en del for at øge medlemstallet. Der var foredragsaftener, men også mere selskabelige sammenkomster som juletræsfest, sommerfest eller udflugter. Alle møder og fester blev afholdt på Blommenslyst Kro.

Foredragene var naturligt nok som regel ved en socialdemokratisk politiker. I 1920-erne var det ofte Frederik Vedsø, socialdemokratiets kandidat i Otterupkredsen. Han skal have været en fremragende fortæller med særlig interesse for engelske forhold. Således i februar 1928, hvor han fortalte om Englands erhvervs- og samfundsliv. I november samme år fortalte han om børneforsorgen i Danmark, illustreret med lysbilleder fra forskellige hjem. Det var vist gennem Vedsø, at foreningen kom i forbindelse med manden, som gik under navnet Faaborg Hansen.

Hvem var så Faaborg Hansen? Hans navn var Hans Jørgen Hansen, født i Faaborg 1883, uddannet som maskinarbejder, gift i fødebyen 1906. Familien flyttede til Odense, hvor han arbejdede på Odense Elværk på Nonnebakken. Han døde i 1966. Det er de nøgne kendsgerninger, men som det vil fremgå af det følgende, har han haft tilknytning til Arbejdernes Oplysningsforbund. AOF har ikke



kunnet give yderligere oplysninger om ham, men i al sin færd fremtræder han som en ildsjæl, der brændte for at bringe oplysning ud til folk – og selvsagt på socialdemokratisk grundlag.

I december 1928 møder vi første gang Faaborg Hansen i foreningens protokol. Han deltog i et bestyrelsesmøde, hvor han fortalte om oplysningsforbundet og mulighederne for foredrag og studiekredse. Det foranledigede bestyrelsen til at ned sætte et udvalg, som skulle søge at tegne så mange medlemmer, at man kunne blive nok til en foredragsrække.

Arbejdet lykkedes, og allerede i januar 1929 holdt Faaborg Hansen sit første foredrag om ”Befolkningsspørgsmålet”. Derefter gav han oplysning om betaling af skat til kommunen for at have stemmeret, og om den socialdemokratiske presses betydning for småfolk. Der var 35 tilhørere.

I februar hørte 40 mennesker et foredrag om ”Vore råstoffer og deres udnyttelse og forskellige energidvindelser”. Peter Hansen fortalte om betydningen af kommunalvalget for småfolk.

Det følgende foredrag i rækken handlede om ”Arbejdets vilkår, produktionslivets former og teknik, menneskets indsats og dets stilling”.

4. foredrag var om ”Handel og samfærdsel hjemme og ude”. Man var nu i 1929 og den verdensomspændende økonomiske krise, så det 5. foredrag drejede sig naturligt om ”Erhvervslivets krise og dens årsag og arbejdsløshedsspørgsmålet”.

I det 6. og sidste foredrag i rækken pegede Faaborg Hansen på de ”Nye former for samfundshusholdningen, kooperationen og socialisering”.

Foredragene blev overværet af 25 -50 tilhørere og bevirkede også en øget tilgang af medlemmer. Som afslutning på foredragsrækken holdt Faaborg Hansen et lysbilledforedrag om en rejse i Sverige.

Der fortsattes med foredragsrække i vinteren 1930-1931, stadig med Faaborg Hansen som foredragsholder. Ved afslutningsfesten i februar holdt han et foredrag og viste lysbilleder fra Rhinen med de gamle borge, de store fabrikker og alle de seværdige bygninger.

Ved et bestyrelsesmøde i april 1931 blev det besluttet at afholde stiftelsesfest på kroen og i den forbindelse give en gave til Faaborg Hansen. Festen blev afholdt 9. maj. P. Ditlevsen holdt festtalen og overrakte derpå gaven til Faaborg Hansen: En skrivebordslampe med nogle kønne takkeord.



Hans Jørgen Hansen (1893-1966)
”Faaborg Hansen”

Dermed var forbindelsen til Faaborg Hansen dog ikke slut. Allerede i december samme år holdt han foredrag og viste lysbilleder fra Bornholm. Året efter, i vinteren 1933-34, afholdt man studiekreds om K.K. Steinckes nye sociallov, tilsyneladende under ledelse af Faaborg Hansen.

Foredragsrækken fortsatte de følgende år, nu med skiftende foredragsholdere, men emnerne var stadig aktuelle politiske, f.eks. "Håndslag over grænserne", "Nazityskland". I februar 1935 holdtes for første gang møde i Ubberud Forsamlingshus. Handelsminister Hauge talte om "Den politiske situation". Vinteren 1936-37 afholdtes en række oplysningsmøder. Faaborg Hansen lagde ud med at tale om "Beskyttelse mod giftgasangreb". Andre emner var "Arbejderen og Samfundet", "Socialdemokratiet", "Den faglige bevægelse", "Økonomisk Samvirke".

De følgende års emner blev naturligt krigen og Danmarks besættelse. 1940 slutter foreningens første forhandlingsprotokol. Om samarbejdet med Faaborg Hansen fortsatte, vides derfor ikke.



Kilder: Fru Lizzie Sørensen, barnebarn af H.J. Hansen
Forhandlingsprotokol for Ubberud socialdemokratiske Forening 1920-1940

HUSK GENERALFORSAMLINGEN I KORUP SOGNEGÅRD

DEN 10. MARTS KL. 19.30

MED FOREDRAG AF RENÉ KAPANTCHOF OM GENFORENINGEN I 1920

Annie fra Nyborg - Dansk Mester i Korup.



Annie Damsbo f. Løkkebø, fik for et par år siden til opgave at tænke tilbage i tiden, bl.a. som dansk mester med Volleyball klubben BOKMA, som havde hjemmebane i Korup-Ubberud Hallen.

Annie fortæller!

Det startede i Nyborg.

Jeg er født i Nyborg i 1949 og gik i skole der. Senere på gymnasiet i byen, hvor den i 2. G stod på en stor rolle i skolekomedien Bunbury.

Atletikken.

Da jeg altid har været god til sport, blev jeg også ”opdaget” som atletikudøver. Som meget ung viste jeg mig frem i mange discipliner, såsom højdespring, længdespring, løb med mere. Det blev til flere mesterskaber, også Fynsk Mesterskab i 8 kamp og Dansk Juniormester i 80 meter hækkeløb. Det var samtidigt Fynsk seniorrekord.

Volleyball i skolen.

Det blev dog volleyball, der fra gymnasietiden kom til at fylde meget i min tilværelse. Jeg begyndte at spille på gymnasiet i 1965, og var med til at starte volleyklubben i Nyborg i 1967. I 1968 blev jeg student, og Nyborg kom på landkortet. Vi var blevet divisionshold med vores volleyspil, og jeg kom i min unge alder allerede det år på landsholdet ved de Nordiske Mesterskaber i Finland.

På seminariet.

Jeg ville være lærer og blev optaget på Odense seminarium i 1969. På seminariet kom opfordringen hurtigt, at jeg også skulle spille volley der, og sådant blev det.

Så det blev volleyball i BOKMA.

Den nystartede klub havde allerede flere landsholdsspillere til træningen på Odense Katedralskole, og ikke længe efter begyndte vi at træne i Munkebjerg skolens sportshal. Studenterklubben BOKMA var startet i 1968, og flere af spillerne kom som jeg fra andre steder i landet, København, Middelfart, Svendborg, Nyborg m.fl.

Hvordan kom navnet BOKMA?

Mange af mine medstuderende kunne som andre godt lide at få lidt at drikke ved festlige lejligheder. Da mange ture gik til Holland for at spille volley, blev vi en gang præsenteret for en Genever snaps, som hed BOKMA. Og da spil og fest tit hørte og hører sammen, var der ikke tvivl om klubbens navn BOKMA.

BOKMA`s hjemmebane.

Da Munkebjerg Skolens Sportshal ikke havde de korrekte mål, fik vi hjemmebane i Korup Ubberud Hallen. Det var på opfordring af Henning Muldager, der var turneringsleder for Fyns Volleyball kreds. Samtidig var han ved at opbygge en fantastisk ungdomsklub med volleyball i Ubberud Skole og senere med elever fra Korup Skole, så Korup var det rigtige sted at have hjemmebane.



Landskamp i Korup.

Holdet der spillede uofficiel Landskamp mod Østrig d. 1. februar 1970 – vi var 6 Bokma spillere, jeg er nr. 10, og kan ikke huske kampens resultat!



Jeg er her med nr. 10 og jeg og de øvrige spillere lytter mellem sætterne til trænerens gode råd.

BOKMA Danske Mestere.

Med stor opbakning fra lokalområdet i Korup-Ubberud blev vi dansk mester for første gang 1971. De kendte hold fra USG, Gladsaxe og ASV Århus blev alle besejret, og vi endte som nr. 1.

Henning Muldager var til stede med en flaske Bokma til alle spillerne efter kampen om det Danske Mesterskab.

Til Europamesterskaberne.

Annie fortæller, at i 1972 var stammen på landsholdet 6 spillere fra BOKMA, og vi drog til Italien for at møde de meget stærke østbloknationer, USSR, DDR, CSSR. Det var ikke de store resultater, som vi amatører fra Danmark kunne fremvise. Men vi blev dog nr. 16 ud af 18 nationer, og var en stor oplevelse rigere efter opholdet i Limone ved Gardasøen. Lokalbefolkningen troede vist nok, at vi var et damelandshold i fodbold, så da de opdagede fejlen, var interessen ikke den samme for de rød hvide danskere.



FS viser dette billede af Annie med nr. 7, fighteren fra Bokma`s Mesterrhold.

BOKMA Danske Mestre 4 gange.

Ja, det var sjovt og vi vandt mange kampe – vi tog mesterskabet i 1971, 1972, 1973 og 1975 og blev nr. 2 i 1974. Stor tak til vores mest trofaste tilskuer i Korup, nemlig den sportsglade Villy Andersen.



Mesterholdet 1973 bringes her med tilladelse fra Odense Stadsarkiv.

Fra v.; Nini Vejstrup, Antoinette Brinch, Lise Hansen, Jette Måløe Larsen, Annelise Buch, Annie Løkkebø (nr. 7), Nina Stiesen, Mette Mule og Anette Andersen.

Bokma spillede i de år alle sine hjemmekampe i Korup, på nær den sidste i 1975 – ”hvorfør ikke”? Det er der ingen der kan huske!

I 1973 blev jeg lærer!

Jeg kendte efterhånden en del til Korup-Ubberud området og blev med uddannelsen ansat som lærer i 1973 på Korup Skole.

Lige før efterårsferien ca. 1984 var jeg klar til en dag med løb og hygge på Skolernes motionsdag.



Danmarksmestrene hyldet på Odense Rådhus.



Hvert år i 70'erne bød borgmester Holger Larsen til mesterfest. Det var altid hyggeligt og dejligt at møde andre sportsudøvere, der ligeledes var mestre, og få borgmesterens hyldest – vi var der 4 gange, hvor BOKMA blev nr. 1!

Jeg ses her ved Borgmesterens højre side i den sribede trøje.

En æra sluttede!

BOKMA-spillerne havde efterhånden fået deres uddannelser lige som jeg, siger Annie, og efter mesterskabet i 1975 gik vi vore egne veje, og klubben blev opløst. Jeg spillede mine sidste to landskampe det år mod Sverige.

En ny æra med Ubberud Volley.

Jeg blev nu træner for unge mennesker i Korup-Ubberud området, og mit junior/unglingehold nåede langt på landsplan, og jeg spillede med nogle af disse helt unge divisionsspillere i en periode.

Slut med Volley.

Endegyldigt i 1980 sluttede mit liv med volleyball, da min ryg ikke længere havde det godt.

Familie.

I 1977 havde Ebbe og jeg købt hus på Kronhjortløkken i Korup. Vi havde fået vores søn Kasper, så nu skulle der være bryllup, og jeg giftede mig med Ebbe og fik efternavnet Damsbo.



Familien Annie, Kasper og Ebbe besøger Aage Clausen ved dennes 60 års fødselsdag i november 1986.

Mit skoleliv sluttede nu.

I 2009 gik jeg på efterløn og kunne koncentrere mig mere om børn, børnebørnene, veninderne, vennerne, hus, sommerhuset og ikke mindst Ebbe.

Hvad så 10 år efter?

Her er jeg nok ikke den kendte volleyballspiller, men hende den snakkende og glade motionist i Korup Fitness i KKIC.



Dejligt at have bolden i hånden efter så mange år og jeg er meget glad for kondicyklen i Fitness Centret - jeg bruger den hver uge.

Annie Damsbo har fortalt og John Andersen har skrevet!

Ejlstrup børnehave 50 år

Af Elly Trøjgaard Andersen

Ejlstrup børnehave blev bygget i 1969 og indviet 1. september. Altså har børnehaven haft 50 års jubilæum i 2019. Det må være anledning til et lille indlæg i lokalarkivets årsskrift.

Det var et par initiativrige og fremsynede beboere, Jytte Lysholdt Hansen og Clyde Jensen, genboer på Ejlstrupvej, som fik ideen. De fik ved mund til mund-metoden opfordret en del beboere i lokalområdet til at være med til at starte en børnehaveforening, som havde til formål at skaffe opbakning til at få etableret en daginstitution i området.



Vi skriver 1966. Jytte Lysholdt blev formand og Clyde Jensen blev kasserer. Man startede med forskellige arrangementer med pædagogiske foredrag og drøftelser. Den daværende Korup-Ubberud kommune blev også kontaktet, og en byggegrund blev velvilligt stillet til rådighed i Ejlstrup i 1968. Stedet er formentlig valgt, fordi det ligger centralt i den tidligere Korup - Ubberud kommune. Der var også så småt startet et boligbyggeri i området, og man forventede en yderligere udbygning også med forretninger. Tiden skulle vise, at det gik lidt anderledes.



til 40 børn, og blev etableret som en privat børnehave under den landsdækkende organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem.

Efter de gamle indskrivningslister kan vi se, at de første børn blev indskrevet 3. februar 1969, og allerede 24. februar var der tilmeldt 60 børn, 20 heldagsbørn og 40 halvdagsbørn fordelt ligeligt på formiddags- og eftermiddagshold.

Bestyrelsen var utraditionel i forhold til ansættelse af personale. Man valgte at ansætte 4 helt unge og næsten nyuddannede pædagoger, der som et kollektiv skulle drive børnehaven. Man ville prøve noget nyt, og det lå jo også lidt i tiden. Det var Danmarks første kollektivt ledede daginstitution med det yngste personale, og børnehaven blev besøgt af studerende fra både pædagogseminariet og

På et pantebrev fra dengang kan vi se følgende personkreds i børnehaveforeningens bestyrelse: formand Jytte Lysholdt Hansen, kasserer Clyde Jensen, Birgit Pedersen, Inga Guldmann, Tove Jensen og Carl Flensted.

Arkitekt Arne L. Hansen fra Fruens Bøge blev valgt til at tegne børnehaven og byggeriet gik i gang i eftersommeren 1968. Børnehaven blev bygget

landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem.

Den formelle indvielse fandt som nævnt sted 1. september 1969 med behørigt taler af arkitekten, sognerådsformand Bent Vedel og andre og med fest for børn og forældre. Arkivet har en lille video fra rejsegilde og indvielse, men desværre er det ikke muligt at identificere flere personer. Bygningen var et typisk institutionsbyggeri for tiden, 244 kvm, fladt tag, kælder og stort glasparti mod syd. Legepladsen lå mod syd. Bag børnehaven var et stort ubebygget område, som var noget vådt, det blev brugt en del om vinteren, når det var frost og sne.

I følge Clyde Jensen, som ud over kassererjobbet også blev den første regnskabsfører i børnehaven, var det søde og dygtige pædagoger, som var rigtig gode til børnene. Men i løbet af de første par år



viste det sig, at det var rigtig svært at stille alle tilfreds med den kollektive ledelse, så i 1973 valgte pædagogerne at søge andet arbejde. Der blev ansat personale efter traditionel model med en leder, stedfortræder, pædagoger og medhjælper. Desværre gav den start, berettiget eller ikke, et lidt dårligt ry for børnehaven om løse rammer og manglende styr på tingene, og det hang ved i mange år. Efter 1973 har børnehaven haft en meget stabil

medarbejderstab. Der var stor kollegial loyalitet, et godt arbejdsklima og man var meget fleksible i forhold til at få vagtplanerne til at hænge sammen. Af og til måtte man ty til en vikar, men der var en fast og kendt lille gruppe at trække på.

Børnehaven har ikke fulgt nogle bestemte pædagogiske linjer. Der er søgt inspiration fra videreuddannelser, litteratur, og i de forskellige pædagogiske strømninger, der har været igennem tiden. ”Vi har plukket det, vi syntes var rigtige tanker og indarbejdet det i vores arbejde. Selvværd, selvtillid og sociale kompetencer var ting vi vægtede,” fortæller Anette og Kirsten.

Hverdagen beskrives som varm og forudsigelig med faste rutiner, nærvær, fokus på det enkelte barn fra starten af dagen, hjælpsomhed, omsorg og ansvarlighed overfor hinanden og tingene. Åbenhed og opmærksomhed overfor de enkelte og et godt samarbejde med forældre og bestyrelse. En forælder har engang bemærket, at der manglede ingen brikker i børnehavens puslespil!

Årets forløb var meget knyttet op på årstiderne og højtiderne, og områdets natur blev flittigt brugt til udendørs aktiviteter, både på legepladsen og i skoven. Bl.a. havde man en skovuge om efteråret med madpakker, rulleture på skrænterne, muddersoppetur i den lille bæk m.m. Der var bedsteforældre-dage og fest 1/9 på børnehavens fødselsdag. Når børnehaven fyldte rundt, var der særlige fejring med cirkus, tryllekunst og andet for både børn og personale. Ved børnehavens 25 års jubilæum havde man et projekt med den lokale billedkunstner Jonna Tornehave, hvor hun sammen med børnene lavede et



flot gavlmaleri af børnehavens logo, et træ med blade. Det havde børnene glæde af i mange år.

I mange år var sommerens højdepunkt en uge på koloni. I de første mange år tog man til Strand-



På koloni

reden i Nyborg med børnene delt i 3 hold med en uge hver. Senere blev det til bl.a. Gelsted og ved stranden i Vejlbj Fed, og alle tog afsted sammen.

I 1970'erne gik man i gang med at indrette det store areal bag børnehaven til legeplads med hegn, kælkebakke, skur til legeredskaber, pilehytte m.m. Og da børnehaven holdt 10 års fødselsdag, kan vi på bille-

der se, at der foregår en hel del der. I slutningen af 1980'erne arbejdede personale og bestyrelse med at få renoveret den oprindelige legeplads, og mange forældre lagde et stort arbejde i det.

Kolonierne sluttede i år 2000. Det var nemlig sådan, at bygningerne trængte til en ordentlig omgang i 1990'erne. Træværket var blevet for dårligt til den årlige vedligeholdelse, og der var også noget bøvl med nogle rør pga. trærodde. Man søgte og fik nogle penge, så ved hjælp af gode og iderige folk i bestyrelsen, hjælpsomme lokale håndværkere og egne midler, fik man lavet en lille udvidelse ved at udnytte det store udhæng og de eksisterende læmure i begge ender af huset. Det gav et tillæg på 30% i hele husets længde. Den nye udbygning blev indviet i år 2000. Men det kostede så en nedprioritering af kolonierne. Med i overvejelserne var også, at Ejlstrup børnehave har rigtig mange muligheder i den omliggende natur, så der er rige muligheder i hverdagen for udeliv og bevægelser.



På koloni i Nyborg

Ret hurtigt efter Ejlstrup børnehave kom den næste institution til, Troldehavens børnehave og Troldehavens vuggestue på Billeshavevej i Korup, begge som Ejlstrup selvejende institutioner under førnævnte landsforening. Det gav et naturligt fællesskab, som holdt ved alle årene. Man følte sig mere frie i forhold til de senere kommunale institutioner, og oplevelsen var, at der ikke var så lang vej fra ide til beslutning. F.eks. havde det samarbejde ført til en fælles pasningsordning i sommerferien, som var en god udnyttelse af personalet og stadig overskueligt for børn og forældre. Det lærte kommunen senere.

Ud over Troldehaven har man også i alle årene dyrket og udviklet samarbejdet med områdets andre institutioner, dagplejerne og skolerne, både sammen med børnene og på det kollegiale område. Der kan f.eks. nævnes Korupfestival, som gik på skift i de enkelte børnehaver. I forårstiden var der især

fokus på de ældste børn, som gerne skulle have en god udslusning til skolen, så der var gensidige besøg. På personalesiden var der pædagogiske dage eller aftner med oplæg og kollegiale drøftelser.

1.maj 2011 tiltræder Hanne Funch Engelstad som leder. Det var et populært hus at overtage. Men der blæste nye pædagogiske vinde og krav bl.a. med mere fleksible læringsmiljøer, og bygningerne trængte til en modernisering bl.a. af garderobe- lyd- og lysforhold. Men pengene var små, så et grundigt kig i budgettet over de næste par år førte til, at man valgte at overgå til en kommunal institution i 2014. Det gav mulighed for en gennemgribende modernisering, bl.a. ny flisebelægning, nye vinduer flere steder, flere store træer blev fældet, der blev lavet en fleksibel foldedør mellem en af stuerne og personalerummet og legepladsen fik en overhaling. Det gav også en enklere administration, oplyser Hanne. Samtidig skete der en naturlig udskiftning af personalet. Efter mange års ansættelse gik flere på velfortjent pension, men det gav også nye impulser i institutionen.

Institutionens rytme knytter sig stadig til årets gang, årstider og højtider samt god udnyttelse af områdets muligheder og natur. I hverdagen prøver man at holde fingeren på pulsen og følge med i, hvad der rører sig. Nøglebegreber er åbenhed, nærvær, ærlighed, faglighed, troværdighed, tradition, inklusion og dannelse. Børnene skal gerne blive små hele mennesker.

Der er stadig et godt samarbejde med områdets andre institutioner, især har man glæde af samarbejdet med skolen i forbindelse med den rullende skolestart. (børnene starter løbende i skolen efterhånden som de har alderen og er klar, og ikke som tidligere med alle børn 1. august.)

Børnehaven har de senere år haft et par voldsomme udfordringer. I 2014 blev der lavet et stort kloakreoveringsarbejde i hele Ejlstrup. På et tidspunkt skete der en fejl, som betød at hele børnehavens kælder blev fyldt med kloakvand. Det betød bl.a., at mange af legeredskaberne og hele børnehavens ”historiske samling” gik til. Det var desværre ikke muligt at redde noget. Under alt dette blev børnehaven flyttet til Spedsbjerg nedlagte skole, som havde stået tom nogle år, og som var uden varmt vand.

Det tog lang tid at komme tilbage til hverdagen. I 2018 var der igen udfordringer. Man havde længe undret sig over en særlig lugt. En medarbejder havde sat en rottefælde i krybekælderen og fanget flere rotter. Pludselig en dag var der en rotte i et af badeværelserne. Stort postyr og rengøring. Det gentog sig efter kort tid, og hele børnehaven blev igen evakueret til den nedlagte skole i Spedsbjerg. Eksilet varede i 14 dage, mens man fandt ud af, at en større rottekoloni havde haft til huse i nogle gamle rør. Det siger sig selv, at begge disse oplevelser var en voldsom opgave for personale, børn og forældre.

Hanne Funch, som stoppede 1. september 2019 af familiemæssige årsager, beskriver børnehaven i dag som en **perle med byens bedste legeplads** med plads til 44 børn.

Ledelse gennem årene:

1969 - 1973 Kollektiv/Ulla Bromark
1973 - 1978 Lizzie Schønning
1979 - 1983 Benny Nybo
1983 – 2011 Anette Dalegård Jeppesen
2011 – 2019 Hanne Funch Engelstad
P.t er stillingen konstitueret.

Kilder:

Bogen om Korup og Ubberud
Samtaler med Clyde Jensen, Anette Dalegård,
Kirsten Kloppenborg og Hanne Funch.

Ellen Kjær Hansen fortæller erindringer fra et langt liv i Korup!



Ellen Kjær Hansen, tidligere lærer på Korup Skole, har et meget aktivt og meningsfyldt seniorliv efter sin pensionering i 1993.

Flotte blomstrende buske har givet mig store glæder i mit liv på Aabakkevej – ”I kan se det på mig”!

Fra starten.

Jeg er født i Stouby ved Juelsminde (langt ude på landet) den 10. december 1924, og er nr. 2 ud af 4 børn. Min far kørte rutebil i Vejle/Juelsminde/Horsens, og min mor var hjemmegående (hjemmearbejdende) med os små børn. Jeg nåede som treårig at falde i gadekæret, heldigvis uden mén. Vi flyttede til Vejle i en lejlighed i Gormsgade, da jeg var 4 år, og på det tidspunkt fik min far uddannelse som tømrer.

Jeg kom i skole.

Jeg kom i skole som 6 årig på Nyboesgades skole hos lærer Grethe Glahn, og jeg elskede skolen. I 1930 fik jeg skarlagensfeber og måtte tilbringe 6 uger på sygehuset.



Dette flotte kop og underkop fik jeg til jul, da jeg ikke måtte komme hjem.

Jeg har skrevet bag på billedet.
”Mine 2 søskende og mig,
-jeg er 6 år”!
(Inger, Leo, og jeg)



Arbejdslivet kaldte.

Allerede som 9 årig fik jeg mit første arbejde som barnepige for ikke mindre end 4 børn, der ikke var meget yngre end mig selv. Det var min lærer, der var klar over, at der manglende penge i vores barndomshjem, der skaffede mig arbejdet. I de svære år før 2. verdenskrig blev min far arbejdsløs. Ved ledighed gik der 5 uger, inden man kunne få understøttelse, og min mor måtte rundt og vaske for folk.

Jeg blev konfirmeret.

Jeg blev konfirmation i 1938 og vi var 94, der blev konfirmeret på denne store dag for os alle. Selv om mine evner og karakterer var gode, kunne jeg ikke få lov til at fortsætte skolen, da økonomien i familien ikke tillod det.

Efter konfirmationen.

Mit arbejde de første år var ”ung pige i huset”, og det var i den periode, hvor tyskerne havde besat Danmark. Jeg var lige ved at komme meget galt af sted. Jeg tillod mig et kikke, nysgerrig som jeg var og er, under gardinet for se hvad tyskerne foretog sig på gaden – det måtte man ikke. Situationen blev reddet, og jeg kom ikke ”bag tremmer”!

At få god mad var ikke altid ligetil i krigens tid, men min mor var heldig, og fik en steg. Den blev stegt hos bageren, desværre uspiselig, da grisens foder havde været fiskeaffald.



Min søster og jeg var trods alt ved godt humør i starten af krigen, hvor jeg her er ca. 16 år.



Arbejde på landet.

Da jeg var blevet 16-17 år, fik jeg mod til at bruge kræfter på landet. Det var på en gård 10 kilometer uden for Vejle med ansættelse et år - det var arbejde i roerne, høstarbejde og alt muligt andet. Her løb jeg ind i min anden skarlagensfeber, og måtte igen på sygehuset i lang tid. Derefter en ny plads på en større gård ved Hedensted med to karle, hvor arbejdet var i have, mark og pasning af børn,

Mødte min mand.

Jeg var blevet 18 år og Jens var bror til en veninde. Jens var spillemand fra en gård med 40 tønder land, og skulle efter forældrenes ønske være landmand. Men efter eget ønske blev Jens uddannet som radiotekniker, og i den forbindelse opfandt han det elektrisk markhegn.

Nu også pædagog arbejde.

For at få mere erfaring fik jeg arbejde som assistent på Søndermarkens Børnehjem, der havde to afdelinger med 0-3 årige og 3-14 årige. Et af børnene fik skarlagensfeber, og det var mig, der bar barnet til sygebilen. Selv måtte jeg endnu engang igennem en lang feberperiode – det var jo stadig i krigens tid. Efterfølgende stod vi i Vejle og nød Feltmarskal Montgomery blive hyldet på vej til København.

Sådan så vi ud mange år efter ved en familiefest!



Vi blev gift og flyttede til Kolding.

Jeg tog et år mere i huset hos en tømrermester, indtil jeg blev gift med Jens i 1946.

Vores to første børn blev født i Kolding, hvor Jens havde arbejde. Finn i 1947, Grethe i 1948 og lillebror Jens Otto i Tønder 1953.

Til det Sønderjyske.

Vi flyttede til det Sønderjyske i grænseområdet, hvor Jens havde arbejde, bl.a. på 3 holds skift. Vi boede flere steder, på et værelse på en kro, i lejlighed og i en aftægtsbolig i Højer området. Jeg var hjemmearbejdende. Jens havde i den periode et orkester med Harmonika og spillede til fester og lignende, det gav en ekstra indtægt til familielivet.

Flyttede så til Odense.

Det havde altid været Jens' ønske at komme til at bo på Fyn, og det blev til virkelighed i 1957, da Jens var begyndt at skrive noveller. Vi fik en lejlighed på 2. sal på Nyborgvej, hvor jeg ikke var glad for at bo. Efter kort tid flyttede vi til et hus på Latyrusvej, og børnene kom på den dengang meget eftertragtede folkeskole Risingskolen. Børnene var blevet større, og jeg kunne nu supplere vores indtægter ved sy kitler for et firma.

Seminarium.

Mit store ønske igennem mange år var at komme til at arbejde med børn via en uddannelse. Det blev til virkelighed. Optagelsesprøven til seminariet var at kunne synge "Jylland mellem tvende have". Jeg blev optaget i 1961 og læste til småbørnslærerinde, var i praktik på Risingskolen, en rigtig god oplevelse rigere. Jeg blev færdiguddannet i 1964, og meget glad for mit valg af uddannelse i min modne alder. I disse år var jeg allerede i gang med det frivillige arbejde. Sammen med gode venner, var jeg aktiv i flyvertjenesten på min luftmelde post – jeg var i tjenesten i 25 år.

Ansæt på Korup skole.

Jeg blev ansat, da den mangeårige småbørnslærer Frk. Agnes Rasmussen ikke mere kunne fortsætte på grund af sygdom. Efter kort tids ansættelse fik jeg orlov, et helt år med løn for at blive "rigtig" lærer, og kunne nu undervise hele vejen fra 1. til 9. klasse. I denne periode underviste jeg også psykisk udviklingshæmmede på Skovgården og Camilla gården i Odense.



Lærerkollegiet på Korup skole 1965.

Stående fra venstre: Ella Mikkelsen, Ellen Kjær Hansen, Merete Lauritsen og Bente Mossing.

Siddende fra venstre: Leif Lundberg, Finn Knudsen, Jens Møller Andreasen og Svend Aage Pedersen.



Køb af hus.

Jens var blevet korrekturlæser på Fyens Stiftstidende og blev journalist på Teknik og Viden. I 1966 fik han udgivet en roman, og der blev råd til det nybyggede hus på Åbakkevej.

Mit liv på Korup Skole.

Det blev nogle dejlige år på skolen med undervisning af ”mine børn”, samarbejdet med forældrene og efterhånden de mange kollegaer. Med stor glæde også de dejlige og sjove skoleårsafslutninger og anden festival, som vi tit har afholdt i vores have med børnene. Også lejrturene hvert år med børn og forældre med overnatning og fælles madlavning husker jeg med stor glæde.



I sommeren 1968 var det skolens første pedel Eigil Larsen, der højste Dannebrog for de nye skolebygninger, og med alle os lærere og børn som tilskuere.

En del af mit arbejde var også at organisere de årlige Lucia optog på skole, kirke og alderdomshjem.



Jeg elsker turene til Grønland.

Min mand og jeg har været 5 gange i Grønland, og har været meget glade for mødet med grønlandske familier og den fantastiske natur.



Billedet her er med vores søn, svigerdatter og mig.

Jeg sluttede på skolen og det ”frivillige” tog over.

Min ”skolegang” i folkeskolen sluttede, da jeg blev 68 år, og hermed fik meget mere tid til de mange frivillige opgaver.



Men jeg nåede at have 25 års jubilæum som lærer, og det var her, at "mine børn" tegnede hver især et blad til et hæfte, som jeg fik overrakt af børnene på dagen.

Her er det Pernilles tegning til mig.

Frivillig.

Jeg husker ikke lige årstallene, men jeg var i brugsens bestyrelse i en periode. Brugsen lå dengang på Rugårdsvej, der hvor Korup Pizza, Frisør og Sports BAR nu ligger.

I starten af firserne kom jeg i menighedsrådet, og var rådets formand fra sommeren 1987 til slutningen af 1989. Jeg efterfulgte Viggo Bach, og havde den fornøjelse at være med til at "rejse" sognegården på Korupvej.

Jeg og Andreas klipper snoren over ved den festlige indvielse af Korup sognegård den 10. april 1988.



Frivillig i den lokale OK klub.

Jeg startede med Ok klubben i Korup, hvor Jens Møller Andreasen og Hansine Vedel Jensen havde været i gang i nogle år. Jeg var med lige fra den dag, jeg blev pensionist, og kunne selvfølgelig ikke lade være med at engagere mig i arbejdet. At få ældre ud fra hjemmene og få oplevelser – altså fest og farver, ikke kun kaffe og kage. Vi kan vel kalde det en "ungdomsklub" for ældre. Klubben i Korup har nu snart eksisteret i 50 år med samme formål, det at samle ældre til aktivitet. (OK står for Omsorgs Klub)

Frivillig i OK klubberne i DK.

Den første OK klub blev startet på Frederiksberg 1967. I 1995 var der etableret 34 OK klubber fordelt i hele landet – jeg har været formand for OK klubberne i Odense og er i dag næstformand i bestyrelsen.



Billedet her er fra sommeraktivitet i min have på Aabakkevej – fra v. Ellen Kjær Hansen, Karen Margrethe Bach, Anny Nielsen, Kirsten Schütte og Anne Marie Rasmussen.

Frivillige Højskoledage i Korup.

Et helt nyt initiativ så på et tidspunkt dagens lys i Korup – det var fire foreninger, som fandt sammen for i Korup at lave højskole med foredrag. Jeg udtalte til Lokal Avisen Odense, at det ikke skulle være dage med kun ”tant og fjas”, så blandt foredragsholderne kom Vibeke Arensbak og Heidi Lerche med budskabet om ældremotion.

Frivillige besøgsvenner.

Ved et møde i Sognegården i september 2011 blev der stiftet foreningen Korup-Ubberud Besøgstjeneste. Jeg fik æren af at blive valgt til foreningens formand – i dag er der et stort behov for en besøgsven i hjemmet, og det er den opgave vi prøver at løse.

KORUPPRISEN.



Jeg blev den første modtager af Korup prisen i 2016 – jeg blev glad, overrasket og taknemmelig!

Prisen gives til en, der har gjort eller gør en forskel ved dennes virke indenfor kultur, idræt, fritidsliv, sociale aktiviteter eller andet.

Alfred Hansen sagde om Ellen Kjær Hansen ved overrækkelsen: ”Hun er et kærligt og hjælpsomt menneske, som respekteres for sin mangeårige indsats i lokalsamfundet, hvor omsorg og det sociale engagement har været omdrejningspunktet for de mange aktiviteter, hun har iværksat”!

FRIVILLIG ”et seniorliv med mening”

Jeg har altid stået forrest i rækken, når der var en idé eller en opgave, der var spændende at gå i gang med, Mit sociale engagement har drevet mig og tit resulteret i, at jeg blev formand det ene eller andet sted.

Ellen Kjær Hansen har fortalt til John Andersen om sine livsoplevelser.

Ubberud Idrætsforening – 75 år.

Af Henning Jespersen.

Den 18. april 2020 fylder Ubberud Idrætsforening 75 år. På Ubberud Lokalarkiv har vi masser af dokumenter, billeder m.v. om foreningens virke gennem årene. Og heldigvis også de gamle forhandlingsprotokoller, lige fra den stiftende generalforsamling den 18. april 1945 og til 1979. Desuden en komplet samling af foreningens blad ”UIF NYT”, der udkom fra 1969 til 2009. Fra disse arkivalier bringer vi i anledning af jubilæet uddrag af UIF’s historie.

Foreningens initiativtager var gartner Viggo Larsen, Blommenslyst, som også var foreningens første formand. Om foreningens start skriver Viggo Larsen bl.a. *”For at få startkapital indsamlede vi 5 kr. fra hver indskyder – i alt 100 kr., som blev tilbagebetalt. På mange måder mødte vi meget velvilje hos beboerne, bl.a. lånte vi hestekøretøjer, når der skulle hentes materiale til banen. Banen var marken bag kirken, som ejeren Helge Nielsen stillede til rådighed. Kommunen satte to toiletter op.”*

De første år var der omkring 80 aktive og ca. 300 passive medlemmer. Aktiviteten var primært håndbold, som hovedsagelig var en sommeraktivitet. Men om vinteren drog man to gange om måneden til Fyns Forum for at træne. Der blev også afholdt bal i forsamlingshuset, og de sluttede den gang kl. 20.45. Senere blev aktiviteterne udvidet med filmaften, dilettant og folkedans.

I 1946 foreslog Viggo Larsen en sammenlægning med to andre af sognets foreninger, Gymnastikforeningen og Skytteforeningen. Forslaget blev forkastet, men i 1947 blev Gymnastikforeningen lagt sammen med UIF. Helmer Klüver, Ubberud og lærer Skytte, ledede gymnastikken, der foregik i forsamlingshuset, indtil gymnastiksalen ved Ubberud skole blev bygget i 1956.

Fodbold kom først for alvor på programmet i 1951, hvor der blev trænet på banen i Spedsbjerg. Sportspladsen i Ubberud blev færdig i 1952, og på billedet er det sognerådsformand Rasmus Rasmussen med bolden, klar til indvielseskampen mellem drengene fra Dalum tv og Ubberud med træner Lasse Nielsen, Blommenslyst, yderst til højre.





Drengene fra Ubberud var så ubeskedne at vinde indivielsekampen 5-2. Bagerst fra venstre er det: ?, Svend Åge Nielsen, Ravnebjerg, Erik Poulsen og Mogens Nielsen, begge Blommenslyst samt Ejvind Nielsen (bror til Svend Åge) Midten: Arne Poulsen (bror til Erik) Vagn Åge Feltheim, Holger Olsen, Vejrup. Forrest: Karl Erik Hansen og Willy Christiansen, begge Vejrup og Kaj Andersen.

Holger Feltheim, der havde mekanikerværksted og Esso tanken i Blommenslyst, blev valgt til formand i 1953. Han havde faktisk været en habil fodboldspiller, og var reserve på B 1909's førstehold i jubilæumsåret 1934. Nu rejste han tanken om et klubhus i Ubberud, og satte sig som mål at skaffe UIF en egenkapital på mindst 10.000 kr. Der manglede i den grad omklædningsrum, ofte klædte man om på skrænten bag forsamlingshuset.

For at skaffe kapital blev der afholdt forskellige fester, andespil, fastelavnsfester og nytårsbal, enten på Blommenslyst Kro eller i forsamlingshuset. Efterhånden blev bal en god indtægtskilde, og op igennem 60'erne har mange af datidens populære bands spillet til bal i Ubberud Forsamlingshus. Det er meget sjovt at læse referaterne, fx spillede Papa Bues Viking Jazzband i 1962, men det var ikke den store succes, for 'de spillede ikke som man plejer i Ubberud'. Til gengæld blev det svenske orkester The Spotnicks en dunderende succes, 'man måtte udsætte ballet 1 time, - der var for lidt strøm til guitarerne'. Af andre navne kan nævnes Peter Belli med orkestret Les Rivals, danmarksmestrene i moderne pop, Les Amis og københavns mestrene i pigtråds musik, The Rocking Ghost. Kl. 24.00 trådte de frem på scenen iført spøgelsesdragter. De var ellers blevet præsenteret frit oversat som 'De rokkende gæs' – ak ja, engelskkundskaberne var måske ikke så gode dengang.

Men folk strømmede til fra nær og fjern, det var så populært at gå til bal i Ubberud, at der kom konkurrence fra en anden klub, Star Club. UIF prøvede at få dem udelukket, men det ville aktionærerne i forsamlingshuset ikke være med til.

Tilbage til 1950'erne.

De første æresmedlemmer blev udnævnt ved foreningens 10 års jubilæum i 1955

**Viggo Larsen, Blommenslyst
Hans Andersen, Ejlstrup
Gotfred Jensen, Højbjerg**

Svend Hansen, Blommenslyst, stod for drengegygnastikken. Hver time blev indledt med march rundt i den nye gymnastiksal, imedens vi sang "I alle de riger og lande". Han arrangerede også natorientering. På stjerneklare aftener gik vi en tur i omegnen, og Svend fortalte om de forskellige stjernetegn. Han startede også atletik med prøver til idrætsmærke, så om sommeren blev der øvet i både længde- og højdespring, 60 m løb mv.

Hver sommer stod Svend i spidsen for et større hold piger og drenge, der cyklede til Allerup Gamle Have, hvor der blev afholdt et stort sommerstævne med deltagelse af hold fra store dele af Fyn. Dagen igennem var der gymnastikopvisning, der var håndboldturnering på mange baner, og der blev dystet i forskellige atletikdiscipliner. Bagefter tog vi en dukkert i friluftsbadet, inden vi cyklede hjem igen.

Det første turneringshold i fodbold blev tilmeldt i 1952.



*Bagerst fra v.
Holger Feltheim, ?, Pe-
der 'Atom' Knudsen,
Orla Akselbo, ?.
I midten: ?,
Knud Thrane
Preben Dreyer.
Forrest: Børge 'Sadel-
mager' Madsen,
Jørgen Jensen,
Ubberudvej 99 og ?*

I 1957 blev der solgt lodsedler til fordel for køb af julegaver til beboerne på alderdomshjemmet. To børn, Kiss

Nielsen og Bruno Hansen blev klædt ud som nisser og overrakte gaverne, brændevin til mændene og et halv kg. kaffe til damerne. Svend Åge Nielsen, mekaniker hos Feltheim og Svend Hansen repræsenterede UIF, og der blev sunget julesalmer sammen med de gamle.

Fjernsyn til alderdomshjemmet.

Igen i 1958 blev der solgt lodsedler, 3000 stk. Denne gang gik overskuddet til indkøb af et fjernsyn til alderdomshjemmet. Det blev overrakt af formand Holger Feltheim ved en middagsfest sammen med beboerne og sognerådet den 2. september 1958. Sognerådsformand Chr. Pedersen takkede for den storslåede gave, og den festlige aften sluttede ved kaffebordet, hvor en af hjemmets beboere, Chr. Hansen, Ll. Ubberud takkede på beboernes vegne.

1960'erne - Håndbold er stadig en stor idrætsgren.



Dameholdet 1960-62: Bente Hansen, Inge Clausen, Grethe Hansen, Margit Rasmussen. I midten: Karen Jensen og forrest Kett Hansen, Inge Jensen og Tove Nielsen.

Herreholdet 1958-60: Johs, Jensen, Åge x, Åge 'Vejrup'.

I midten, Svend Petersen og Alex Holm Larsen, forrest, Erik Poulsen og Ove Rasmussen

Klubhuset.

Svend Hansen blev valgt som ny formand i 1959, og det var ham, der var drivkraften i klubhusbyggeriet. I 1960 bevilger Ubberud sogneråd kommunegaranti på lån til klubhuset samt et årligt tilskud på 600 kr. i 10 år. Vi var en flok unge mennesker, der gravede grunden. Ejnar Jensen, Ubberudvej, stod for murerarbejdet og Robert Olsen, Vejrup, for tømmerarbejdet. Resten skulle laves ved frivillig hjælp. Omklædningsrummene blev taget i brug i 1961, men færdiggørelse trak ud. Sognerådet bevilgede økonomisk hjælp til den endelige færdiggørelse i 1963. Da det stadig trak ud, blev det på en ekstraordinær generalforsamling i 1964 besluttet at overdrage klubhuset til kommunen. Det skete ikke uden skarpe meningsudvekslinger, og en skuffet Svend Hansen forlod foreningen.

Med til historien om klubhuset hører også, at man i 1971 påbegynder en ombygning og modernisering. Omklædning flyttes til skolen, og det ene omklædningsrum blev nedlagt til fordel for et større klublokale. I 1973 bevilger kommunen, som nu hedder Odense, 50.000 kr. til udbygning med køkken, fyrrum og kridtrum. For at strække pengene mest muligt, blev arbejdet igen udført af frivillige, og det var især murermester Hans Jørgen Brun, der trak det store læs. I 1974 stod det moderniserede klubhus klar til indvielse med nyt inventar og et veludstyret køkken.

Dermed opstod også behovet for en klubhusvært. Lilli og Tommy Lundin ansættes som første værtspar i 1974. Fra 1975-1978 overtog Jytte og Hans Peder Pedersen værtskabet. Derefter var Ingrid Jensen vært i mange år.

Lysbanden.

Der nu er kommet god gang i fodbolden. I 1962 var der tilmeldt 3 seniorhold, 2 ynglinge-, 2 junior-, 1 drenge- og 1 puslingehold. Efterhånden var der behov for et lysanlæg, så der blev nedsat en såkaldt 'lysbande'. Hvem den bestod af fremgår desværre ikke, men den havde til opgave at skaffe midler til et lysanlæg på fodboldbanen. Det lykkedes. I 1963 havde lysbanden samlet 1500 kr. sammen og Ubberud Ungdomsklub gav 2500 kr. Vi gik i gang igen - med skovl og spade blev der gravet kabler ned hele vejen rundt, masterne var gamle telefonmaster fra Vejruphave, skærmene blev lavet på Dæmpa i Tommerup af John Nielsen, Hovhavevej. Vi var stolte, da lysanlægget blev tændt

første gang, men ak – det var de nærmeste beboerne ikke. De klagede over, at de kun havde halv styrke på lyset i husene, når anlægget var tændt på banen. Lysanlægget blev udskiftet i 1971.

Korup-Ubberud Hallen. (senere Korup Hallen)

I 1968 indledte UIF et samarbejde med Korup Idrætsforening og Korup-Ubberud sogneråd om opførelse af en idrætshal. Sognerådet bevilgede en grund ved Korup skole. I det nedsatte haludvalg var UIF's repræsentanter Karl Jensen, Ubberud og Åge Andersen, Ejlstrup. De fortsatte begge i det efterfølgende byggeudvalg sammen med Gunnar Malmos og Niels Jespersen, Korup samt Bo Jørgensen, Korup skole.

UIF og KIF skulle tilsammen bidrage med 50.000 kr., som blev fremskaffet, dels ved en husstandsindsamling i de to sogne, som gav 35.000 kr. og dels ved overskud fra de ugentlige andespil i Ubberud forsamlingshus.



Den 7. november 1969 var der rejsegilde. Byggeudvalgets formand, Niels Jespersen holdt tale, - øl og pølser blev serveret bl.a. af Grethe Hansen tv.

Den 28. februar 1970 blev den selv-ejende institution Korup-Ubberud Hallen indviet. Hallens pris 1,9 mio.

I anledning af Koruphallens 50 års fødselsdag i 2020, bringer vi en fyldig beretning om hallens historie i næste årsskrift.

Ny struktur i UIF.

Året 1969 spiller en vigtig rolle i UIF' historie. Det var året, hvor man vedtog den strukturændring, vi kender i dag, hvor hver afdeling har sin egen bestyrelse. Henning Muldager var sammen med Johannes Christiansen initiativtager. Henning Muldager var også manden bag to andre nyskabelser, **Volleyballafdelingen**, som blev etableret med Henry Simonsen som første formand og klubbladet **UIF NYT**, der udkom første gang i august 1969.

En anden nyskabelse, **Ubberud Idræts Støtteforening**, blev stiftet 9. oktober 1969 med Mogens Jensen som første formand.

Badminton var så småt startet i gymnastiksalen i 1962 med Jørgen Jeppesen, Troelsevej, som tovholder. I den nye struktur blev Svend Åge Nielsen, Gundersø, ny formand for badminton, og med de nye muligheder i K-U Hallen voksede afdelingen i disse år til ca. 175 medlemmer. Især har 2 personer tegnet badmintonafdelingen igennem årene, Svend Åge Nielsen og Finn Lundahl.

Som erkendtlighed for sit virke, ikke alene i UIF, men for badminton sporten som helhed, modtog Svend Åge på Fyns Badmintonkreds' repræsentantskabsmøde i 1984 kredsens æresnål i sølv, og i 1995 blev han udnævnt til æresmedlem i UIF for sit store engagement i foreningen, både som træner, spiller og formand gennem 15 år. Finn Lundahl overtog formandskabet i 1986 og er stadig afdelingens formand.

Badmintonformænd:
1969-84 Svend Åge Nielsen
1984-84 Peter Larsen
1984-86 Niels Sigersted
1986- Finn Lundahl

Gymnastikafdelingen med Birthe Færing som første formand, nød også godt af de nye muligheder i K-U hallen, og havde ligeledes omkring 175–200 medlemmer på dette tidspunkt. Især til gymnastikopvisninger var hallen et ekstra plus. De mange hold fyldte hallen dagen lang, og der var i mange år mindst 200 til den afsluttende aftenfest med spisning, musik og dans.

Gymnastikformænd:
1969-72 Birthe Færing
1972-74 Jytte Hansen
1974-76 Grethe Hansen
1976-84 Bente Jespersen
1984-88 Berit Andresen
1988-94 Lone Gyngstrup
1994-97 Eva Nielsen
1997-98 Marianne Sliwa
1998-04 Lene Magaard
2004-10 Marianne Sliwa
2010-12 Claus Thorsen
2012-15 Helle Bruun
2015- Asger Pedersen



En UIF'er kom på verdensholdet i gymnastik i 2005: Andreas Stokholm.

1970'erne.

Sammenlægningsplaner og haludvidelse.

Den nye hal betød øget samarbejde mellem UIF og KIF, hvor hver forening havde 50 % af timerne. I de første mange år var det et fælles udvalg, som arrangerede sportsfester, juletræsfest for børnene, andespil m.v. Det gode samarbejde resulterede i, at der i 1973 var seriøse drøftelser om en decideret sammenlægning af de 2 foreninger. Begrundelsen var en bedre udnyttelse af haltimer og ledere, (ledermangel i UIF håndbold) bedre forhandlingsposition over for Odense kommune og en generel styrkelse af idrætten.

Den 1. marts 1973 var der indkaldt til medlemsorientering i Ubberud Forsamlingshus med et panel bestående af skoleinspektør Orla Krogsholm, sportskonsulent Preben Mørk, medlem af Odense byråd Niels Nielsen, arkitekt Banke fra byplanlægning, Poul Skov fra B67 og medlem af SIKO, Osvald Top fra Tarup-Pårup og Arne Svendsen fra Fjordager IF. Bent Vedel var ordstyrer.

Kommunens embedsmænd oplyste, at en sammenlægning ikke havde nogen betydning for kommunens dispositioner, medens de 3 foreningsfolk, som repræsenterede sammenlagte foreninger, kunne melde om god synergi ved sammenlægning.

Håndboldafdelingen nedlægges.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 21. maj 1973 meddelte håndboldformanden Hans Jørgen Brun, at KIF håndbold ikke ville være med til en sammenlægning af håndboldafdelingerne. På samme møde blev det besluttet at nedlægge UIF' håndboldafdeling, samt at indstille de øvrige sammenlægningsforhandlinger med KIF. Dog var man stadig åben for et samarbejde om haludvidelse.

Håndboldformænd:

1969-70 Bente Jespersen
1970-71 Helge Mathiasen
1971-72 Jørgen Andersen
1972-73 Hans Jørgen Brun



Damefodbold kom på programmet med et pigehold i 1972. I 1982 rykkede damerne op i serie 1, i 1983 videre til fynsserien og i 2005 op i danmarksserien.

På billedet ses dameholdet fra 1975.

Bagerst fra venstre er det:

træner Ebbe Thrane, Inge Hansen, Lis Markussen, Rita Nielsen, Ena Knudsen, ?, Lisbeth Nielsen. Forrest. Else Marie Holm Larsen, Jette Jensen, Randi Hansen, Anne Grethe Schrøder og Jette Øhlenschläger.

Volleyballafdelingen fik større og større tilgang, og dette juniorhold vandt sølv ved DM i 1975.

Bagerst fra venstre er det:

Flemming Simonsen, Brian Hansen, Niels Erik Rasmussen, John Petterson og træner Kjeld Nielsen. Forrest: Torben Hansen, Bjarne Simonsen, Carsten Nielsen, Klaus Jensen og Kurt Andersen.



Ved foreningens 25 års jubilæum i 1970 udnævnes 2 nye æresmedlemmer: Holger Feltheim, Blommenslyst Svend Hansen, Blommenslyst

Klubbens bomærke er fra 1974.

Tegnet af **Darly Eglin**, som vinder konkurrencen blandt 11 indsendte forslag.

1980'erne.

Den ny Korup-Ubberud Hal (senere Ubberud Hallen)



JOHN HANSEN

Den helt store begivenhed i 80'erne var byggeriet af Ubberud Hallen. Det var efter samme princip, som da Korup Hallen blev opført. Dvs., det gamle samarbejde blev genoplivet og flere af navnene fra det gamle byggeudvalg stillede sig til rådighed. Det var navne som Erik Winther, Niels Jespersen og Karl Jensen. Nye friske kræfter kom også til, formand for byggeudvalget blev Knud Engel, Ubberud og med Niels Kristian Hansen fra Korup som en stor arbejdskraft, blev tegninger, finansierungsplaner og vedtægter sendt til kommunen i 1983. Projektet blev godkendt 20. juni 1984. I mellemtiden havde en husstandsindsamling givet 145.000. I det hele taget var der stor opbakning til projektet. Således gav Korup-Ubberud Solcenter på Egevej 5 kr. pr. kunde, som købte 10x15 min. sol. Det gav 1500 kr. Ubberud Skole gik forrest med at samle ind, ved forskellige aktiviteter samlede de 14.000 ind. Handelsbanken, Kreditforeningen og Andelsbanken stillede med rare checks, i alt 67.000.

Egon Skovgaard Nielsen, Andelsbanken, Korup, overrækker gavecheck på 25.000 kr. til byggeudvalgets formand Knud Engel.



Landstræner Sepp Piontek fik landsholdspillernes autografer på 2 fodbolde, som blev solgt på auktion. OK standerne ved Korup og Ubberud Brugs gav i en periode 5 øre pr. liter solgt benzin, det gav 6000, og Spar Benzin i Blommenslyst gav 3000. Sammen med tipsmidler og sponsorstøtte bragte det egenkapitalen op på 400.000. Det udløste et kommunalt rente- og afdragsfrit lån på 550.000 og hermed var det økonomiske fundament på plads. Første spadestik blev taget af rådmand Søren Møller den 15. august 1984, rejsegilde 12. dec. 1984.

Første haludvalg i Ubberud Hallen:
Erik Winther (KIF) formand
Leo Rasmussen (KIF) næstformand
Jens Breum Christiansen (UIF) kasserer
Henning Muldager (UIF) sekretær
Bent Vedel Jensen (Folkedanserne)
Hans Rasmussen (FDF)

I 1986 udskiftning på 2 poster:
Ny formand, Preben Thorsen (UIF)
Ny sekretær, Jørn Cambon (KIF)

Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet. 500 feststemte gæster var mødt op til aftenfest med spisning og dans.

Samarbejde mellem de to foreninger har eksisteret i mange år med fælles halbestyrelse og i princippet med ret til 50 % af timerne til hver forening i de to haller. I 2013-14, da KKIC stod færdig, flyttede KIF sin sidste aktivitet i Ubberud (håndbold) til Korup og fra sæsonstart 2019 flyttede UIF sin sidste aktivitet i Korup (volleyball) til Ubberud.

**6. æresmedlem, udnævnt i 1980.
Karl Jensen, Hovhavevej.
10 år som formand for UIF
Desuden utallige tillidsposter.**

**7. æresmedlem, udnævnt ved 40 års
jubilæet i 1985
Henning Jespersen,
15 år som hovedkasserer.**



Karl Jensen og Henning Jespersen (1977)

40 års jubilæum.

1985 bød på en anden stor begivenhed, foreningens 40 års jubilæum. Dagen blev fejret med reception i klubhuset, med deltagelse af medlemmer af foreningen, idrætsorganisationer, venskabsklubber, forretningsforbindelser og andre venner af UIF. Ved aftenfesten var alle æresmedlemmer til stede. Under middagen holdt flere af dem taler, hvor de festligt kunne berette om de trange kår fra foreningens start, og alligevel om en masse dejlige oplevelser og anekdoter fra deres tid.

Æresemblemer.

I dagens anledning havde bestyrelsen besluttet at indstifte en ny æresbevisning, foreningsemblemer i sølv og guld. Syv forhenværende og nuværende bestyrelsesmedlemmer, der havde gjort en særlig indsats, blev de første, som fik sølvnålen. Det var Jørgen Madsen, Åbakkevej, Hans Peter Pedersen, Johannes Christiansen, Aage Andersen, Henning Muldager, Bente Jespersen og Svend Åge Nielsen. Henning Jespersen fik guldnålen og blev udnævnt til æresmedlem.

Volleyballafdelingen.

Volleyball i Ubberud blev startet på skoleklubbasis i 1968 af Henning Muldager og optaget som selvstændig afdeling i UIF i 1969. Det er den klub i UIF, som har opnået de største sportslige resultater. Som formand gennem 29 år er det om nogen Henning Muldagers fortjeneste. Det store ungdomsarbejde gennem 70'erne begyndte at bære frugt op gennem 1980'erne og 90'erne. I 1980 var der 210 medlemmer, heraf 175 under 25 år og i 1990 var medlemstallet stort set uændret, 224/138. Det var et år med hold i alle rækker, lige fra mini til motion, både for piger/drenge og damer/herrer. UIF volley var i den periode blandt DVBF 10 største klubber, og blev i 1997 kåret til årets ungdomsklub i DK. I ungdomsrækkerne blev der hjemført utallige mesterskaber, det første ungdoms DM blev hjemført i 1973 og siden fulgte 2 DM'er og 10 øvrige medaljeplaceringer. 40-50 af klubbens spillere har i tidens løb deltaget på udvalgte hold, et par stykker endda på ynglingelandsholdet, og ca. 10 medlemmer har gjort karriere i andre eliteklubber. En af klubbens egne spillere, Lars (Maler) Jespersen var landstræner for ynglingelandsholdet for damer i 2 år.

På seniorsiden er de bedste resultater opnået i sidst i 80'erne, hvor både damer og herrer spillede i 2. division.

I mere end 20 år afholdt klubben hvert år store internationale stævner med deltagelse af 120-140 hold fra mange nationer, bl.a. Færøerne, Sverige, Estland, Belgien, Italien, Tjekkoslaviet, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Frankrig. For at afvikle så store stævner blev der spillet i 3 haller, Ubberud, Korup og Pårup over 2 weekends. Og mange af Ubberuds hold har været på genvisit i de

fleste af landene. Klubben har været medarrangør af 3 landskampe, (1970, 1977 og 1978) bl.a. Spring Cup i K-U Hallen i 1977.

Beach volleyball har også været på programmet i en årrække, hvor det blev til ét DM, 7 medaljeplaceringer og ét skole DM.

Mælkens idrætspris. I 1998 var UIF volley i Parken og fik overrakt en check på 6500 af Ebbe Sand og Tommy Troelsen. Beløbet var skænket af MD Foods til synliggørelse af ungdomstrænerne.

Henning Muldager:
Formand for volleyballafd. 1974 - 1996.
Formand for beach volley 1996 - 2001
Ærestegn Dansk Volley Forbund 1973
41 år i UIF' hovedbestyrelse.
Årets Idrætsleder 1986,
kåret af Fyns Stiftstidende.
8. Æresmedlem i UIF, udnævnt i 1990
Dansk Idrætsforbunds ærestegn 1996



Henning Muldager udnævnes til æresmedlem i 1990 af Preben Thorsen.

Volleyball forældreforeningen blev stiftet 17. august 1982, Jens Andersen var første formand.



Volleyballformænd:
1969-70 Henry Simonsen
1970-72 Leo Delaurent
1972-74 Erik Friborg
1974-96 Henning Muldager
1996-01 Søren Hansen
2001-03 Jim Holm Hansen
2003-05 Henning Muldager
2005-06 John Winkler
2006-09 Henning Muldager
2010- Ingen
2011-12 Garvis Carlson
2012-19 Inge Hansen
2019- Jeppe Øbro

Holdet der rykkede op i 3. division i 1984.

Nederste billede fra venstre:

Klavs Eriksen, Lars Jespersen, Erling Bøtcher, Bent Jespersen, Erik T. Pedersen, Ole Bærenholdt, Carsten Rasmussen og Bjarne Andersen.

1990-2020

I forbindelse med foreningen 50 års jubilæum i 1995 blev der udnævnt 4 nye æresmedlemmer.

Petanque blev optaget i klubben i 1998.

Formænd:

1998-05 Brian Larsen

2005-14 Helge Green

2014-14 Ulla Rasmussen

2014- Margit Kristiansen

Æresmedlemmer udnævnt i 1995:

Jørgen Madsen, Åbakkevej

Svend Åge Nielsen

Preben Thorsen

Henning Christiansen

Fodboldafdelingen.

Som nævnt er der spillet fodbold i UIF siden 1950'erne. Op igennem 1960'erne lå herrer senior holdet og rodede rundt i serie 3, til trods for at man havde kendte divisionsspillere som Josef Borbely fra B 1913 og Palle 'Etben' Hansen fra B 1909 som trænere. I 1982 kommer oprykningen til serie 1 og i 2011-12 og 2016-17 spiller UIF i fynsserien. (Albani serien)

Dameholdets bedste periode var i 2006 og 2011, hvor de spillede i danmarksserien.

Fodbold-forældreforeningen blev stiftet 3. marts 1977 med Tommy Pedersen som første formand.

Billedbladets Humørpris 1986 gik til Sepp Piontek, som overdrager gaven på 10.000 kr. til UIF fodboldungdom ved en ceremoni på Hotel D'anglerterre den 4. april 1986.

Fyns Boldspil Unions sølvnål tildeles Henning Breum Christiansen i 2000.

Divisionsspillere fra UIF: bl.a. Jørgen Breum Christiansen kom til OB og Jack Hansen til B 1913.



De to nævnte spillere er på dette hold fra 1961.

Bagerst fra v. træner Mogens Jensen, Ove Christensen, Jack Hansen, Jørgen Breum Christiansen og Jørgen Heide. I midten: Christian Christensen, Jimmy Carlson, Gunnar Bødskov og Ole Jensen. Forrest: Knud 'Fie' Jensen, Erik Westergaard og Robert Madsen. Drengen i baggrunden er John Carlson.

Efter 40 år udkom klubbladet UIF NYT for sidste gang i 2009. Ilse Christiansen var bladets trofaste redaktør gennem 29 år. I 2009 besluttede bestyrelse at informere på hjemmesiden Ubberud-IF.dk



Fodboldformænd.

1969-71 Jørgen Rasmussen
1971-72 Mogens Jensen
1972-76 Karl Jensen, Askvej
1976-80 Leif Carlson
1980-83 Kurt Øbro
1983-85 Keld Rasmussen
1985-86 Preben Bau
1986-87 Kurt Øbro
1987-90 Leif Carlson
1990-93 Svend Åge Larsen
1993-94 Poul Erik Rasmussen
1994-95 Frede Larsen
1995-96 Carsten Rasmussen
1996-01 Tonni Jensen
2001-04 John Marker Pedersen
2004-11 Steen Kjeldsen
2011-19 Michael Podiss
2019- Martin Kruse

Ubberud Kultur og Bevægelseshus.

Desværre rummede Ubberudhallen ikke klubfaciliteter til de indendørs idrætsgrene. Derfor var det i mange år et stort ønske at få samlet alle afdelinger på et sted. Utallige projekter er forsøgt, og efter et langt tilløb i Ove Nellemanns formandsperiode kom løsningen i 2015. På en forudgående workshop med lokalområdets beboere blev der peget på, at der var brug for et samlingssted, som kunne rumme både sport og kultur. Ved fælles hjælp skaffede UIF/hallen/kommunen de nødvendige midler på 10 mio. til det nye klub- og kulturhus. Der blev endda penge til en ny multibane med kunstgræs. Begge dele blev indviet den 25. april 2015 af bl.a. rådmand Jane Jegind og hallens formand Steen Kjeldsen.

Redaktører af UIF NYT.

1969-74 Henning Muldager
1974-03 Ilse Christiansen
2003-04 Bente Hansen/Ove Nellemann
2004-09 Annie Lohmann/Alice Rasmussen

Hovedformænd.

1945-50 Viggo Larsen
1950-53 Frede Andersen
1953-58 Holger Feltheim
1958-59 Mogens Jensen
1959-64 Svend Hansen
1964 -66 Karl Jensen, Ubberud
1966-69 Børge Jensen, Hasselvej
1969-77 Karl Jensen, Ubberud
1977-83 Jørgen Madsen, Åbakkevej
1983-92 Preben Thorsen
1992-15 Ove Nellemann
2015- Michael Moresco

Æresmedlemmer udnævnt efter 1995.

2005 Stig Frandsen og Finn Lundahl
2010 Ove Nellemann
2011 Bente Hansen
2013 Winnie Jørgensen
2014 John Marker Pedersen
2015 Leif Brun og Per Andersen
2016 Anne Marie Sørensen

