

## Bestyrelsen for Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.



**Formand** Henning Jespersen  
Søbakkevej 7, 5210 Odense NV  
tlf. 2237 6991  
hj@slukefter.dk



**Næstformand** Lisbeth Jørgensen  
Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV  
tlf. 2214 3887  
birkhoej@privat.dk



**Kasserer** Jens Breum  
Høffnerhaven 15, 1.2, 5492 Vissenbjerg  
tlf. 3026 6314  
kass.kulf@gmail.com



**Sekretær** Elly Trøjgaard  
Ejlstrupvej 185,  
5200 Odense V  
tlf. 2856 2245  
andersen-troejgaard@kalnet.dk



Anne Thaulow  
Ellekratvej 2A  
5200 Odense V  
tlf. 2125 3199  
afthaulow@gmail.com



Birthe Grøn  
Rensdyrløkken 85  
5210 Odense NV  
tlf. 2460 7492  
blsg@outlook.dk



John Andersen  
Elsdyrløkken 30,  
5210 Odense NV  
tlf. 3024 0219  
johnjea@mail.dk

### Arkivet i Korup

**Adresse:** ”Huset” Præstevej 4, Korup,  
5210 Odense NV  
(den tidligere inspektørbolig ved Korup Skole)  
Skilt ved indgangen viser vejen.

Nedenfor viste personer er beskæftiget på Korup  
Arkiv i arkivets åbningstider

**Arkivleder:** Freddie Westergaard  
Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV,  
Tlf. 6594 2125 / 2588 7235

**Åbningstid:** 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 –20.30  
oktober – marts tillige torsdag kl. 10 -12  
**mail:** koruplokalarkiv@kalnet.dk



Freddie  
Westergaard



Lisbeth  
Jørgensen



Helge  
Green



John  
Andersen



Birthe  
Simonsen



Birthe  
Grøn

## Arkivet i Ubberud

**Adresse:** Ubberud Skole, Ubberudvej 30,  
Ubberud, 5491 Blommenslyst.

**mail:** ubberud.lokalarkiv@gmail.com

Arkivet ligger i den ældste del af skolen over for kirken. Skilt ved indgangen.

Nedenfor viste personer er beskæftiget på Ubberud Arkiv

**Arkivleder:** Henning Jespersen

Søbakkevej 7, 5210 Odense N V

Tlf. 2237 6991 mail: hj@slukefter.dk

**Åbningstid:** 1. og 3. tirsdag i måneden  
kl. 18.30 – 20.00

oktober - marts tillige kl. 10 -12



Anne  
Thaulow



Elly  
Trøjgaard



Henning  
Jespersen



Harry  
Nielsen



Bente  
Jespersen



Margrethe  
Nielsen



Ove  
Kühn

**For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier.**

**Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem.**

## Efterlysning - Ubberud Husflidsforening

Vi er på arkivet i Ubberud i gang med at samle oplysninger om husflidsforeningen, som har eksisteret her engang. Desværre er det ikke lykkedes at finde skriftligt materiale eller bestyrelsesprotokoller. Hvis der er nogen, der er bekendt med, at der skulle være noget gemt et sted, vil vi meget gerne høre om det og gerne låne det.

Vi ved at førstelærer Anders Skytte var formand, men ikke hvor længe. Der må jo også have været andre formænd? Så vidt vi har opsporet, har der gennem tiden været undervist i træ, kjolesyning, horn og ben, keramik, madlavning, maling, knipling, billedskæring. Vi ved, at den første spæde start var et hold i træsløjd på Limfabrikken i Blommenslyst formentlig i slutningen af 1940-erne.

Vi vil meget gerne vide mere om:

- hvem der har undervist på disse hold? Hvor mange deltagere var der på holdene?
- Var der andre hold? Hvilke? Har aktiviteterne altid foregået på skolen?
- Hvem har været formænd for foreningen – eller koordinator af aktiviteterne?
- Bestyrelsesmedlemmer? Er der nogen, der har gået på holdene, som kan huske noget?

Oplysninger kan afleveres til Ubberud Lokalarkiv. Vi modtager med tak alle henvendelser.

Elly Trøjgaard

## Referat fra generalforsamlingen den 8. marts 2022

Efter valg af John Andersen som dirigent blev beretning, regnskab og budget godkendt uden bemærkninger fra de 45 fremmødte medlemmer. På valg til bestyrelsen var Elly Trøjgaard, som blev genvalgt, samt Freddie Westergård og Harry Nielsen, der efter hhv. 22 og 18 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Nyvalgt blev Alice Kuchta og Henning Jespersen.

Som suppleanter valgtes Birthe Grøn og Allan Reichel, og der var genvalg til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber. Under eventuelt var der blomster og chokolade samt takketale af formand Anne Thaulow til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres mange års arbejde for foreningen.

Efterfølgende holdt Kristian Grøn et interessant og spændende foredrag om genforeningen, hvor han også fik inddraget historien om 7 veteraner fra Korup og Ubberud sogne.

Herunder et par fotos, der viser den behagelige og afslappede stemning, der altid er ved foreningens arrangementer.



## **Bestyrelsens beretning 2022.**

**Konstituering.** Bestyrelsen har konstitueret sig med Henning Jespersen som ny formand, da Anne Thaulow efter 12 år på formandsposten ikke ønskede genvalg. Vi takker Anne for det store arbejde, du har udført for foreningen, ikke alene som formand, men også som bestyrelsesmedlem siden 2005. Anne har meddelt, at hun ikke modtager genvalg til bestyrelsen. De øvrige poster forblev uændret, Lisbeth Jørgensen er fortsat næstformand, Jens Breum er kasserer og Elly Trøjgaard sekretær.

Der var nyvalg til Alice Kuchta, som desværre måtte trække sig kort efter valget af private årsager. Heldigvis var 1. suppleant Birthe Grøn klar til at indtræde i bestyrelsen, og vi byder hermed Birthe velkommen til bestyrelsesarbejdet.

**Foreningen** har pt. 378 medlemmer, en fremgang på 24. Vi arbejder målrettet på at være mere synlige i de to lokalområder, bl.a. med udstillinger, foredrag m.m. Vores hjemmeside, Korup-Ubberud-Lokalhistorisk.dk, som bestyres af Helge Green, har i årets løb haft mange besøgende. På Arkiv.dk har Korup og Ubberud haft hhv. 47.778 og 47.445 opslag. Facebooksiden 'Ubberud Lokalar-kiv', hvor der lægges billeder op med en kort beskrivelse, har pt. 85 følgere, og opslagene når ofte ud til mere end 100 personer.

**Firmatøj.** Vi har i årets løb købt nyt firmatøj, hvor logoet er ændret fra hhv. Korup Lokalarkiv og Ubberud Lokalarkiv til Korup-Ubberud Lokalhistorisk Forening for begge arkiver. Vi vil gerne signalere, at vi er en fælles forening.

**Spørgeskemaer.** På sidste års generalforsamling havde vi omdelt spørgeskemaer for at få tilbagemelding på det, vi går og laver, og for at få nye idéer til udflugtsmål og til artikler til årsskriftet. Vi fik lidt, men langt fra så meget som vi havde håbet. Så bestyrelsen prøver efter bedste evne at finde interessante emner, men vi er altid lydhør for ris – ros – og gode ideer fra medlemmerne.

**Udflugt.** Kristian Grøn havde på sidste års generalforsamling et yderst interessant foredrag om genforeningen i 1920. Det blev fulgt op af en udflugt til den gamle grænse og Skamlingsbanken med Kristian som guide. 78 medlemmer deltog på turen, som var særdeles vellykket.

**Korup Arkiv.** Ud over at besvare de alm. henvendelser har Korup arkiv bistået Realdania med tekst og billeder til bogen, de udgav i forbindelse med restaureringen af familien Jensens gård, Korupvej 21.

Der er opsat hegn i forhaven til "Huset", og arkivet har lavet udstilling med store billeder med titlen "Gamle huse, erhverv og lignende, som nu er væk". Udstillingen har været vist i KKIC's cafeteria og er pt. ophængt i Korup Sognegård. Og så er det sidste af den store donation, de fik fra "Kørom" Rugårdsvej 615 arkiveret.

**Ubberud Arkiv.** I Ubberud er der lagt nyt tag på den bygning, hvor arkivet har til huse, og den gamle bevaringsværdige dør er malet op. Også her har man lavet en udstilling i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus (UKB) med billeder fra Ubberud Idræts forenings 75 års historie. I forbindelse med Ubberuddagen har arkivet kørt to sogneture med ca. 75 deltagere.

Der er afholdt 2 foredrag i UKB og ét i OK-klubben i Korup om Blommenslyst i ord og billeder. Interessen har været overvældende med over 200 tilhørere til de 3 foredrag. I tilgift var der en god dialog med publikum og mange små anekdoter blev fortalt. Den samme serie billeder blev vist på 2 TV-skærme sammen med sports- og klassebilleder på årets julemesse i UKB.

**I bestyrelsen arbejder** vi pt. med at formulere en forretningsorden, sådan som vedtægterne foreskriver. Vi laver også en oversigt over mærkedage på medarbejdere, bestyrelses- og æresmedlemmer, så vi husker at påskønne disse ved runde fødselsdage m.m. Vi forventer at indgå et samarbejde med TV-Korup om deres drone, med henblik på at kunne dokumentere de ændringer, der hele tiden sker i vores lokalområde, når gamle huse og gårde rives ned og nye skyder op. Desuden har vi netop vedtaget, at betaling af kontingent via mobilepay også bliver en mulighed,

Til sidst en stor tak til alle jer som hjælper med omdeling af kalender og årsskrift, til medarbejderne på de to arkiver, til bestyrelsen, til revisorer og suppleanter, og til alle jer som støtter og bakker op om de to arkiver.

## Vigtig info fra kassereren.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke fremover omdeles girokort, da det er et meget lille antal, der benytter det i dets oprindelige form.

**Fremover vil der være disse muligheder for betaling af kontingent:**

1. Overførsel via netbank til reg. nr. **1551** – konto nr. **6357393**. Husk at anføre medlemmets adresse i meddelelser, hvis det er en anden, der betaler for medlemmet.
2. MobilePay til nr. **858606**. Husk **ALTID** at angive **medlemsadresse i meddelelser**, da det er adressen, vi bruger til at registrere betalingen.
3. Kontant betaling på generalforsamlingen.
4. Kontant betaling på de 2 lokalarkiver i deres åbningstid. Åbningstider er anført under hver måned i kalenderen og i årsskriftet under lokalarkiverne.

Det vil lette kassererens arbejde, hvis der **kun** betales for et år ad gangen og i det pågældende år, som betalingen vedrører.

**Årsregnskab 2022**  
**Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening**

	Årsregnskab 2022	Budget 2023
<b>Indtægter</b>		
Kontingent og frivillige bidrag	35.873	35.000
Tilskud fra Odense Kommune	<u>20.600</u>	<u>13.000</u>
	<u>56.473</u>	<u>48.000</u>
<b>Udgifter</b>		
Beklædning/"uniformer" lokalarkiver	9.199	0
Tryk af årsskrifter, kalendere, reklamer og udstilling	3.416	6.000
Kontorartikler	2.260	2.000
Repræsentation	500	1.000
Møder, kursus og generalforsamling	4.975	10.000
Diverse gebyrer	432	1.500
Porto, papir, film og bøger	4.780	6.000
Udflugt	14.682	10.000
Tilskud til Ubberud arkiv	10.300	10.000
Tilskud til Korup arkiv	<u>10.300</u>	<u>21.500</u>
	<u>60.843</u>	<u>68.000</u>
<b>Årets resultat</b>	<u><u>-4.370</u></u>	<u><u>-20.000</u></u>

**Egenkapital**

Likvide beholdninger pr. 1. januar 2022	68.237
Årets resultat	<u>-4.370</u>
Likvide beholdninger pr. 31. december 2022	<u><u>63.866</u></u>

Lokalarkiverne i Korup og Ubberud har udarbejdet særskilte årsregnskaber, hvortil der henvises.  
 Egenkapital pr. 31. dec. 2022 ifølge disse årsregnskaber:

Korup, likvide beholdninger	15.467
Ubberud, likvide beholdninger	9.572

Vissenbjerg, den 19. januar 2023

  
 Formand, Henning Jespersen

  
 Kasserer, Jens Breum Christiansen

  
 Ubberud arkiv, Henning Jespersen

  
 Korup arkiv, Freddie Westergaard

Vissenbjerg, den 23. januar 2023

  
 Revisor, Jens Møller Sørensen

  
 Revisor, John Jespersen



## Udflugten langs ”Den gamle grænse” den 23. august 2022.



På en dejlig sommerdag i august kørte vi over den gamle Lillebæltsbro til det jyske. Målet var ”Den Gamle Grænsekro” og en guidet tur langs den gamle grænse for at genopfriske minder fra genforeningen i 1920.

Vores medlemmers interesse for turen var så stor, at den bus vi havde bestilt, hurtigt var fyldt op. Nu var gode råd dyre, men det lykkedes hurtigt at finde en dobbeltdækkerbus, så vi kunne være 20 mere — i alt 78 personer.



Vi startede i Korup kl. 10, og efter opsamling i Ubberud var vi klar til afgang. Med os fra Korup havde vi vores guide, Kristian Grøn, tidligere præst i Korup, senere i en årrække præst i Stepping og Frørup sogne tæt ved Christiansfeld. Kristian er nu igen bosat i Korup sammen med sin hustru, Birthe. Han underholdt os med mange gode historier på vejen derover.





Vi kørte ad den gamle hovedvej, hvor vi nød naturen. Første stop var på "Den Gamle Grænsekro", hvor vi fik en dejlig bøf med tilbehør og en øl eller vand til.

Tæt ved Grænsekroen så vi mærket - en bronzefarvet streg tværs over vejen. Det var nøjagtigt på det sted Kong Christian den 10. red over den gamle grænse den 10. juli 1920.

Fra Grænsekroen kørte vi til Skamlingsbanken, hvor vi så det berømte minesprængte og genrejste mindesmærke, og i øvrigt havde god tid til at gå rundt og nyde den smukke udsigt fra bankerne. Derefter kørte vi ad mange småveje langs den gamle grænse, hvor Kristian Grøn fortalte om genforeningen, ledsaget af mange spændende fortællinger om det vi så på turen.

Vi sluttede på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld, hvor vi fik kaffe med dejlige lagkager, fyldt med frugt, creme og flødeskum. Bagefter var der tid til, at vi selv kunne gå rundt i den særprægede by. Nogle benyttede lejligheden til at finde byens berømte honningkagebagere, mens andre gik en tur til Brødremenighedens Kirkegård.



til Kristian Grøn for gode fortællinger.

På foreningens vegne, Lisbeth Jørgensen.

Den er speciel derved, at der ikke findes familiegravsteder. Alle grave har en liggende sten uden udsmykninger. Kvinder bliver gravsat til højre for midtergangen og mænd til venstre for midtergangen.

Det var en dejlig tur i det skønneste vejr, og foreningen og arrangørerne har fået mange roser for det efterfølgende. Tak for det, og tak



# Mary og Arne Madsen

Af John Andersen, Korup Lokalarkiv

I sommeren 2022 besøgte jeg ægteparret Mary og Arne Madsen, Billeshavevej 56, for at høre om deres oplevelser fra de mange år, de har boet i Korup, og nu da Arne har rundet de 75, vil arkivet også gerne høre om hans barndoms- og ungdomsoplevelser.

Arne, der er født den 13-10-1946 fortæller, at han blev født i den nu nedrevne lille ejendom "Billehavnhuset", som lå på sydsiden af Rugårdsvej, der hvor Billeshavevej 93 – 97 ligger i dag.



Arnes forældre, Inger og Niels Chr. Madsen boede sammen med bedsteforældrene Marie og Frederik Madsen i den lille ejendom, der gennem flere generationer tilbage havde huset familien Madsen.

*"Billehavnhuset" Det smukke husmandssted med parkliggende have og et meget specielt stråtag, nærmest med en lille have på toppen.*

Luftfoto fra 1949.

På modsatte side, Rugårdsvej 531, ligger ejendommen "Vesterled", hvor gartner Rasmus Rasmussen drev virksomhed fra 1923 til 1953. I 1953 købte Ellen og Aage Jacobsen nr. 531 og drev her autoværksted med ESSO-tank.



I begyndelsen af 50'erne blev Rugårdsvej udvidet, og familiens ejendom blev revet ned og fjernet, men forinden havde Arnes forældre i 1951 købt naboejendommen "Søløkkehus"



*"Søløkkehus", Billeshavevej 56 – det lille husmandssted, der lå ude midt på marken over mod Holeskov. fik tilført jord efter det nedlagte "Billehavnhuset" Bemærk de åbne marker med "Vesterled" i baggrunden. Hele området blev stort set udstykket til byggegrunde i 1970'erne.*



Den først kendte ejer er fra 1801, nemlig snedker og tømmermand Poul Hansen. Den 3. ejer, Anders Christensen, kaldte stedet for "Søløkkehus" Han havde det kun et halvt år fra 1835 til 1836.

"Søløkkehus"



I de følgende år var der i alt 10 ejere frem til 1951, hvor Arnes forældre, Inger og Niels, som nævnt købte ejendommen. Niels døde i 1977, men Inger blev boende alene i mange år indtil 1999, hvor Mary og Arne overtog ejendommen. Flere af bygningerne er gennem årene renoveret, og i dag har Mary og Arne et dejligt hjem med en skøn have.

### Barndommen.



Familien Madsen,

"Søløkkehus"

Billeshavevej 56

*Fra venstre: min far Niels, min søster Inge, midt for sidder jeg ca. 8 år, dernæst min bror Svend Erik, og yderst min mor Inger.*

Om skolegangen herfra og over til forskolen på Espebok fortæller Arne, at de 2-3 kilometer til fods de første år var lang vej, men så fik han en cykel og kom nu nemt over til forskolen og lærerinden Agnes Rasmussen. Men den største glæde ved skolen var de dejlige frikvarterer og den gode madpakke.



Korup Forskolen, Espebok 49, bygget 1901, foto ca. 1905

Om fritiden fortæller Arne, at når klokken havde ringet ud på skolen, blev fritiden brugt til at spille både håndbold og fodbold og gå til gymnastik. Der blev også tid til at tjene penge ved at plukke



jordbær, rejse kegler på kroen, og i mange år kørte Arne med aviser. Et par cykelture til Varbjerg Strand for at bade blev der også tid til.

**Gymnastik.** Her er det holdet som deltog i Idrætsforeningens opvisning på Slukefter Kro, nok den sidste opvisning på kroen enten i 1954 eller 1955.



Øverst er det Leo Rasmussen.

2. række er det fra v. Lars Nielsen og Henning Hansen.

3. række er det fra v. Niels Skovgård Rasmussen, Kristian Vedel Jensen og mig Arne Madsen.

4. række er fra v. Ove Andersen, Svend Erik Madsen, Helge Simonsen og Ib Mathiesen.

Gymnastik foregik på kroen fra idrætsforeningens start i 1941. Gymnastikken sluttede på kroen, da centralskolen blev bygget og indviet 15-12-1955.

**Ægget eller ægbanen.** Det var os drenge, der lavede banen øverst på den store kælkebakke, kaldet djævlebakken i Hole Skov. Det var kroens ejendom, så det foregik, når Slukefter Kros personale med frøken Vera i spidsen ikke var i nærheden. Cykelbanen blev en realitet, og løb blev der



(billede fra d. 6/9 2022)

kørt. Flere følte sig som idolet PALLE LYKKE, der i 1958-1959 var på toppen, og deltog i mange seksdagesløb.

Flere af ovennævnte gymnastikdrenge deltog både med arbejde og som ryttere på de gamle skærver.

En lidt sammenbidt Arne, der for første gang i 60 år prøvede ægbanen igen. Stilen er stadig flot, og nu er det med hjelm på – sådan var det ikke i drengeårene, fortæller Arne.

## Konfirmation d. 21/4 1961

Siddende fra v.: Annie Boe Pedersen, Nina Kristiansen, Lisbeth Hansen, præst A. Melgaard Kjær, Tove Andersen, Poula Pedersen og Ida Sørensen.

Række 2: Clara Jensen, Birthe Hansen og Bente Melgaard Kjær.

Række 3: Mogens Pedersen, Knud Erling Nielsen, **Arne Madsen**, John Ole Jensen, Leo Rasmussen, Lars Nielsen og William Møller.



**Arbejde og fritid efter konfirmation.** Jeg startede ved Dansk Akkumulator Fabrik, og der var jeg beskæftiget en rum tid. Herefter kom jeg i lære som murer hos Anthonius Hartmann, Rugårdsvej 526, der i øvrigt byggede Ubberud skole. Læretiden var 3,5 år fra 1962 til 1966. Arne fortæller, at han bl.a. har arbejdet for Svend Åge Andersen i Bredbjerg, bygget J. P. Koch huse, arbejdet for Gert Murer fra Holmene og sluttede hos Peter Hahn i Skamby. Fritiden gik med fodbold, håndbold og badminton. Nej, damer var der ikke tid til endnu.



**Balløven** – Ja, jeg var en ren balløve, og ønsket om en pige stod lysende for mig, fortæller Arne. Alt sammen skete så på Fredskoven i Bogense, og dansetrinene var perfekte. Vi stødte nemlig ind i hinanden på dansegulvet, Mary og mig, og vi har været sammen fra den dag i 1972, for Mary flyttede her til Korup fra Nr. Nærå.

**Børn** – var et stort ønske fra os begge, og det gik stærkt. Jeg blev far fra første dag, for Mary medbragte lille Flemming, og allerede året efter i 1973 kom Anette til. To børn er fint for Mary og mig, siger Arne.



**Og hvad så?** Jo fortæller Arne, nu skulle der jo mættes flere munde, så der blev bygget og bygget, og efter barslen fik Mary arbejde bl.a. med at plukke tomater. Og så skulle der også være bryllup, vi blev gift i 1974. Skiltet over hoveddøren er stadig med den samme tekst.

## MARY MADSEN OG HENDES MAND

Her 48 år efter er der ikke anden forskel end alderen på os to, så skiltet over hoveddøren er intakt.

Mary Madsen og hendes mand Arne!

### Mary og sporten

Mary var/er meget sportsinteresseret, og var målmand på Korpups førstehold i håndbold 1975. Mary har ligeledes trænet mange børnehold i årenes løb.



*Holdbilledet er fra 1975*



*Stående her fra v. Jonna Nielsen, Hanne Hansen, Karin Dybmose Andersen, Hanne Lauridsen og træner Harry Jensen.*

*Siddende fra v. Inge Pedersen, Birte Møller, **Mary Madsen**, Anne Marie Nielsen og Kirsten Nielsen.*



## Arbejde med de ældre og svage.

Ret tidligt kom Mary på den rette hylde som husmoderafløser og hjemmehjælper. Et arbejde, som jeg synes er vigtigt, siger Mary, det at hjælpe mennesker der ikke altid kunne så meget i deres eget hjem. Der er i tidens løb skabt stærke bånd med mange klienter/borgere via dialog, samvær og godt humør - det var Mary der gav "lys"!

Mary her med både hjelm og krone, da hun efter 40 års tro tjeneste havde modtaget **Den kongelige Belønningsmedalje** af Dronning Margrethe på Amalienborg.



## Fodbold 5. holdet

Holdet, der blev stiftet i 1980, havde både Mary og Arne med – Mary som den trofaste og nok eneste tilskuers til hver kamp i både sol og regn i mange år. Arne var en solid back ligeledes i mange år.



Holdet bestod af stående fra v. **Mary Madsen**, Villy Andersen, Poul Erik Rasmussen, Børge Brandt, William Møller, Arne E. Madsen, Kaj L. Hansen, John Krogstrup og Karl Henrik Jeppesen.  
Siddende fra v. Bent Andersen, John Andersen, Erling Rasmussen, Frank Larsen, Mogens Andersen, Frans Tjærby, Ove Iversen, **Arne Madsen** og Jørgen Henriksen.

**Ferieturene.** Et arbejdsomt liv har givet familien mulighed for at komme på mange udenlands-  
ture, helt fra børnene var mindre – 3 gange til Sydafrika, 2 gange til Thailand, til Skotland, til Island  
og rigtig mange andre spændende lande.

### **Det havde jeg ikke tænkt!**

Her hvor jeg er ca. 8 år, siger  
Mary, da havde jeg ikke set el-  
ler tænkt på en elefant før. Og  
så på en af vores ture til Sydaf-  
rika var der pludselig sådan en  
på vej ud ad landevejen  
lige foran os.



### **Heksebørn**

**”de udstødte børn i Nigeria”.** Den danske Anja Lovéns mission er at redde disse børn, hvor de nu  
bor. Hun har fået lavet børnehjem og er i gang med et børnehospital. Mange børn bliver udpeget  
som hekse i Nigeria og omliggende lande. Er børnene først udpeget som hekse, har de ikke mange  
chancer i samfundet. Derfor er arbejdet for Anja hele tiden at skaffe penge til at drive børnehjem  
og hospital. Ikke mindst oplysning af befolkningen er målet for at få de gamle skikke begravet.  
Arne og Mary støtter af bedste hjerte arbejdet, og de tager næsten dagligt deres gule veste på, og  
drager på cykel ud og finder flasker og dåser, som er smidt i naturen, Mary peger ”gevinsterne” ud,  
og Arne samler op. Efter salg doneres pengene til arbejdet for at redde de uskyldige heksebørn,

### **Pensionisttilværelsen**



Op mod jul vrirler det frem med nisser overalt i  
hele huset, mange hundrede er på plads hvert år.  
Som Mary siger: ”Jeg elsker jo jer alle sammen”.



Ja, der er meget vi er glade for, som fx at lave meget store puslespil med flere hundrede brikker, og vi er dagligt i gang på stuebordet, fortæller Mary og Arne. Vi har kortaften hver 14. dag, og ellers børn, børnebørn og venner, der alle skal "passes". Jo, parken (haven) skal også være pæn, og så elsker vi den daglige motion på cykel, som de begge siger.

I 2022 tog Mary og Arne i sommerferien en ekstra lang tur fra Flensborg til Frederikshavn og tilbage til Aalborg på cykel, i alt 681 kilometer på 8 dage, og så blev resten af turen pr. tog. Der blev "gevinster" til heksebørnene ud af turen.

Ja, vi er glade mennesker på henholdsvis 70 og 75 år, slutter Mary og Arne.



## Julens Glæde.

*Af Elly Trøjgaard.*

Spareforeningen Julens Glæde blev oprettet mange steder i Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Det var en tid med store forandringer i samfundet. Industrialiseringen tog fart, og mange mennesker flyttede til byerne fra arbejdet på landet, hvor megen økonomi var bygget op om naturalier og ikke så mange kontante penge, I byerne blev arbejdet afregnet i kontanter en gang om ugen.

Det var ofte svært at få det hele til at hænge sammen økonomisk for almindelige arbejderfamilier, og samtidig ændrede traditionerne omkring julen sig langsomt til en større fejring, som man kendte det fra borgerskabet med juletræ, gaver og fester.

De ældste spareforeninger blev oprettet i Rudkøbing i 1884 og i Silkeborg i 1891.





Så vidt man ved, kom ideen fra afholdsbevægelsen, som bekymrede sig om familiernes ve og vel, og især de familier, hvor det kunne være svært at holde styr på økonomien. Derfor blev den lille spareforening en form for hjælp til selvhjælp. En frivillig påtog sig opgaven med at tage rundt til medlemmerne hver 14. dag eller en gang om måneden, hvor man så kunne indbetale et frivilligt beløb. Nogen steder fik man indsat et sparemærke i et lille hæfte, andre steder blev beløbet indført i en sparebog.

Det opsparede beløb blev så udbetalt i nov-dec, når juleforberedelserne krævede ekstra kapital.

*Eksempel på 5 kr. sparemærker.*

I vores område blev der også oprettet en forening,

” Julespareforening for Blommenslyst og Omegn ” dateret d. 12. januar 1929.

§ 1. Foreningens formål er ved ugentlige Bidrag at sammenspare en samlet Pengesum, som ved at indsættes i Sparekassen gøres frugtbringende. 3 uger før Jul optages Kapitalen og deles mellem Interessenterne, således at enhver får sin indsatte Kapital udbetalt.

Alle kunne blive medlem. Foreningen skulle deles i mindre kredse, og medlemmerne skulle skiftes til at opkræve og aflevere til kassereren inden mandag middag.

Bestyrelsen bestod af 4 medlemmer og en formand, som også var kasser.

Alle medlemmer havde et kort, hvor opsparingen blev ført, og hver måned skulle kortene kontrolleres hos kassereren. En gang hvert kvartal skulle 2 bestyrelsesmedlemmer kontrollere regnskabet. Der var regler både for bortrejse, sygdom og dødsfald. Der skulle afholdes generalforsamling hver år 3 uger før jul, hvor også opsparingen + rente blev udbetalt.

Den første bestyrelse bestod af formand cykelhandler N. Christensen, Blommenslyst, bestyrelsesmedlemmerne Harald Jensen, Blommenslyst, snedker Rasmussen, Blommenslyst, H.P. Jørgensen, Ejlstrup og Niels Carlsen, Ravnebjerg Mark.

Hvert medlem skulle betale 25 øre til kort og bøger. Alle poster i bestyrelsen og som opkræver var ulønnet.

Man havde inddelt området i distrikter, Ravnebjerg Mark, Lille Ubberud, Spedsbjerg, Ejlstrup, Ubberud, Blommenslyst og Vejrup, alle med hver sin opkræver.

Ved den første generalforsamling, afholdt på Blommenslyst kro, blev det vedtaget, at formanden

skulle have ½ % af det opkrævede beløb i løn, ligesom det blev vedtaget, at der skulle vælges 2 revisorer, og at der skulle være et selvstændigt distrikt i Højbjerg.

Generalforsamlingen blev fra starten afholdt på Blommenslyst kro. I 1947 flytter man til Ubberud forsamlingshus.

Det fremgår desværre ikke af den gamle protokol, hvor mange sparere der var med fra starten, men i 1956 er det noteret, at der er 225 sparere, som fik udbetalt 24.500 kr.

I november 1960 er der på bestyrelsesmødet tale om at opløse foreningen, da det er vanskeligt at få nogen til at være opkræver, men på den efterfølgende generalforsamling valgte man alligevel at fortsætte foreningen. Nogen af distrikterne slås sammen, så der ikke er brug for så mange opkrævere.

I december 1961 afholdes generalforsamling, hvor der er noteret en udbetaling til 189 sparere på 38.476,68 kr.



I december 1962 var der 231 sparere, som fik udbetalt 46.744,95 kr. Budene (opkræverne) fik udbetalt 75 kr. i gratiale.

De næste par år er der stadig problemer med at få nogen til at opkræve sparepengene, og man beslutter at avertere efter nogen, og det må have givet resultat, for i 1964 blev der udbetalt ca. 32.000 kr. og i 1965 30.427,77 kr. til 181 sparere.

Året efter ændres/tilrettes vedtægterne, og i distrikterne nævnes: opkræver fru Agnes Bruun har Kalørvej og Blommenslyst, Helge Reimann har Korupsiden, Erik Eglin har slagteriet.

*Agnes Bruun.*

Det er første gang slagteriet er nævnt, og der er ikke yderligere forklaring, men vi ved, at Erik Eglin arbejdede på slagteriet, så det er nok sammenhængen.

I december 1966 er der i protokollen opført beløb og antal sparere fra de enkelte distrikter, så man kan se, at det var ret betydelige beløb, det handlede om. I alt blev der udbetalt 45.586,10 kr. til 202 sparere. Det svarer til ca. 452.000 i 2022. I 1967 er det galt igen med manglende opkræver, men bestyrelsen forsøger sig igen. Bestyrelsen beslutter også, at opkræverne skal have 5 kr. pr medlem + 1% af indestående på kortet ved årets afslutning.

En eneste gang i hele den lange historie er det ført til protokols, at en opkræver ikke har afregnet til kassereren. Man vil ”forhøre sig hos politiet i Tarup om, hvordan en afregning kunne fremtvinges”.

Problemerne må have løst sig, fordi der nævnes ikke yderligere om det senere.

Ved generalforsamlingen i 1968 er der 182 sparere, som skal have udbetalt 41.755 kr. Der skulle vælges en ny bestyrelse, da den siddende ikke ønskede genvalg. Der var ikke mødt ret mange til generalforsamlingen, så det var ikke muligt at få valgt en ny bestyrelse. Det resulterede i indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling en måned senere, med det ene punkt på dagsordenen ”Foreningens videreførelse”. Der var mødt 5 personer, som vedtog at indsætte hele kassebeholdningen i Fyens Discontokasse i Bolbro indtil videre, dog højst 3 måneder. I samme tidsrum afventer man reaktion fra interesserede, der kan videreføre foreningen. Hvis ikke der melder sig nogen, vil pengene blive overdraget til sygekassens hjælpekasse.

Det sidste bestyrelsesmøde blev afholdt hos Godtfred Jensen d. 28.-3.-1968, og den samlede bestyrelse bestående af Helmer Klüver, Anna Klüver, Poul Andreasen, Godtfred Jensen, Axel Holm Larsen og Villiam Bruun beslutter, at foreningen ophører 1.-4.-1968. Kassebeholdningen overdrages til Ubberud Hjælpekasses kasserer, sygekassekasserer Johannes Hansen. Beløbet var 348,20 kr.

Lad os slutte med dette lille digt fra ”Vore Damers Jul årgang 1926”. Her skrev P. Sørensen-Fuglholm et digt med titlen ”Julens Glæde”. Af digtets seks vers er det værd at notere sig vers 5, hvori det hedder

*Naar sidste Krone er betalt til "Julens Glæde"s bud,  
saa drager jeg det sidste Suk og aander lettet ud.  
Den ugentlige Krone var i Sandhed ikke let,  
men se, nu er det bleven til en Bunke paa et Bræt.  
En glad og yndig Jul for disse Penge skal vi ha',  
saafremt Kasserer ikke denne Gang er stukket a'.*

Kilder: Foreningens forhandlingsprotokol og regnskabsbog

Avisartikel fra Kristelig Dagblad på Internettet, Artikel fra den gamle by i Århus på Internettet

## **Fæstere og ejere på Kjørom /Trøstruphuus.**

I efteråret 2021 modtog Korup Lokalarkiv en stor donation fra Anna og Bent Madsen, Rugårdsvej 615. Der var både personlige dokumenter, regnskabsbøger, dokumenter vedrørende ejendommen, gamle skolebøger og meget andet. Dette gemme-gen der har været på ejendommen, og som vi er rigtig glade for, har medført, at materialet fra fæstere og ejere, der tidligere har beboet ejendommen, spænder over tre hundrede år. Vi vil her vise nogle glimt af beboernes liv gennem de mange år. Før udflytningen lå alle gårde samlet i landsbyen, og denne lå vejsvinget i Trøstrup, og det er sikkert derfra navnet Kjørom eller Kjøromstedet kommer, men det har også været kendt som Trøstruphuus.





Materialet er fra de nuværende ejere, samt seks tidligere fæstere / ejere:

**Peder Hansen**, f. 06-02-1735 - d. 07-10-1815

**Hans Pedersen**, f. 10-03-1779 – d. 13-01-1855

**Peder Hansen**, f. 06-08-1815 – d. 02-05-1891

**Jens Pedersen**, f. 26-09-1848 – d. 13-03-1935

**Peder C. Pedersen**, f. 31-01-1880 – d. 22-07-1957

**Hans M. Pedersen** f. 29-03-1908 – d. 26-11-1975

og de nuværende **Anna og Bent Madsen**. f. 1937 og 1938

## **Peder Hansen**

Den første af de nævnte er Peder Hansen. Han var særdeles motiveret for skolen, og her ses hans katekismus. Bemærk hvor lille den er!



Peder Hansen, der tidligere havde tjent hos præsten i Korup, fæstede i 1762 et af præstens huse, og blev samtidig med trolovet med Mette Olufsdatter, og i juni måned blev de viet af pastor Lund i Korup Kirke.

Fæsteren af Trøstruphuus, Mads Christensen indgik den 2. dec. 1765 en Contraiht med Peder Hansen om, at han for 100 Rd. overtager fæstet på Trøstruphus, som ejes af Gråbrødre

Hospital i Odense, og Peder er nu "hospitalsbonde" i Trøstrup

Desværre døde hans kone Mette i barselsengen året efter de var blevet gift, noget der desværre ofte skete dengang.

Peder giftede sig igen samme år med Margrethe Pedersdatter fra Morud, men ni måneder senere måtte han også begrave hende, hvorefter han gifter sig med den tyve år yngre Gjertrud Hansdatter fra Skousgaard i Pårup. De havde nu 37 år sammen, til Peder døde i 1815. Gjertrud døde 7 år senere i 1822.

**Dette er Peder Hansens egen levnedsbekræftelse og nederst lokalarkivets "oversættelse"**

ing Peder Hansen nu fød i Odense  
i Aaret 1736 i Februar måned,  
min Fæder var hans fæder min  
moder Betske Christensdatter  
Datter af ing Peder Hansen og  
til ing Aar 15 Aar og kom til  
Cønservation i Odense ind i  
Sind og sindst Præsten Jørgen  
Gronwald i Odense i 7 Aar og  
der kom til hans fæder i Odense  
i 14 Aar og derefter til Præsten  
i Odense og dimitteret i 9 Aar  
og kom ind i Høstskolen med Peder  
Hansen Olufsdatter Jørgen Christens  
datter og fød i Odense i  
Aaret 1762 og derefter kom ind i  
i 17 Aar og fød i Odense i Odense  
og indtømt og kom ind i Odense  
i 14 Aar og der efter fød i Odense

Høstskolen i Odense ind i  
i 14 Aar og der efter fød i Odense  
i Odense med Peder Hansen  
Datteren kom ind i Odense i  
i Aaret 1769 og fød i Odense  
i Odense med Peder Hansen  
Efter Aar fød i Odense og  
der efter fød i Odense med  
Peder Hansen Jørgen Christens  
datter fød i Odense i  
Aaret 1778 og fød i Odense  
i Odense med Peder Hansen  
og fød i Odense i Odense  
der efter fød i Odense i  
Aaret 1775 og fød i Odense  
den 5 Februar 1810

Jeg Peder Hansen er født i Korup  
i aaret 1735 i februari maaned,  
Min Fader Grdr. Hans Fransen min  
moder Else Chatrine Simons  
Datter. Jeg var hiemme hos dem  
til jeg vaar 15 aar og kom til  
Kunformation. Siden kom jeg ud at  
tjene og tjente Præsten Her  
Grønval i Allesøe i 2 aar og  
der fra til Hans Jørgensen i Korup  
I et Aar, og derefter til Præsten  
I Korup og tjente ham i 9 Aar  
Og kom jeg i Ægteskab med Pigen  
Mette Olufsdatter fra Øreslef i  
Aderup sogn og hafde vi Brylup i  
Øreslef ved s Hans dregs tider  
Aaret 1762 og derefter levede hun  
I 7 aar og hafde vi to børn, en søn  
og en datter, og saa bode vi i Korup  
i 4 aar og derefter flyter vi til

Trøstruphuus hvor hun levede  
I tre aar og døde. Derefter kom jeg  
I Ægteskab med Pigen Margrete  
Peders Datter fra Moer i Vigerslev Sogn  
I aaret 1769 og hafde vi brølup  
I moer ved xxxxxxxxxx tider der  
Efter levede hun i 9 aar og døde  
Derefter kom jeg i ægteskab med  
Pigen Giertru Hans Datter fra  
Skousgaar i Paarup Sogn i  
Aaret 1778 og hafte vi Brølup  
I Skousgaar den 6. juli, den tid  
jeg skrev dette da hafde vi  
levet sammen i 32 aar. Da  
var jeg 75 aar og det var  
den 5. februari 1810.

## Hans Pedersen

Hans Pedersen er Peder Hansens søn fra sit første ægteskab med Mette Olufsdatter. Hans Pedersen er født i 1779, og han blev i 1815 som 36-årig gift med Frederikke Hansdatter. Hun døde dog nogle måneder senere i barselsengen, men sønnen Peder overlevede fødslen. Året efter i 1816 meddeler Land Milits Commissionen, at nu kan Hans Pedersen som 37-årig rejse overalt i landet på det tilsendte frihedspas.

*Stavnsbåndet blev indført i 1733 og betød, at den mandlige del af bondebefolkningen i Danmark ikke måtte rejse væk fra det sted, hvor de var født, før de var fyldt 35 år. De skulle blive og arbejde på det gods, hvor de hørte til, selv om de ofte blev behandlet dårligt, og måske ønskede at flytte til en anden del af landet. Stavnsbåndet blev også indført for at afhjælpe den landbrugskrise, der opstod i 1730'erne, blandt andet på grund af vandring fra landet til byerne, og som gjorde det svært at få tilstrækkelig arbejdskraft på fæstegårdene. Det var blandt andet også for at gøre det lettere administrativt at sende unge mænd i militærtjeneste, fordi det var godsejerens opgave at udtage mænd til landmilitsen. Stavnsbåndet var således både til gavn for kongen, der fik unge mænd til sin hær og for godsejeren, der kunne fastholde arbejdskraften på sin jord, men det var meget forhadet af de unge. Stavnsbåndet blev ophævet i etaper fra 1788 til 1800.*





Hans Pedersen udnyttede ikke sin frihed til at rejse fra hjemstavnen. Han blev i 1820 gift med datteren fra Ditlevsdal, Ane Margrethe Nielsdatter. De havde sammen 27 år til hun døde i 1847.

Året før Hans Pedersen døde i 1854, giftede han sig med sin husbestyrerinde Maren Rasmusdatter, der nu som enke kunne fortsætte fæstet efter sin mand. I 1863 testamenterer hun retten til at fæste gården til sin stedsøn Peder Hansen.

2 år senere i 1865, frikøber hun fæstegården af Gråbrødre Hospital i Odense for 3050 Rd. Sammen med stedsønnen driver hun gården, til hun afgår ved døden i 1874.

## Peder Hansen

Søn af Frederikke Hansdatter og ovenstående Hans Pedersen, modtager som 20-årig et udygtigheds-pas, der fritager ham for militærtjeneste, formedelst fordi han er krøbling i ryggen, og han kan nu opholde sig på hvad sted i landet han lyster.

Ved stedmoderens død i 1874 arver Peder Hansen gården som 60-årig, og året efter bliver retten til at fæste frigivet, og derfor testamenterer han ejendommen til den mangeårige tjenestepige Marie Schultz.



## Jens Pedersen

Jens Pedersen er født 26-09-1845 i Kragstbjerghuset i Veflinge. Jens Pedersen kommer til gården som karl, og bliver gift med den mangeårige tjenestepige Marie Schultz, født den 17-01-1836 i Veflinge, og som nylig har arvet gården. I 1874 forpagter Jens Pedersen gården mod en årlig afgift på 360 Rd. samt aftægt og ophold til Peder Hansen resten af hans levetid. I januar 1878 køber han gården for 12.080, - kr. af Gråbrødre Hospital i Odense til selveje.

Den 11-09-1918 modtager Jens Pedersen brev fra Gråbrødre Klosters Contoir (kontor, bogholder) om, at den årlige kornafgift nu kan betales med penge i alt 2.092,68 kr.

10-01-1920 afhænder han gården til sønnen Peder Carl Pedersen, og betinger sig samtidig ophold og aftægt på gården resten af sin levetid. Femten år senere afgang han ved døden, og bliver begravet på Korup Kirkegård.

## Peder Carl Pedersen

Peder C. Pedersen er født 31. Jan. 1880 i Trøstruphus, og blev som 25-årig gift den 21-06-1905 i Korup Kirke med Anna Marie Madsen, født d. 10-04-1883 i Søløkkehuset, Korup

Peder C. Pedersen byggede i 1936 villaen på hjørnet af Lavløkkevej og Rugårdsvej. hvori der også var kontor til hans hverv som sognerådsformand og vurderingsmand for Fyens Stifts Sparekasse. Derefter overlod de ejendommen "Kjørom" til sønnen Hans Marius Pedersen.



Sølvbryllup på "Kjørom"

21-06-1930

Bagerst på trappen: Sølvbrudeparret Anna Marie og Peder Carl Pedersen.

Foran på trappen børnene Hans Marius og Carla med deres farfar Jens Pedersen mellem sig.





Lavløkkevej 2



Anna og Peder C. Pedersen er klar til afgang

Anna Marie Pedersen f. Madsen døde den 20. nov. 1953 og blev begravet på Korup Kirkegård.

Efter en periode på 29 år som sognerådsformand, blev den nu forhenværende Peder C. Pedersen den 27. juli. 1954 udnævnt til ridder af Dannebrogordenen.

Den 22. juli 1957 døde Peder C. Pedersen, 77 år gammel, og blev begravet på Korup Kirkegård.

Villaen på Lavløkkevej blev året efter i 1958 solgt til chauffør Gunnar Thrane, Spedsbjerg.

## Hans Marius Pedersen



blev født den 29. marts 1908 i Trøstruphus, hvor forældrene Anna og Peder C. Pedersen bestyrede gården for bedstefaderen. Hans Marius deltog i flere kurser på Dalum Landbrugsskole i årene 1926 og 1927 med særdeles pæne resultater.

Hans Marius Pedersen giftede sig den 29. sep. 1936 med husbestyrerinde Inger Margrethe Rasmussen, født den 5. juni 1906 i Fjællebroen, Særslev.

Den 25. sep. 1975 døde Hans Marius Pedersen, 67 år gl. og blev begravet på Korup Kirkegård. 16 år senere, den 23. feb. 1991 døde Inger Margrethe Pedersen f. Rasmussen, 85 år gl. og blev begravet på Korup Kirkegård.

**Anna Marie Pedersen** er født 17. juni 1937 på gården "Kjørom", datter af ovenstående forældre. Hun tog realeksamen på Odense Katedralskole og blev kontoruddannet hos C. V. Opel. Hun arbejdede derefter 40 år ved retten i Odense, fortrinsvis med arvesager. Efter pensioneringen var hun i 20 år præstesekretær og afløser for kordegne i Odense området og arbejdede samtidig som frivillig for Ældre Sagen i Odense.





Hans Marius Pedersen i marken som "plovmand" en efterårsdag.



Der køres roer. Det er Hans Marius med greben. Karlen på læsset har vi desværre ikke navn på.

**Bent Preben Madsen** er født 13. januar 1938 i Tokkerod.

Han er landbrugs uddannet bl.a. på Dalum Landbrugsskole, men arbejdede i industrien indtil 1983. Anna Marie og Bent giftede sig den 12-11-1961, og i og marts 1976 overtog de gården.

De havde de første par år en karantænestald med importeret Hereford kvæg. Derefter gik nogle år med hønsehold, hvor der var ca. 1000 æglæggende høns. Senere blev stalden bygget om til grise-søer, hvorfra smågrisene blev solgt videre, indtil prisen nåede bunden. På ejendommens jorder var der planteavl, kartofler, jordbær og porrer, men i 1992 blev en del af jorden bortforpagtet til Kristian Vedel.



Anna og Bent 1986



Bent og Anna 2021

Det var lidt historie fra tiden med de 7 fæstere/ejere, der har været på ejendommen i de mange år, men kom og besøg arkivet og se de "rigtige" materialer.

Venlig hilsen Korup Lokalarkiv

## Åbent hus på Familien Jensens Gård

Efter næsten tre års renovering holdt Realdania By og Byg den 30. okt. 2022 åbent hus for publikum på gården Korupvej 21, hvor Ove Jensen var den sidste ejer i rækken af familier i syv generationer. Der var en særdeles stor tilstrømning, måske over hundrede, som ville se gården efter den er blevet sat i stand for et ukendt beløb af de mange håndværkere.

Gården, der i 1900 blev nyopført efter en lynbrand, er et enestående eksempel på byggeskikken fra århundredeskiftet, hvor dansk landbrug var kommet ind i en god periode, efter at andelsbevægelsen var blomstret frem over hele landet.

Stuehuset med tre skorstene og det kostbare skiffertag, den store parklignende have med blodbøgen og lindealleen ind til gården, signalerer igen velstand som i gamle dage. Når man kommer inden for og ser de originale bemalinger og dekorationer af loft og vægge i de store højloftede rum, oplever man tydeligt, hvordan stuehuset i en moderne gård fra 1900 var indrettet.

Da elektriciteten først i 1911 kom til Korup, blev el-installationen udført med synlige rør og kontakter, og der blev nu lagt vand ind til afløsning af håndpumpen. De brændefyrede ovne blev i halvtredserne afløst af centralvarme, og først i firserne kom der fjernvarme i radiatorerne. Toilet og bad blev indrettet i 1920'erne. I køkkenet har bordet fået en ny bordplade med moderne vask og blandingsbatteri, og det gamle brændefyrede komfur har fået en overbygning med stålplade til frasætning.

For at dagligdagen kan fungere for de fremtidige lejere, er der installeret nyt komfur, emhætte, køleskab og opvaskemaskine i køkkenet, og på første sal er der indrettet et helt nyt badeværelse.

Den firelængede gård i røde teglsten fremstår nu, efter at taget på avlsbygningerne er skiftet til de oprindelige betontagsten, igen med samme udseende som ved opførelsen.

Kostalden, hestestalden og svinestien fra 1900, står alle uændrede og velbevarede, men med brugsspor. Det samme gælder fløjen, der rummer vognport, karlekamre og garage. Der er ikke ombygget i alle de efterfølgende år.

Der er dog mod øst tilføjet en trælade i 1927 til opbevaring af hør/halm, og mod vest bag gården blev der i 1943 under besættelsen opført en permanent roekule i beton, så man uafhængig af vejret havde adgang til roerne.

Det var en stor oplevelse at se dette velbevarede gårdanlæg, og er der blandt medlemmerne interesse for det, har vi på Korup Lokalarkiv en stor samling af materiale fra gården.

Venlig hilsen Freddie Westergaard, Korup Lokalarkiv

## Erhvervslivet i Blommenslyst

- en epoke hvor forretningerne blomstrede langs Middelfartvej.

*Noter fra nu afdøde Karen Møller Nielsen, Ubberud Lokalarkiv*

I 1800-tallet gik landevejen i Blommenslyst 300-400 m. sydligere end den nuværende hovedvej. Den slog en bue fra Ellegaards skov i Stegsted, gennem Vejrup, hvor der lå en kro, og videre mod Spedsbjerg. Grusvejen mellem Ravnebjerggyden 19 og 37 er rester af den gamle landevej. I 1793 gav kong Christian den 7. ordre til, at landevejen mellem Nyborg og Strib skulle rettes ud, men efter nogen tid gik arbejdet i stå pga. landets finansielle problemer. Kreaturhandler Anders Blume fra Ravnebjerg købte omkring år 1800 en jordlod, og opførte et hus ca. der, hvor kroen ligger i dag. Han kaldte stedet for Blumes Lyst. Blume gik også under navnet hr. Blomme, og derved opstod stednavnet Blommenslyst. Da den nye landevej endelig blev færdig, fortsatte trafikken på den gamle vej, for her lå jo Vejrup kro. Men da 'de Vejrup bønder' pløjede den gamle vej op, flyttede trafikken til den nye hovedvej. Kroen i Vejrup døde hen, og i stedet blev der i 1853 givet bevilling til Blommenslyst kro. Det blev et yndet overnatningssted for de rejsende, og postdiligencen mellem Jylland og Sjælland gjorde holdt her. Men det er ikke kroens historie, vi vil fortælle her, men derimod om det forretningsliv, der opstod og blomstrede langs Middelfart især i perioden 1930 – 1990.

### Lydia købmand, Middelfartvej 414.



I 1935 overtager Lydia og Niels Peder Pedersen gården med tilhørende købmandsforretning. Lydia passede forretningen og Niels Peder landbruget sammen med flere frugtplantager, han havde i forpagtning. Efter Niels Peders alt for tidlige død i 1968 fortsatte Lydia med forretningen. Landbruget blev forpagtet ud til deres medhjælper Johannes Mortensen. Midt i 80'erne lukkede forretningen.

### Blommenslyst Mølle og posthus Middelfartvej 410.

Blommenslyst Mølle var af hollandsk type og blev bygget før 1860. Den blev drevet sammen med landbruget på Møllegården. I 1901 var der installeret dampmølle med kedel og dampmaskine, og på den tid var der også bryggeri og maltgøreri. Da Jørgen Poulsen overtog Møllegården i 1943, var møllen revet ned. Han drev gården med traditionelt landbrug indtil 1960, hvor Blommenslyst Postekspedition blev oprettet på adressen med Jørgen Poulsen som bestyrer. Posthuset blev flyttet til Ubberud Brugs 2. januar 1987.







### **Karetmageren Middelfartvej 402.**

Omkring 1890 byggede Karetmager Niels Pedersen hus og værksted på Middelfartvej. Han reparerede og fremstillede nye vogne til omegnens bønder. Sidst i tyverne overtog sønnen Martin Pedersen værkstedet. Han lavede udelukkende karosseriarbejde på biler, det var bl.a. til Volvo-forhandler Dideriksen i Odense, som fik lastbilerne fra Sverige uden førerhus. Billedet fra ca. 1930

### **Barbersalon, Middelfartvej 396.**

På denne adresse lå den lille barbersalon "Hyttten" opført eller indviet 7/5-1935. Barberen hed Aage Stentoft. Han cyklede hver dag fra sin bopæl i Dronningsgade for at passe sin forretning i Blommenslyst. Når vi børn skulle klippes, lagde han et bræt over barberstolens armlæn. Så sad vi der og tronedede, mens vi blev klippet.



### **Robert Olsen, Middelfartvej 364.**

I 30'erne var det en mindre savværksvirksomhed, som tømremester Robert Olsen købte i 1948. Han byggede nyt værksted med privat bolig ovenpå. Robert Olsen var meget benyttet på egnen, og var bl.a. med til at restaurere Ubberud Kirke i 60'erne. Han solgte senere forretningen til tømremester Halbro. Han blev efterfulgt af Tony Cuff Hansen, der solgte dæk og autoudstyr og senere af tømremester Steen Brinkmann. Billedet fra ca. 1955

**Skrædder Niels Albrechtsen,  
Middelfartvej 352.**

Niels Albrechtsen drev skrædderforretning fra sin bopæl på denne adresse fra omkring 1928.

Han supplerede forretningen med en lille minkfarm bag huset.

Foto fra 2021



**Skomager og træskomand Rasmus Rasmussen, Middelfartvej 334.**



Rasmus Rasmussen købte huset i 1946 og etablerede værksted i kælderen, hvor han reparerede fodtøj for beboerne på egnen i de efterfølgende 45 år. Han var en af de sidste træskomænd, der selv fremstillede træbunde og tildannede dem til brugeren. Han delte hus med søsteren Sørine. Forretningen nedlagt i 1990. Foto fra 2021

**Paula Rasmussens købmandsforretning  
Vejrupbakken, Middelfartvej 423.**

Johanne og Laurits Rasmussen startede købmandsforretningen i 1935. Johanne døde i 1949 og Laurits blev senere gift med Paula. Sammen drev de forretningen i mange år med dagligvarer, lidt brændsel og grovvarer samt benzin fra Gulf-tanken. Laurits var desuden ejer af gården Tornmarksvej 30, som hans bror Carl Rasmussen var bestyrer af. Efter Laurits' død videreførte Poula forretningen som Spar købmand. Forretningen er nu lukket og omdannet til beboelse. Billedet er fra 1950.







### Shell pladsen, Vejrup Krat.

I 1957 købte Poul Bøgholm Hansen Shell pladsen i Vejrup Krat af den tidligere ejer Giersing Realskole, som indtil da havde brugt stedet til lejrskole. Poul Bøgholm byggede Shelltanken i 1958. I 1960 udvidede han med A1 Cafeteria, det første rastested ved en dansk hovedvej. A1 Cafeteria ses i baggrunden. Ruth Bøgeholm var daglig leder, indtil datteren Ellen overtog ledelsen fra 1979 til 1991. Poul Bøgeholm startede turistkørsel, som i 1970 blev videreført af sønnen Mogens under navnet Fyns Turist Service.

### Svend Christoffersens Lillebilforretning, og Cykelsmed Manfred Rasmussen, Middelfartvej 477.

Manfred Rasmussen begyndte cykelreparation i nr. 390 i 1944 og flyttede i 1954 sin forretning med reparation af cykler og knallerter til Middelfartvej 477 Værkstedet lukkede i 1971.



### Brøndgraver og pumpemager Carl Carlson, Middelfartvej 459.

I 1952 beretter han til Fyns Tidende om sit fag, at han graver brønde over hele Fyn, og er den sikreste til at vise vand ved hjælp af en pilekvist. På skiltet står der, at selv smedesvendene med deres tænger ikke kan holde pilekvisten i ro. Den dybeste brønd han har gravet, er 32 m ved gården Frydensberg i Vissenbjerg.



### Ellen Knudsen, tobak og spirituosa, Middelfartvej 479.



Ellens mand, Aage Knudsen, udlejede vaskemaskiner, som han kørte rundt til kunderne med på sin motorcykel med sidevogn, bl.a. også for et vaskemaskine-laug, oprettet i 1956. Det var 11 beboere i Ubberrud, der var gået sammen om at låne 1790 kr. til vaskemaskinen, som gik på omgang blandt laugets medlemmer. Hvert medlem betalte 4 kr. om måneden i afdrag.



### Trikotageforretningen Middelfartvej 485.

Huset blev bygget i 1939 af Anders Jørgen Nielsen og blev solgt i 1958 til datteren Thea, der var gift med Frode Bech. Thea drev trikotageforretning og håndkøbsudsalg fra Bolbro Apotek indtil midten af '70'erne.

### Blommenslyst Limfabrik, Middelfartvej 491.

Johan Wich startede limkøgeri på adressen i 1875. Han var udlært garver og beredte huder og pelsskind samt hudlim. Produktionen blev udvidet med marvolie fra afkogte kreaturben. Olien blev bl.a. brugt som geværolie i hæren. Fabrikken blev videreført i flere generationer og lukkede i 1968. Ejendommen er stadig i slægtens eje.



### Blommenslyst Bageri, Middelfartvej 495.



15. maj 1929 overtager Jørgen Andersen bageriet inkl. butik og bil med brødkasse. Under besættelsen var bilen udskiftet med hest og vogn på brødturene. Bageriet lå i kælderen med butik ovenpå. Sønnen Aksel overtog bageriet i 1966 og året efter blev butikken udvidet og moderniseret. I 1993 overtog Aksel Stein bageriet. Det var ham der annoncerede med, at det var sidste bageri før motorvejen til Hamburg. Han lukkede bageriet sidst i 1990'erne og driver nu Bed and Breakfast.

### Sadelmager og grisehandler Ejner Madsen Middelfartvej 501.

Ejner Madsen overtog ejendommen i 1939 efter sin svigerfar Niels Christensen "Morfar", som købte nr. 497, der ses i baggrunden, hvor han etablerede sig som cykelsmed. Ejner Madsen havde sadelmagerværksted og garage i tilbygningen på vestsiden af huset. Her var der også autolakering i midten af 50'erne. I kælderen var der indrettet frisørsalon til hans kone Anna Madsen.



### Gartner Arne Pedersen, Middelfartvej 553

Arne Pedersen oprettede eget gartneri omkring 1950 på den mindre ejendom ud til Middelfartvej, men ved hovedvejens 2. udvidelse i 1970-72 blev gartneriet revet ned og han indstillede sin virksomhed.

### **Telefoncentralen Middelfartvej 454.**

Den første telefoncentral var på Blommenslyst Kro. Den blev siden flyttet til Husmosevej 5 og senere tilbage til denne adresse i Blommenslyst. Den sidste bestyrerinde var fru Thøgersen.



### **Gartner Knud Sørensen, Middelfartvej 452.**



Knud Sørensen kom til egnen omkring 1937-38 og havde et mindre gartneri bag den gamle Blommenslyst telefoncentral. Knud Sørensen sad i mange år i sognerådet for Radikale Venstre

### **Gartneriet Klagenberg, Middelfartvej 438.**

Gartneriet var i en årrække ejet og drevet af Karen og Karl Klagenberg, hvor de også drev blomsterforretning med kranser og buketter. Omkring 1967 ophørte gartneriet og ejendommen blev solgt til entreprenør Rasmus Johannesen. Der var tidligere direkte indkørsel fra hovedvejen. Indkørslen er nu flyttet til Ravnebjerggyden bag DK-tanker.





### **Blommenslyst Viktualie- og slagterforretning, Middelfartvej 434.**



Sidst i 40'erne oprettede Esther Nielsen viktualieforretning på denne adresse. I 1952 solgte hun ejendommen til Aksel Klærke-Olesen, der udvidede til slagterforretning. Han kørte faste landture med slagtervognen, mens hans kone Else stod bag disken derhjemme. 1. oktober 1954 overtog slagter Poul Andreasen forretningen, som han drev sammen med sin kone Kristine i 19 år. 1. marts 1973 valgte de at lukke forretningen.

### **Esso-tankstationen, Middelfartvej 428**

Esso-tanken med mekanikerværksted blev bygget sidst i 30'erne, og der var flere ejere indtil Holger Feltheim overtog den lige efter besættelsen. Omkring 1960 byggede han en ny Esso-tank med kiosk og frisørsalon på modsatte side af hovedvejen. Der var cafeteria på første sal. Feltheim drev også en Esso-tank i Stegsted og udvidede forretningen med forhandling af Renault biler. Benzinstationen blev sidst i 70'erne ændret til DK-Benzin.



### **Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420**

Kroen fik kongelig bevilling i 1853 og brændte 2 gange i hhv. 1884 og 1914. Kroejer Larsen byggede veranda ud til landevejen, og lavede også keglebaner og dyrepark i krohaven. Villiam Hansen, kroejer 1939-1959, videreførte dyreparken, og samarbejdede bl.a. med Odense Zoo. Jens Peter Lund købte stedet i 1959. Han omdannede det til Motel, og omdøbte det til Motel Brasilia efter sin brasilianske hustru. Billedet er fra 1953 før vejkrydset blev bygget om pga. mange færdselsulykker. Det er Tornmarksvej og Kalørvej yderst t.v. og den tidligere lægebolig i forgrunden.