

## ÅRSSKRIFT 2022

INDHOLD	side
Bestyrelsen.	2
Arkiverne.	3
Referat fra generalforsamling 2021	3
Genforeningen – oplæg til generalforsamling 2022	4
Bestyrelsens beretning for 2021	5
Regnskab 2021.	6
Snublesten – besættelsestidens ofre	7
Bent Viskum	10
Børge Ditlevsen – et lang liv i Ejlstrup	14
Else Vedel – fra Pårup til Korup	20
Midt i Verden og motorcykelklubben Stellet	25
Afleveringer og forespørgsler	30

### Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne.

Kontingent: 100 kr. årlig pr. husstand.

Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne.

Antal medlemmer pr. 31. december 2021: 354 husstande.

Årsskriftet: 42. årgang - Trykt i 420 eksemplarer.

Redaktion: Henning Jespersen og John Andersen.

Redaktionen afsluttet ultimo januar 2022.

Billeder uden angivelse er foreningens optagelser.

Årsskriftet uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne.

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings opgave er at understøtte arbejdet på de to lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Korup og Ubberud.

På arkiverne arbejdes der med:

*Interviews, video, samt at finde billeder og fotografier fra sognene.*

*Fotografere og scanne billeder. Finde stof om sognene i aviser og blade.*

*Indsamle og registrere arkivalier.*

Foreningens hjemmeside: [www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk](http://www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk)

Foreningens Bank: Danske Bank konto nr. 1551 6357393.

Facebook: Ubberud Lokalarkiv

### Generalforsamling 2022

afholdes tirsdag den 8. marts kl. 19.00 i Korup Sognegård.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Gæstetaler: Kristian Grøn – se nærmere omtale side 4

## Bestyrelsen for Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.



**Formand** Anne Thaulow,  
Ellekratvej 2A, 5200 Odense V  
tlf. 2125 3199  
[afthaulow@gmail.com](mailto:afthaulow@gmail.com)



**Næstformand** Lisbeth Jørgensen  
Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV  
tlf. 6594 2087  
[birkhoej@privat.dk](mailto:birkhoej@privat.dk)



**Kasserer** Jens Breum  
Ejlstrupvej 75, 5200 Odense V  
tlf. 3026 6314  
[kass.kulf@gmail.com](mailto:kass.kulf@gmail.com)



**Sekretær** Elly Trøjgaard  
Ejlstrupvej 185,  
5200 Odense V  
tlf. 2856 2245  
[andersen-troejgaard@kalnet.dk](mailto:andersen-troejgaard@kalnet.dk)



Harry Nielsen  
Egevej 45,  
5200 Odense V  
tlf. 2484 8704



Freddie Westergaard  
Rørsangervej 16  
5210 Odense NV  
tlf. 2588 7235



John Andersen  
Elsdyrløkken 30,  
5210 Odense NV  
tlf. 3024 0219  
[johnjea@mail.dk](mailto:johnjea@mail.dk)

### Arkivet i Korup

**Adresse:** ”Huset” Præstevej 4, Korup,  
5210 Odense NV  
(den tidligere inspektørbolig ved Korup Skole)  
Skilt ved indgangen viser vejen.

Nedenfor viste personer er beskæftiget på Korup  
Arkiv i arkivets åbningstider

**Arkivleder:** Freddie Westergaard  
Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV,  
Tlf. 6594 2125 / 2588 7235

**Åbningstid:** 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 –20.30  
oktober – marts tillige torsdag kl. 10 -12

**mail:** [koruplokalarkiv@kalnet.dk](mailto:koruplokalarkiv@kalnet.dk)



Freddie Westergaard



Lisbeth Jørgensen



Helge Green



John Andersen



Birthe Simonsen

## Arkivet i Ubberud

**Adresse:** Ubberud Skole, Ubberudvej 30,  
Ubberud, 5491 Blommenslyst.

**mail:** ubberud.lokalarkiv@gmail.com

Arkivet ligger i den ældste del af skolen over for  
kirken. Skilt ved indgangen.

Nedenfor viste personer er beskæftiget på  
Ubberud Arkiv

**Arkivleder:** Henning Jespersen  
Søbakkevej 7, 5210 Odense N V  
Tlf. 2237 6991 mail: hj@slukefter.dk

**Åbningstid:** 1. og 3. tirsdag i måneden  
kl. 18.30 – 20.00  
oktober - marts tillige kl. 10 -12



Anne Thaulow



Elly Trøjgaard



Henning Jespersen



Harry Nielsen



Bente Jespersen



Margrethe Nielsen



Ove Kühn

**For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier.**

**Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem.**

## Referat af generalforsamlingen den 28. september 2021.

**1. Valg af dirigent:** John Andersen valgt

**2. Bestyrelsens beretning for 2020:** Formand Anne Thaulow noterede, at det nu er andet Corona-år, så de 2 arkiver pga. gældende restriktioner har været lukket næsten hele 2020. Det gælder også foråret 2021, og derfor kunne vi heller ikke afvikle generalforsamlingen i marts måned som normalt. Korup arkiv har dog holdt forårsudstilling i KKIC. Freddie har besluttet at stoppe som arkivleder, så vi leder med lys og lygte efter en ny arkivleder i Korup. Og et hjertesuk/efterlysning - vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer med interesse for arkivet. Beretningen vedtaget.

**3. Regnskab:** Kassereren gennemgik regnskabet. Der fremkom et ønske om, at arkivernes regnskab optrykkes sammen med foreningens regnskab. Foreningen skal ikke opbygge større formue. Næste år skal der bruges midler til udflugt. Regnskabet godkendt.

**4. Budget for 2021** gennemgået og godkendt.

**5. Indkomne forslag** – ingen.

**6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.**

På valg: Anne Thaulow, Jens Breum Christiansen, John Andersen, Lisbeth Jørgensen. – alle genvalgt.

**Suppleanter:** Allan Reichelt, Bodil Møller Madsen – genvalgt.

**2 revisorer:** Jens Møller Sørensen, John Jespersen – genvalgt.

**Revisorsuppleant:** Johannes Weber – genvalgt.

**7. Eventuelt:** Helge Green opfordrede til, at vi alle hjælper med at skaffe foreningen nye medlemmer og er opmærksomme på bevaring af gamle billeder m.v.

**Nyt æresmedlem:** Som sidste pkt. på dagsordenen blev Freddie Westergaard udnævnt som æresmedlem efter en motiverende tale af John Andersen:



*”Freddie blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen d. 23. marts 2000, og overtog straks kassererposten. Siden 2005 har Freddie tillige været arkivleder i Korup, hvor han har brugt et utal af timer på at få arkivet til at fungere på bedste vis. I 2019 stoppede Freddie som foreningens kasserer, og ønsker i øvrigt at fratræde som arkivleder. Heldigvis fortsætter Freddie i bestyrelsen og på Korup arkiv, og vi siger tak for foreløbig 21 år.”*

Der var også tak og til lykke fra formand Anne Thaulow, som herefter overrakte en flot buket blomster

samt – ikke mindst – æresdiplom som det skriftlige bevis på, at Freddie Westergaard nu er æresmedlem nr. 7 af Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Efter veloverstået generalforsamling var der kaffe, wienerbrød og (rigeligt med) lagkage til alle. Aftenen sluttede med et interessant og humoristisk foredrag af fhv. lærer Frans Bay, der fortalte om Odense Ås oprindelige og nuværende forløb gennem Odense By og om byens tilsvarende udvikling gennem tiderne.

**Konstituering:** Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med uændret fordeling af posterne.

### **Genforeningen – en folkefest. Foredrag i lyd og billeder af Kristian Grøn.**

Genforeningen er uden sammenligning nok den største folkefest i Danmarkshistorien, en folkefest, som blev fejret ikke bare i Sønderjylland, men overalt i Danmark. Men den helt store fest foregik ved den gamle grænse, da kong Chr. X. kom ridende på den hvide hest ind i det land, som sønderjyderne stemte tilbage til Danmark i 1920.

Der er mange historier, som knytter sig til denne enestående begivenhed i Danmarks historie, og én af dem er den lille Johanne, som kongen spontant løftede op på sin hest.



**Dette og meget andet vil Kristian Grøn fortælle om på generalforsamlingen den 8. marts 2022**, og der vil også blive vist en del af de billeder, som blev taget i forbindelse med denne storslåede begivenhed. Kristian Grøn har i flere år været guide i Christiansfeld, og har i den forbindelse også haft busture langs den gamle grænse. Det har han stadig, selvom han og Birthe nu for kort tid siden er flyttet tilbage til Korup.

## Bestyrelsens beretning 2021

Sidste års generalforsamling, som normalt afholdes i marts måned, blev udsat pga. coronasituationen, og først afholdt den 28. september. Ca. 70 medlemmer deltog. Af samme årsag har begge arkiver været lukket for besøgende hele vinteren og foråret 2021. Vi holder stadig lav profil, men har haft normale åbningstider siden sommerferien, og vi har haft enkelte personlige henvendelser, samt en del skriftlige forespørgsler.

Som sædvanlig udgiver vi en kalender og et årsskrift. Men vi opfordrer til mere feedback på vores artikler, og vi efterlyser ris og ros og gode forslag til, hvad vi skal skrive om. Foreningens medlemstal er ret stabilt, vi har pt. 354 medlemmer. Bestyrelsen har afholdt 2 møder siden sidste generalforsamling. Vi planlægger en udflugt i august måned og arbejder med forskellige idéer: Det nye museum i Kongernes Jelling, en tur til Helnæs samt Skoda- og Hørvævmuseet. Andre muligheder er Sprogø og Skolemuseet i Nyborg. Vi er meget åbne over for forslag fra forsamlingen.

### Korup arkiv:

Arkivet har fået ny medarbejder, Birthe Simonsen, som vi byder velkommen. Tak for indsatsen til Lisbeth Harder, der stoppede efter sidste generalforsamling.

Arkivet deltog i en ceremoni med nedlæggelse af en snublesten ved Kirkesvinget 10 til minde om Agnes Jørgine Margrethe Hansen, der blev taget af tyskerne og døde i koncentrationslejren Ravensbrück i 1944.

I oktober måned holdt Freddie Westergaard et lysbilledforedrag i Sognegården, hvor han viste eksempler på den forandring, der er sket med mange af de gamle ejendomme i Korup.

På Arkivernes dag den 13/11 holdt arkivet åbent hus i lokalerne på Præstevej. Der var pænt besøg.

Bl.a. havde arkivet lavet en udstilling af malerier af lokale kunstnere, som vakte stor interesse og diskussion om, hvor motiverne stammede fra.

Den 30/11 åbnede arkivet en ny udstilling i sognegården med gamle billeder fra lokalområdet.

Lene Floris, som Real Dania har bestilt til at skrive en bog om ejendommen Korupvej 21, har besøgt arkivet et par gange for at se, hvad vi har om ejendommen.

### Ubberud arkiv

Indgangsdøren til Ubberud arkiv er en fin gammel bevaringsværdig dør, men den trænger til maling. Vi har fået et tilbud på ca. 10.000 kr. og søgt Albanifonden om midler til restaurering, men fået afslag. Da det er skolens bygning, tænker vi lidt over, om vi selv skal tage den omkostning.

Arkivet har været med i Ubberudaftalen med Odense Kommune. Der er lavet flere arbejdsgrupper. Arkivet er repræsenteret i gruppen om "Natur", som Henning og Anne deltager i. Bl.a. arbejder vi på at få afmærket nogle gode vandrestier, suppleret med info tavler med QR-koder på lokalhistoriske steder.

I stedet for at deltage på Arkivernes dag, valgte Ubberud arkiv at deltage på julemessen i kulturhuset. Vi havde 2 tv-skærme kørende med klasse- og sportsbilleder, samt gamle billeder fra Blommenslyst og Højbjerg. Vores stand var godt besøgt, det er ret populært at finde sig selv eller mor og far på billederne.

Bente og Henning arbejder med Facebook, det har bl.a. givet nye oplysninger om Blommenslyst Kro fra perioden 1939-1959 og 30 billeder fra dyreparken.

**Årsregnskab 2021**  
**Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening**

Indtægter	Årsregnskab 2021	Budget 2022
Kontingent og frivillige bidrag indbetalt i 2021	33.124	33.000
Tilskud fra Odense Kommune	<u>15.000</u>	<u>20.600</u>
	<u>48.124</u>	<u>53.600</u>
<b>Udgifter</b>		
Beklædning/"uniformer" lokalarkiver		15.000
Tryk af årsskrifter, kalendere, reklamer og udstilling	6.176	7.000
Kontorartikler	3.694	2.000
Repræsentation	300	1.000
Møder, kursus og generalforsamling	3.868	5.000
Diverse gebyrer	432	1.500
Porto, papir, film og bøger	4.210	5.000
Udflugt	0	5.000
Tilskud til Ubberud arkiv	7.000	10.300
Tilskud til Korup arkiv	<u>8.000</u>	<u>10.300</u>
	<u>33.680</u>	<u>62.100</u>
<b>Årets resultat</b>	<u>14.444</u>	<u>-8.500</u>

**Egenkapital**

Likvide beholdninger pr. 1. januar 2021	53.793
Årets resultat	<u>14.444</u>
Likvide beholdninger pr. 31. december 2021	<u>68.237</u>

Lokalarkiverne i Korup og Ubberud har udarbejdet særskilte årsregnskaber, hvortil der henvises.

Egenkapital pr. 31. dec. 2021 ifølge disse årsregnskaber:

Korup, likvide beholdninger	10.795
Ubberud, likvide beholdninger	20.115

Ejlstrup, den 28. januar 2022

  
 Formand, Anne Thaulow

  
 Kasserer, Jens Breum Christiansen

  
 Ubberud arkiv, Herning Jespersen

  
 Korup arkiv, Freddie Westergaard

Ejlstrup, den 31. januar 2022

  
 Revisor, Jens Møller Sørensen

  
 Revisor, John Jespersen

## Snublesten til minde om besættelsestidens ofre.

Af Freddie Westergaard.

Besættelsestidens ofre handler om nogle af de over 100 odenseanere, der i perioden 1940-45 mistede livet som følge af krigen – både dem, som blev direkte ofre for nazismen og dem, som var indirekte ofre og døde som følge af besættelsen. Der er tale om blandt andet modstandsfolk, jøder, politifolk og ofre for hævn drab. Hvert offer har en unik og vigtig historie, som skal fortælles, hvis vi bringer den videre og bruger den.

Søndag den 8. august blev der lagt 10 snublesten i Odense – som det første sted i provinsen, og ud for Kirkesvinget 10 i Gl. Korup, blev nedsat en sten for at mindes Agnes Jørgine Margrethe Hansen, der døde den 28. maj 1944 af difteritis i koncentrationslejren Ravensbrück i Tyskland.

Agnes Jørgine var født og opvokset i Gl. Korup hos forældrene Karen og Rasmus Knudsen, hvor hendes far var ringe og graver ved Korup kirke, hvori hun både var blevet døbt, konfirmeret og senere den 7. juli 1927 viet til malersvend Thines Chr. Hansen.



*Thines og Agnes Jørgine er her fotograferet i festligt lag inden besættelsen.  
Farvelagt foto: Stadsarkivet*

Ægteparret var begge medlemmer af DKP, og i 1930'erne var de involveret i at hjælpe partikammerater med at flygte fra Nazityskland.

Under besættelsen medvirker de fra 1941 til udgivelsen af det illegale blad "Trods alt" i Odense, men fornemmede i 1943, at GESTAPO var i fuld gang med at optrevle og anholde netværket af kommunister. Derfor flyttede de fra Krügersvej 2 i Odense ud til forældrene og barndomshjemmet i Gl. Korup, der dengang var en lille landsby langt uden for Odense.

Den 16. november 1943 bankede det på døren til graverhjemmet, og udenfor står en gruppe fra Gestapo og beder dem følge med til afhøring på Husmandsskolen i Tarup. Deres niårige søn Preben bliver efterladt hos mormor og morfar.

Kommenterede [BJ1]:

Efter afhøringen sendes de videre til den beslaglagte Algades Skole i København, og herfra bliver de sammen med en større gruppe odenseanere deporteret til Tyskland.

I gruppen fra Odense er der foruden Agnes Jørgine tre andre kvinder. Karen Storm, Klara Sørensen og Thora Jespersen. Med på transporten er der også danske jøder – mænd, kvinder og børn. Turen foregår med tog over Gedser – Warnemünde, og det tager meget lang tid, fordi toget hele tiden må standse for at undgå luftangreb.

Agnes Jørgine og de tre andre kvinder skal til Konzentrationslejren Ravensbrück, og mændene, herunder hendes mand Thines, sendes videre til Sachsenhausen. Også de jødiske familier bliver skilt ad.

Ved ankomsten til Ravensbrück bliver kvinderne kommanderet til at aflevere deres tøj, og alt hvad de har af smykker, ure og vielsesringe. Derefter får de udleveret fangedragt, der består af stribet mørkeblå kjole, et hovedtørklæde og et par meget umage træsko.



*Kvinder i arbejdslejren Ravensbrück lidt nord for Berlin*

Forholdene i lejren er forfærdelige, men ifølge nogle medfanger var Agnes Jørgine lidt af en "solstråle", som klokken 04 hver morgen med et smil ønsker de andre godmorgen. De fortæller også, at Agnes Jørgine i lejren tager sig af et forældreløst jødisk barn og deler ud af de Røde Kors pakker, hun som dansk fange får tilsendt hjemefra. Men i begyndelsen af juni 1944 blev Agnes Jørgine pludselig alvorlig syg af difteri og blev den 16. juni 1944 indlagt på reviret, lejrens hospital, hvor hun den 28. juni afgik ved døden.

Forældrene, Karen og graver Rasmus Knudsen, der i mere end fyrré år havde holdt kirkegården og syslet med andres grave, savnede meget et minde om datteren. Sammen med svigersønnen, der havde overlevet opholdet i Tyskland, lod de fremstille en mindesten, der efter en lille højtidelighed i kirken, blev afsløret på kirkegården lørdag den 23. juni 1945.

Familien havde ønsket, at begivenheden skulle foregå i stilhed, og den var derfor ikke averteret. Alligevel var kirken fyldt med gamle venner fra Korup og med Thines Hansens malerkolleger fra Odense, der var mødt op med laugets fane.

Efter en lille højtidelighed i kirken, hvor provst Wellejus talte varmt og trøstende til de efterladte, og hvor koncertsanger Anderson så smukt sang: "Som dug på slagne enge", gik man ud på kirkegården, hvor provst



Wellejus afslørede stenen, lyste fred over den, og med salmen "*Krist stod op af døde*" sluttede den smukke lille højtidelighed.

Svigersønnen Thines Chr. Hansen, der var stærkt mærket af opholdet Sachsenhausen, døde 1972 i Assens.



Mindestenen på familiegravstedet i Korup



Snublestenen ved Kirkesvinget 10, Gl. Korup



Brolægger Hans Madsen monterer snublestenen ud for Kirkesvinget 10



Martin Jensen Overby, formand for Snublesten Fyn sagde et par ord efter nedsættelsen af snublestenen for Agnes Margrethe Hansen.

## *Bent Viskum, født på Sjælland og nu 89 år gammel!*



*Af John Andersen.*

*Bent er en fantastisk fortæller!*

Jeg er nr. 6 af en børneflokk på 6, da min tvillingsøster blev født som nr. 5 et par minutter før. Min far var lærer i Stenløse på Sjælland, og derfor boede vi på skolen, fortæller Bent. Jeg gik i forskole og centralskole og blev konfirmeret i 1945.

Bent kom til Korup sammen med hustruen Ingrid i 1964, hvor de boede til leje på Brunebjerg, før de købte naboejendommen i sommeren 1978, som der også var lidt jord til.

Efter Ingrids død i 2013 bor Bent nu alene på gården, og han føler sig hjemme, som kan ses på billedet her!

Mit rigtige arbejdsliv startede efter konfirmationen, hvor det gennemgående tema for mig var at have arbejde med jord under neglene, siger Bent.

Forældrene havde også noget at skulle have sagt, så i stedet kom jeg i handelslære hos en farbror, det havde ikke meget med jord at gøre.

Jeg kom ud at sejle som 15-årig, hvor jeg påmønstrede i Hamburg i 1947 (en smadret by). Jeg var hyret for 18 måneder, hvor vi sejlede kød fra bl.a. Canada, og jeg var søsyg flere gange, fortæller Bent. Derfra videre til Israel for at tanke olie – i sådanne havne var det tit vi oplevede store slagsmål – det var som om krigen ikke var sluttet.

Mine tanker om at blive landmand var ikke slut, da jeg kom hjem. Men i stedet kom jeg i tømrerlære. Det var den gang, hvor de unge ikke så godt kunne sige imod, men jeg havde da lært noget på søen, siger Bent – i styrtende regnvejr skulle jeg cykle efter brød til svendene - de havde da bil! Nej, nu var tiden inde til at arbejde med dyr og jord, og med forskelligt udbytte kom jeg nu til at arbejde hos landmænd.



*Sophienborg, Hillerød, som  
landbrugselev 1951-1952.*

Det var i samme periode jeg også skulle på session, og her blev min fottudse karriere startet. Opholdet som soldat foregik både i Slagelse, Sønderborg og andre spændende steder et par år.



Det arbejdende folk skulle jo fremvises, så derfor denne opstilling på Sopfienborg ved Hillerød. Der skulle passes og malkes mindst 100 køer hver dag, fortæller Bent her, hvor eleven var til hest midt på billedet i 1951-1952.



**Ingrid** – ja hende stødte jeg på i begyndelse af 1955, og vi blev forlovet på Ingrid's fødselsdag d. 18. juni 1955. Forlovelsen foregik uden vi var sammen den dag, men ringene var der sørget for, fortæller Bent!

Bent fortæller videre om sine mange forskellige job, han fandt altid en ny arbejdsplads, når en gammel måtte høre op.

**Canadaeventyr.** Svend, min gode ven, og jeg aftalte at prøve noget nyt. Ja, at tage til Canada for at arbejde og opleve nye eventyr. Så i maj 1957 drog vi af sted. Den første tid var ved landbruget, hvor vi sørgede for at få høsten i hus.

Jeg kom ud for en ulykke/arbejdsskade ved mit arbejde, og var ukampdygtig i en længere periode, og uden de fornødne forsikringer og penge. Fra Svend fik jeg dog mulighed for at bo i en mindre hytte, og jeg fik mig trænet op via skovarbejde til igen at kunne arbejde og tjene penge. Bent fik ingen ros hjemme fra, da han overhovedet ikke havde fortalt om ulykken. Tilbage til det mere jordnære arbejde med at slæbe med kunstgødning, at pløje hos en landmand og olieboring hos BP-petroleum – et godt og interessant arbejde og med gode penge.

**Gift med Ingrid i 1959.** Efter 4½ år med Canadaeventyr, tog jeg hjem for at blive gift med Ingrid. Efterfølgende tog vi sammen tilbage til Canada, hvor jeg arbejdede et par år mere. Vi fik også vores første barn, Elisabeth, i 1960 i Canada. Min bror Pouls døtre, tvillingerne Marianne og Birgit var brudepiger ved vores bryllup. Kirsten, som også er på billedet, er datter af bror Helge.





**Vi tog hjem til Danmark igen i 1961**, da Ingrid ikke følte sig hjemme i Canada.

Vi købte et lille Landbrug i Grønnerup nær Korinth, hvor vi arbejdede med grise i 2 år uden noget stort økonomisk resultat. Så jeg tog turistikørekort i Fåborg i 1963.

Vi havde fået vores andet barn Christian og var nu bosiddende i Skallebølle.

Jeg kørte turistbus i Frederikssund, da der var arbejde at få som chauffør. Efter en tid fortalte Ingrid, at der var et lignende job hos Atlantia i Odense, og jobbet blev mit. I 1966 kørte jeg dagligt børn til de "grønne skoler", som blev benyttet af handicappede børn.

**Bent blev opfordret til at søge på pædagogseminariet, da han viste store evner for arbejdet med børn.**

Bent søgte ind på børnehaveseminariet i Odense hos Rektor Inger Lunn. På dette tidspunkt var Bent ikke en ung studerende, men ægtemand og far, så der skulle også arbejdes ind imellem læsning og studier, for at det hele kunne løbe rundt. Men her viste Inger Lunn sig som den store pædagog, så via god planlægning var Bent uddannet efter 2½ år i 1969. Ingrid var hjemmearbejdende med de fem børn (født mellem 1960 og 1968), indtil de bedre kunne klare dagen og vejen.



Bent fik med det samme arbejde i Børnehaven Næsby Hovedgård som assistent.

Arbejdet som pædagog fortsatte på Elsongården, hvor jeg blev leder, fortæller Bent. Der var jeg i et par år fra 1971 – også et dejligt arbejde med børnene, forældrene og personalet.

*Næsby Hovedgård*

Bent skiftede endnu engang gear og blev Koordinerende Dagplejeleder i 1973/74.

Arbejdet omhandlede bl.a. udvikling af området, behovsundersøgelser, overordnet tilsyn, undervisning, klagesager, trivsel, samarbejde med forældre og dagplejere samt meget andet.

Billedet her af Bent er fra en folder fra 1984, hvor Rådmand Robert Dalskov Andersen indleder med "Nøglen til en bedre service"!

I 1988 skete der igen ændringer i kommunen, og stillingen, som Bent havde haft i flere år, blev nedlagt.

**Ingrid** valgte at komme på arbejdsmarkedet igen, da vore børn blev større, og hun fik arbejde som hjemmehjælper i Tarup området.



**Bent fik igen jord under neglene**, da han fik en afdelingslederstilling med koordinering af arbejde for borgere, der havde behov for at få udført noget arbejde i egen have. Dette job havde Bent til han valgte at gå på pension i 1999 – Ingrid var gået fra som 60-årig.

**Vores børn i 2021:**

Elisabeth født i 1960 – arbejder som sygeplejer. Christian født i 1962 – er socialpædagog.

Ulrik født i 1964 - politimand i 17 år, nu ejer af Pårup kloakservice.

Michael født 1966 – er kontorchef. Henrik født i 1968 - er politimand.

**Som pensionister** – tog Ingrid og jeg på 2 togter til Canada i 1999 og i 2003, med besøg hos Svend og dennes familie for at mindes vores yngre dage. Ligeledes kunne vi gense flere spændende egne i området.

Bent er i dag en glad og tilfreds pensionist, der gerne fortæller om sine bedrifter/gøremål igennem et langt og indholdsrigt liv, bl.a. arbejdet med jorden og dyrene.



Bent går gerne ud i sin have og snakker med de dejlige køer, og så får de et rødt æble i tilgift for dialogen!

## Børge Ditlevsens minder fra et langt liv i Ejlstrup.

Af Jens Breum og Henning Jespersen.

Børge Ditlevsen har boet i Ejlstrup hele sit liv, bortset fra 18 måneders soldatertid i København i 1957/58 og 6 måneders ophold på Korinth Landbrugsskole i 1960.

I anledning af Børges 85-års fødselsdag har vi besøgt Aase og Børge på deres ejendom Ejlstrupvej 90, for at høre deres historie, og hvad de kan fortælle om et langt liv i Ejlstrup.



Ejlstrupvej 90 i 1952 (Foto Danmark set fra luften)

Børge fortæller, at Ejlstrupvej 90 er fra samme periode, men blev bygget uden statslån. Forældrene, Marie og Knud Ditlevsen, købte ejendommen i maj 1933 med tilhørende 9 tdr. land. De havde 5-6 køer, det kunne man fint leve af dengang

Børge er født i oktober 1936. Det var et forfærdeligt uvejr med blæst og regn den dag, har Børge fået fortalt, så jordemoderen fra Korup ville ikke køre ud. I stedet måtte datteren på Tanggård hente hende.

Børge fortæller videre, at han legede en del med Richard Møller Nielsen, som boede i Skovmosehuset, Ejlstrupvej 130. Vi var jævnaldrende og gik i Ubberud skole, men kun hver anden dag, så der var god tid til leg. Da Richard flyttede til Ubberud, var jeg ofte med Richard hjemme og spise frokost i skolens middagspause, som dengang var 1 time.



1. klasse på Ubberud forskole 1943 - Børge og Richard sidder forrest th. (privatfoto)



*Konfirmander  
1950*

*Børge Ditlevsen  
står som nr. 2 fra  
højre blandt de  
forreste drenge.*

#### **Fester.**

Børge mindes de mange fester i gamle dage, dengang man kom hinanden noget mere ved, som han siger. Der blev holdt både første- og andendags gilde, når der var noget at fejre. På 2. dagen var det altid nabokonerne, der stod for det, og det var med musik og dans hver gang.



Da jeg blev 50 år, havde gode venner hængt billeder af mig op i lysmasterne gennem Ejlstrup. Kl. 24.00 blev vi banket op, der stod hele flokken med bajere og et stort fad smørrebrød. Men Aase sagde, "øh – bordet er jo dækket og gjort klar til morgenkaffe". "Skidt", sagde vennerne, "vi sidder bare på gulvet". Og så plantede vi os rundt på gulvet med ølkassen og smørrebrødet mellem os.



Min 80-årsdag blev fejret på Otterup Hotel med naboer, familie og venner. (privat foto)



### Fritiden.

Jeg spillede håndbold i UIF først i 50'erne, bl.a. sammen med Johs. (Johannes Jensen) og Arne Henriksen fra Ravnebjerg. De var gode, fortæller Børge. I de år spillede jeg også dilettant i forsamlingshuset. Vi lavede bl.a. friluftspil i Hovhaven 2 gange. I 1951 spillede vi "Røverne fra Rold" og i 1953 "Molboerne".



*Dilettant 1952:  
Minna Madsen,  
Kjeld Rasmussen,  
Hans Christiansen,  
Børge Ditlevsen,  
Aage Madsen,  
Svend Rasmussen,  
Lillian Pedersen,  
Karl Pedersen, Jens  
Christian- og Karna  
Hemberg, forrest  
Helmer Klüver og  
Solveig Skytte.*

*Følgende er uddrag fra årsskrift 2003, skrevet af Kirsten Kramhøft.*

*Der blev 2 gange spillet friluftsspil i Hovhaveskoven bag ved "Slottet". Hede-  
lund, som var ejer at skoven, gav tilladelse til, at der blev spillet foran dalen til venstre for slottet (man gik op ad skovvejen til højre for slottet, og tværs over lige bagved og ind i skoven. Han lagde også toiletter (das) til, som var i et udhus bag ved slottet. Man spillede med front mod slottet, publikum sad så med ryggen til slottet på bænke lånt i forsamlingshuset.*



*"Molboerne", blev opført i Hovhaveskoven i 1953.*



*Til Molboerne blev nogle af de specielle kostumer lejet hos Absalon i Odense, (ikke at forveksle med flytteforretningen) der udlejede til amatørteatre. Der var også våben – støvler o.a. som aktørerne ikke selv kunne fabrikere. Ellers var opfindsomheden stor, når det gjaldt kostumer, hvor mange blev tilrettet med agramaner, pap skåret ud som skospænder og malet. Alle der var kreative på disse punkter medvirkede i processen.*

*Efter generalprøven inviterede Hedelund begge gange aktørerne til at spise deres mad hos ham på Slottet. Det synes de medvirkende godt om, bortset fra, at Hedelund var imod al spiritus, og snaps skulle der til, så gode råd var dyre, - men så fandt et lyst hoved på, at de skulle drikke sodavand, men der var lige den forskel, at de hældte noget af sodavanden ud og fyldte op med snaps. Og så var det problem løst til alles tilfredshed!*

**Men cykelløb** har altid været min store interesse, siger Børge. En interesse som stammede fra min far. Han gik meget til cykelløb, og jeg var tidligt med. Jeg sad på skulderen af ham, når der blev kørt Fyn Rundt og

den slags løb. Min far kørte også cykelløb, han var faktisk rigtig god og vandt mange præmier, mest sølv.

Jeg stoppede med håndbold, og meldte mig ind i Fyns Cykle Ring som 19-årig i 1955, hvor jeg startede i D-klassen, fortsatte i C-klassen for til sidst at slutte i B-klassen. Jeg stoppede med at køre cykelløb i starten af 1960'erne.

*Børge vinder Albani løbet 1958 (privat foto)*



Børge var med i bestyrelsen i 25 år for Fyns Cykle Ring. Efter 70 år som selvstændig cykelklub blev Fyns Cykle Ring i 2003 slået sammen med Fyns Bicycle Club (FBC) under navnet Cykling Odense. Børge var sammen med 4-5 andre imod sammenlægningen, der alligevel blev besluttet, og Børge forlod bestyrelsen.

Men vi kommer stadig sammen med nogle af vennerne fra dengang i cykelklubben. Vi har været tre sæt, som mødtes til et slag kort hver 14 dag i 40 år, men nu er nogle af damerne faldet fra, så det er hørt op, fortæller Børge.

**Fra krigens tid** husker Børge, at han har set feltmarskal Montgomery lige efter befrielsen, det var nok den 7. eller 8. maj 1945. Vi cyklede til Stegsted, hvor Montgomery kom kørende i åben jeep, og vinkede til folk langs hovedvejen. Det var altid min far, der fik opsuset den slags begivenheder, siger Børge. Han havde også hørt, at den olympiske ild skulle komme forbi på vej til olympiaden i Finland i 1952. Så cyklede vi igen til Stegsted, og så en af Odenses bedste løbere komme løbende med den ad Middelfartvej ind til Odense, hvor den vistnok stod natten over på Flakhaven. Se fodnote\*).

### Hverdagen.

Efter opholdet på landbrugsskolen og soldatertiden, drev Børge landbruget sammen med sin far. I 1952 blev der købt mere jord til, 5 tdr. land fra Tanggård og senere 2 tdr. land eng langs Ryds å, for det var vigtigt at have eng til kreaturerne.

På et tidspunkt var der 22 mælkeleverandører på Ejlstrupvej (fra Kalørvej til Stegstedvej). Ca. halvdelen leverede mælk til Ubberud Mejeri. Vi andre leverede til mejeriet Sanderum, der lå i Thorsgade i Odense, fortæller Børge. Det blev senere til Mejeriet Odense, der var en fusion af 3 mejerier.

Der har altid været dyr på ejendommen - heste, grise, kreaturer, hunde, katte, høns og ænder. Kattene er der endnu, og derefter er det høns og kreaturer, der har holdt ved længst. Men da ræven for få år siden gjorde indhug i hønsbestand, sluttede det. Jeg har haft Ejlstrups sidste ko - "Musse", fortæller Børge. Den blev 17 år og blev aflivet i februar 2019, da den ikke kunne mere. Den havde ikke fået kalv de seneste år, men den var registreret med øremærke, så der kom henvendelse fra Fødevarerministeriet, der spurgte til, om den dog ikke havde fået en kalv, der var glemt at blive indberettet. Den har fået de kalve, som den skal ha', sagde jeg til dem, og så blev vi enige om at kalde den for en "kæle-ko"

*Kælekoen "Musse" (privatfoto)*



*Aase og Børge leger (privatfoto)*

Aase og Børge har kendt hinanden siden 1942. Det år kom Aase som 8-årig københavnerpige på ferie hos Anna og Rasmus i naboejendommen. Med et skilt på maven med adressen Korup station var hun sat på toget i København. På Korup station hentede Rasmus hende i hestevogn. Aases søster kom med næste år, og blev feriebarndom hos Kirstine og Johannes Astrup i Højbjerg.

Børge gik nysgerrigt og kiggede gennem hegnet, men Aase viste sig ikke. Jeg var ret ked af det i starten, fortæller Aase, og faktisk vrælede jeg de første tre dage, så jeg nær var blevet sendt hjem igen. Men hun og Børge blev gode venner og lege-kammerater, for naboens feriebarndom kom igen år efter år. Aase er faktisk kommet hos Anna og Rasmus i al den tid, hvor de levede. Anna døde i 1997 som den sidste af de 2, og i Annas sidste år var det Aase, der sørgede for mad til hende.

Aase blev uddannet kokkepige på Fagskolen i Odense, medens Børge var soldat i København. På det tidspunkt kom de ikke sammen, for som Aase siger, jeg er 3 år ældre, og dengang var aldersforskellen for stor. Men de fandt hinanden igen og blev gift i 2010. Ja, det er jo ikke længe siden, siger Børge, men vi har da haft ring på i 52 år.

Aase har haft arbejde flere steder, blandt andet Albani Bryggerier og Nonved Vaskeri. Hun sluttede sit arbejdsliv i køkkenet på Ubberud Plejehjem, hvorfra hun gik på efterløn som 60-årig. Jeg skulle på kursus i at vride en karklud, siger Aase grinende, og det ville jeg ikke.



De købte Ejlstrupvej 57 i 1976, og boede der, indtil Børges far og mor døde, 89 og 81 år gamle i henholdsvis 1988 og 1989. I 1990 byggede Aase og Børge til stuehuset på Ejlstrupvej 90, og flyttede ind der. Huset på nr. 57 blev lejet ud, og er først blevet solgt her i februar 2021.

*Ejlstrupvej 57 (privat foto)*

Børge er fortsat interesseret i både håndbold og cykelløb. EM/VM for både dame- og herrehåndbold følges tæt i december og januar måneder, ligesom Tour de France er en fast bestanddel i juli måned. Og det bliver jo ikke mindre interessant i år, hvor touren starter i Danmark.

*\*) Søndag den 29. juni 1952 kom den olympiske fakkel gennem Odense på dens færd til de olympiske sommerlege i Helsingfors. Mange af byens indbyggere var den dag på benene. Mange - også den ikke-idrætsinteresserede del - forstod, at det var noget usædvanligt, noget, som skulle opleves. Fra Blommenslyst og ind til Odense fulgte odenseanere til fods, på cykel og i bil den olympiske ild. Odensebesøget i 1952 kulminerede, da faklen ankom til centrum, hvor Odenses gamle mesterløber Aksel Jensen (OGF) løb den næstsidste etape med faklen og gav den videre til svømmepigen Jytte Hansen. Hun løb under taktfaste klapsalver ind foran rådhuset præcis klokken 22. På Flakhaven holdt en finsk idrætsleder og borgmester I. Vilh. Werner korte taler foran rådhuset. Efterfølgende blev det olympiske flag hejst. Nationalmelodierne blev spillet, og så tændte Jytte Hansen med flammen den blåskål, hvori ilden blev opbevaret natten over. Den olympiske ild brændte natten over på en trefod foran rådhuset, mens lokale idrætsfolk stod æresvagt ved flammen. (Fynsk.dk - Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær, Historiens Hus)*



## *Else Vedel - fra Pårup til Korup!*



*Af John Andersen.*

*(alle fotos i denne artikel er private fotos)*

Else voksede op på Spangsvej i Pårup – 50 meter fra skolen. De første 3 år af skoletiden var på forskolen på Tyrbjergvej 3. Derefter var det Pårup skole, og de sidste 4 år var i mellemskolen på Vestre Skole i Odense. Jeg gik ud af skolen som 16-årig.

< Vi var en stor søskendeflok – 6 børn i vores meget lille hjem i Pårup. Her på billedet fra 1950 er vi 5. Fra venstre er det Jørgen, Hannah, Anna Lisa, Peter, og Else. Michael er ikke født. Jeg er 5 år, fortæller Else.



*Hannah på 3 år og en skoleklar Else på 6 år >*



*Else i 1. klasse med lærer frøken Holdesen.*

*Det er Else ca. midt i billedet.*





#### **Konfirmation**

Jeg blev konfirmeret som 14-årig i 1959 fra Pårup Kirke.

**Arbejdslivet** begyndte hos min morbror i hans slagterforretning i Randers, hvor jeg skulle i lære, fortæller Else. Jeg fik også et halvt år på aftenskole. Fra jeg var 18 til 20 år var jeg i slagterforretning i Odense og et halvt år i Silkeborg.

**Kristian:** Jeg havde jo observeret den 14-årige unge mand. Jeg var i øvrigt også 14 år, men der skete ikke noget mellem os, før der var bal i forsamlingshuset i Pårup.

Det var vores første stævnemøde, vi var blevet 16 år og blev rigtige kærester, da vi ca. var 17 år i 1963

**Gymnastikken bandt os sammen** – vi kom begge på Viborg Gymnastikhøjskole. Jeg i 1964-1965 og Kristian i 1966-1967, vi var begge deltagere på eliteholdet. Jeg var med eliteholdet på Norgesturen i 1965. På billedet står jeg i midterste række som nr. 2 fra højre. Kristian kunne så være soldat i mellemtiden.



**Hjemme på Fyn** flyttede jeg i 1967 ind hos mine kommende svigerforældre Hansine og Bent Vedel på Hjørnegården. De havde plads, og det var billigt. Kristian var på det tidspunkt på Gymnastikhøjskole i Viborg. Jeg fortsatte mit arbejde i forretningen i rundkørslen på Kochsgade, indtil det nye Tarup Center var færdigt. Her fik jeg arbejde i delikatessen, og nu var der ikke langt på arbejde på en cykel.

Dejligt!

**Brylluppet skulle stå i Pårup Kirke**, da Kristian kom hjem. Bo sammen gjorde man jo ikke uden at være gift dengang 1968. Vi er begge på dette tidspunkt knap 23 år.



Det var vores gode kammerater fra OAG's elitehold, der var med til at varme op til bryllupsfesten!



På bryllupsnatten flyttede vi ind i vores nye fælles hjem på Kammertoften 3, hvor vi boede i 6 år. (Billedet er fra 1974)



"Lille Jens" blev født i 1969, jeg var da 24 år, og så var der barnedåb. Stående fra v. Hansine og Bent (Kristians forældre), Kristian i midten og Eva og Villy (mine forældre). Siddende fra v. Bedda Johanne (oldemor) og Else sidder med Jens efter dåben.

**Klaus** - vores anden søn blev født 1971.

I 1975 flyttede vi ind på "Hjørnegården", på Lavløkkevej 50. Jeg blev nu medhjælpende hustru, og sluttede mit arbejde i Tarup Centret. Der var også nok at lave med to karle på kost og logi, medhjælpende drenge der kom efter skoletid, daglig husholdning + Kristian, Klaus og Jens, der også skulle have opmærksomhed. Og ellers deltog jeg i alt forefaldende arbejde på gården - ude som inde.



Dette billede af gården er fra den periode, hvor der blev bygget grisestald på den anden side af vejen i september 1985.

Gården har været udvidet flere gange i perioden fra 1956.

Gymnastikken har været familiens samlingspunkt, hvor vi som ledere kunne være sammen om et hold af børn og unge. Vi har også været repræsenteret på OAG's repræsentationshold + et utal af deltagelse ved Landsstævnerne.



Billedet viser Kristians og mit springhold i 1984. I en meget ung alder begyndte vi begge at undervise i gymnastik.





**100-års fødselsdag** – da vi var lige gamle, kunne vi holde 100 år tilsammen 3. Juledag i 1995.

**Vi er samlet**, vores lille familie, den dag vi fejrede Kristians forældre i anledning af deres guldbrøllup. Fra v. Else, Klaus, Kristian og Jens.

**Sygdom** – Kristian var begyndende syg, fra han var omkring 30 år og kræfterne svandt, så køerne blev solgt. Ingen køer eller kalve på staldene mere herefter.

**Som medhjælpende hustru i 28 år**, var jeg ikke berettiget til hjælp fra fagforeningen, så nu blev jeg job-søgende. Det endte med et job inden for social- og sundhedsvæsenet. Jeg blev færdiguddannet inden for området i år 2000 og fortsatte arbejdet til jeg blev 65 år, fortæller Else.

**Som pensionist** har jeg ikke kedet mig. Kristian skulle passes godt, og børnebørnene skulle ses og passes. I Korup-Ubberud startede vi besøgsvennerne, og her har jeg været koordinator i nu 10 år. Motionsdamerne skulle også holdes i gang. Dem har jeg ledet til jeg blev 70 år.

Nu hvor Kristian ikke er mere, er jeg begyndt at spille petanque i Ubberud og tage på ture til alverdens lande. Jeg er handicaphjælper på rejser for personer, der skal have singlehjælp, og til vandgymnastik, hvor jeg også giver en hjælpende hånd. Der bliver også tid til strik og syning og til gåture med vennerne fra området. Så kan jeg ikke nå mere, det skulle da lige være at bage en kage, siger Else!

#### Minderne:



Kristian havde det dejligt på sit lille værksted, hvor han drejede lystager i træ, og mange er blevet lykkelige for denne kunst.



Vores sønner på markarbejde i ca. 1990.



## "MIDT I VERDEN" og "MC STELLET"

Af Henning Jespersen.



"Midt i Verden, Lille Højbjerg" 1957 (Foto Danmark set fra Luften)

Som gående eller på cykel kan man også komme dertil fra Højbjerg siden.

En ca. ½ km lang markvej, på gamle kort benævnt Vestre Bankevej, tæt ved Højbjergvej 155, fører os forbi Vestre Banke og ud til gården. Er man stedkendt, fortsætter man forbi gården Store Pederstrup, og finder Langesøstien gennem Hole skov tilbage til udgangspunktet. En fantastisk smuk vandretur.



Vestre Banke – en yndet ski- og kælkebakke i 1950'erne – nu sprunget i skov. (Foto Danmark set fra Luften)

"Midt i Verden er et sted....."

Sådan begynder en lejlighedssang fra omkring 1940.

Stedet der synges om, er gården "Lille Højbjerg", som ligger yderst i det nordvestlige hjørne af Ubberud sogn, tæt ved det vandløb, der danner skel til Korup sogn.

Stedet kaldes også "Midt i Verden". Hvordan det navn er opstået, ved vi ikke. Den præcise adresse på gården er Pederstrupvej 65, dvs., man skal benytte Pederstrupvej fra Korup for at komme dertil i bil.

"Midt i Verden" kan dateres tilbage til 1771, og er med sine 250 år på bagen en af sognets ældste gårde. Op gennem 1930'erne og 40'erne hed gårdens ejer Christian Thorup, som var ugift. Han testamenterede gården til sin husholderskes søn, Verner Jørgensen, der solgte gården til Karl Jensen, Ny Ryggemose. I 1999 overtog Keld Anker, Højbjerglund, gården. Jorden blev skilt fra, og bygningerne solgt til motorcykelklubben "Stellet" i år 2000.

### Motorcykelklubben "Stellet"

Klubben blev stiftet den 8. august 1975. Forud var gået et halvt års tid, hvor nogle motorcykelinteresserede 'hang ud' i Karl Sørensens grillbar på Hole Skovvej, hvor de ivrigt diskuterede mulighederne for at stifte en klub. Det endte med, at Karl Sørensens tilbød, at de kunne benytte garagen på hans forældres ejendom, "Lykkenshåb" Hjørtevej 18 i Korup, som frem til 1977 var foreningens klubhus og tilholdssted.



*Det første klubhus, Hjørtevej 18, Korup (privatfoto)*

I 1977 blev "Lykkenshåb" solgt til udstykningsfirmaet, og foreningens daværende 12 medlemmer flyttede til stedet "Midt i Verden". Her kunne de på fornuftige vilkår leje bygningerne af daværende ejer Karl Jensen, som for øvrigt kaldte dem sine drenge, og ofte kom i klubben.

*"Lykkenshåb" (foto Korup Lokalarkiv)*



### **Optagelsesprocedure.**

Medlemstallet steg efterhånden til 25-30 stykker. For at blive optaget i klubben, skal man igennem en optagelsesprocedure. For det første skal man anbefales af et andet medlem, man skal komme i klubben og vise interesse ved at deltage i arbejdet og deltage i klubbens arrangementer. Efter et års tid bliver man spurgt, om man har lyst til at være medlem. På førstkommende generalforsamling skal mindst 50 % af de fremmødte stemme for det nye medlem, som herefter er på prøve i et år indtil næste års generalforsamling. Her skal 75 % stemme for, før man er endelig godkendt som medlem. Det har sket, at nogen er blevet afvist, hvis ikke kemien passer.



*Medlemmerne samlet ved deres nye klubhus "Midt i Verden" først i 1980'erne (privatfoto)*

### **Sommertræf og andre aktiviteter.**

Første weekend i juni er der træf, en tilbagevendende begivenhed gennem mange år. Der har nok været henvend 20 træf, og det nåede sit højdepunkt i 1980'erne med over 900 gæster fra nær og fjern. Men efterhånden blev det for stort et arbejde at arrangere for de 25 medlemmer med påhæng. Så nu er det droppet ned til 120-150 inviterede gæster.

Når foråret kommer, og det bliver motorcykelvejr, starter sæsonen med en åbningstur med overnatning, som regel et sted i Danmark. I starten var det med telt, ofte bare på en mark, men nu hvor medlemmerne er blevet ældre, er det på campingpladser - helst med hytter



Hen over sommeren arrangeres forskellige ture i ind- og udland. Udlandsture foregår altid i mindre grupper, og klubben har besøgt de fleste lande i Europa, bl.a. nævnes Tyskland, England, Holland, Norge, Skotland, Østrig, Italien, Frankrig, Belgien, det gamle Jugoslavien og Rumænien. På den slags ture er pigerne altid med. Vi har prøvet til med en mindre drengerøvstur, men det gik i vasken, for det var pigerne ikke tilfreds med, siger formanden Richard Isaksen.



*Træf i gamle dage(1980'erne) med 900 gæster (privatfoto)*

Hvert år fejres klubbens fødselsdag den 8/8 med grillpølser og hygge. I september er der markræs med gamle biler på en tilstødende mark. Sæsonen slutter med pøseløbet, et orienteringsløb på ca. 100 km med 6-8 poster. Vinderen arrangerer næste års løb, og 2 ting er vigtige. Der skal være en post med grillpølser, og en hvor der drikkes en øl på tid. Vinderen får sit navn i en evigt vandrende pokal.

De fleste kører 5-10.000 km. om året. Den der har kørt flest km. når året er gået, får en vandrepokal og en lille pokal til eje. Vinder man 3 gange i træk eller 5 gange i alt, får man pokalen til ejendom. Og selvom pokalen må skiftes ud, står alle de gamle navne i den ny. Alt i alt byder klubben på 12-13 årlige arrangementer, og man slutter med en julefrokost som alle andre foreninger.

#### **Stormen i 1999 og køb af ejendommen.**

Fra 1977 til 1999 havde vi som nævnt et fornuftigt lejemål med Karl Jensen, men den nye ejer, Keld Anker, varslede en prisstigning, som klubben ikke kunne honorere. Vi tilbød at købe ejendommen, men prisen var urealistisk høj, så vi pakkede tingene ned til opmagasinering og var klar til at flytte, fortæller Lars Skotte.

Men så kom stormen den 3. december 1999, med voldsom stormskade til følge. Stråtaget var revet i stykker på alle 5 længer. Pludselig var prisen en anden, og klubben købte den ødelagte gård for 325.000 kr. Vores egenkapital var 50.000, og der blev optaget lån for det resterende beløb. Senere fik vi 75.000 af Lokale- og Anlægsfonden, beløbet var øremærket til ekstraordinært afdrag på lånet.



*Stormen i 1999 ødelagde fuldstændig det gamle stråtag. (privatfoto)*

Efter stormen blev flere længer revet ned, bl.a. vognporten og den gamle hestestald med lerklinede vægge. Vi lavede selv spær og nyt tag og mødte stor velvilje fra Årup trælast og andre underleverandører, som sponserede søm, skruer og beslag. Det har været et kæmpearbejde, og klubbens medlemmer har bidraget med hundredvis af arbejdstimer, men det er en stor tilfredsstillelse – resultatet er blevet godt.

Det kommer os til gode nu, hvor kommunen har besluttet, der skal betales husleje af de kommunale klubhuse - helt op til 90.000 et enkelt sted. Der er 12-14 klubber i Odense Kommune, et par af dem er lukket, fordi de ikke kan betale lejen. Det er ærgerligt, for tidligere havde Odense kommune besluttet at hjælpe os motorcykelklubber til at etablere sig i kommunale klubhuse for at undgå rockerproblemer som i fx København.

**Men Stellet ejer sit eget klubhus,** det er vi lykkelige for, vi er ikke berørt af den beslutning, siger 3 af de stiftende medlemmer, formanden Richard Isaksen, Lars Skotte Jensen og Kurt Krüth, som her har fortalt om klubbens historie til Ubberud Lokalkiv.



*"Stellet" – "Midt i Verden"  
(Foto Ubberud Lokalkiv 2021)*

### **Afleveringer og forespørgsler i Korup Lokalarkiv i 2021.**

Lars Korsgaard Jensen	Korup Stolefabrik
Ole Madsen	Lydfiler
Mikkel Meyer	Meyer, Gl. Korup
Ulla Petersen	Klassebillede
Gertrud Heide	Korupvej 21
Per Djernæs	gl. TV- udsendelse
Helge Stenstrup	Sø-renden
Claus Sørensen	Klassebillede
Helle Dalager	Konfirmandbillede
Vestfyns Museum	Sang af H. M. Hansen
Allan Sørensen	Klassebillede
Annemarie Yde Andersen	gl. TV-udsendelse
Henning Hansen	foto fra Gl. Korup
Lene Floris	Korupvej 21
Ida Evelyn Rasch	plakat m. Busters Verden
Peter Andreas Lykke	bryllupsbillede

### **Afleveringer og forespørgsler i Ubberud Lokalarkiv i 2021.**

Jørgen Larsen	Ang. tilladelse til brug af B 14
Anne Lise Andersen	Ang. Mejetøj, B 37
Steen A. Hansen	Forespørgsel "Hjemly", Højbjergvej 52
Lars Nielsen	30 billeder fra Blommenslyst Kro
Torben Simonsen	Rettelser til klassebilleder B 90 og B 1446
Michael L. Hansen	Ang. Blommenslyst dyrepark, B 613
Jane Nielsen	Ang. Højbjerg Mølle og savværk, B 3013
Ole Have Jørgensen	Forespørgsel om Anders Skytte
Lone Carlsen	Søger på slægtninge i Ubberud
Jan Petterson, Sverige	Søger slægtninge efter Elise og Nicolaj Thomsen
John Nielsen	Udklipsbog med avisclip 1975-1994
Palle Knudsen	Billeder fra Tobaksforretningen i Blommenslyst
Kathrine, Julie og Alberte	Orienterende hyggebesøg